

'Alleen als je elkaar kent kun je elkaar waarderen'

De Raad van Kerken in een veranderende samenleving



LEIDEN – Zoals in veel steden in Nederland is ook in Leiden een Raad van Kerken (RvKL) actief. De meeste mensen merken daar niet zo veel van en de Raad timmert ook niet zo aan de weg.

Plaatselijke raden zijn zelfstandig. Alle raden van kerken doen drie dingen: zoeken naar wat ons verbindt als christenen, getuigen van Gods liefde door hulp aan mensen die dat nodig hebben en zoeken naar vrede. In die lijn wil ook de RvKL verbinden, hulp hel-

Een Raad van Kerken is uitdrukking van hoop: "Eigenlijk horen wij bij elkaar God heeft ons het eerst liefgehad, geloven alle christenen" (Tekst: Ruud Meester en foto: pr).

pen bieden en vrede zoeken voor onze stad en ons land. De RvKL is een samenwerking van plaatselijke kerken en zoekt uitdrukkelijk de dialoog met andere geloofsgenoten. Alleen als je elkaar kent en samen optrekt kun je elkaar waarderen en in de eigen waarde laten. Een praktische rol voor de Raad is om in geval van grotere

of verontrustende maatschappelijke ontwikkelingen als spreekbuis namens de leden op te treden. Een Raad van Kerken is uitdrukking van hoop: "Eigenlijk horen wij bij elkaar God heeft ons het eerst liefgehad, geloven alle christenen. Daarom kunnen en mogen ook wij samen liefhebben, dienen, en vrede zoeken". ●