

Leidse schooltuinen zijn een vruchtbaar initiatief

LEIDEN – Haast onopgemerkt is in Leiden een vrijwilligersorganisatie actief waar elk jaar groepen kinderen een ervaring opdoen die een leven lang meegaat. Een goede reden om daar eens een kijkje te nemen. We bezoeken de Akkerdistel, gelegen in het mooie polderpark Cronesteyn. Dat is een van de vijftuinen van de vereniging Leidse Schooltuinen. We ontmoeten daar Marian Kathmann, van beroep natuur- en duurzaamheids-educator, die voor de schooltuinvereniging centrale coördinator is.

door Ruud Meester

Eerst wat cijfers: Elk jaar krijgen zo'n 600 kinderen de kans om onder begeleiding van 80 vrijwilligers van april tot okto-

Haast onopgemerkt is in Leiden een grote vrijwilligersorganisatie actief waar elk jaar groepen kinderen in de Leidse schooltuinen een ervaring opdoen die een leven lang meegaat (Foto: pr).

ber een tuin te verzorgen. Zij doen alle praktische dingen die daarbij komen. Grond bewerken, zaaien, bemesten, wieden, begeleiding van de gewassen en oogsten. Het resultaat bestaat in de eerste plaats uit geoogste gewassen, maar vooral ook uit ervaringen, verwondering en persoonlijke ontwikkeling, zeg maar: natuureducatie. Er groeien dus niet alleen eetbare planten, maar er wordt ook de kiem gelegd voor toekomstige natuurbeschermers.

De kinderen beginnen met les nul. Dat is nog in de klas. Daar wordt het programma voorbe-

reid. Hoe groot is de tuin? Wat voor planten gaan er in? Wat kan je verwachten en wat is het resultaat? Er worden vragen beantwoord. Bij voorbeeld de vraag: Kan je het resultaat ook verkopen? Toekomstige economen doen ook mee. Na les nul volgen dan 19 lessen in de tuin. In de eerste les worden de paadjes 'getrapt', touwtjes gespannen en bordjes geplaatst. Je tuintje ontstaat. Het ontdekken begint. "Juf, er zitten vieze beestjes in mijn tuin!" Laten we dan eens gaan kijken, wat zijn dat voor beestjes? Gelukkig, ze zijn er! We hebben ze nodig. Leven in de bodem kan niet worden gemist. "Mijn buurmeisje heeft geen wormen, dan krijg je er een paar van mij want ik heb er wel veel. We gaan zaaien. Hoe doe je dat eigenlijk? Waar moet je op letten? Er worden planten gezaaid en ongemerkt wordt ook verwondering gezaaid!

Belangrijk is het om er rekening mee te houden dat geen kind hetzelfde is. Er zijn hoogbegaafde kinderen bij en er zijn kinderen die een extra zetje nodig hebben. Waar de een juist graag met twee handen in de grond woelt, is dat voor de ander een hele stap. Er is aandacht voor elk kind. Daarvoor zijn juist de vrijwillige begeleiders onmisbaar. Schooltuinen hebben een lange geschiedenis. Al in 1918 zijn de eerste schooltuinen in ons land verschenen. Het initiatief voor oprichting lag bij onderwijzers en particulieren. Het telen van groenten voor eigen gebruik was een belangrijke beweegreden om hiermee te starten. Je mag het gerust een vruchtbaar initiatief noemen. Wie zelf een kijkje wil gaan nemen, kijk dan op de website voor de openingstijden: www.schooltuinenleiden.nl ●

