

# “Helpen gaat vanzelf en ik doe het maar al te graag!”

LEIDEN - In de Merenwijk inbevindt zich Parkzicht. Een mooie jaren zeventig flat met uitzicht aan twee kanten: Aan de enen kant het wijkpark en aan de andere kant winkelcentrum De Kopermolen. Er wonen ouderen maar de laatste vijf jaar zijn er ook veel jongere mensen ingetrokken. De bewoners zijn divers en wonen er met veel plezier.

Ik heb een ontmoeting met een markante bewoner: Johan van der Sluis. Hij woont sinds drie jaar, samen met zijn vrouw Jacqueline op de zesde etage van het gebouw. Johan is een opvallende figuur want hij struint altijd in werkkleding door het gebouw. Hij heeft een eigen klus bedrijf en hij is eigenlijk altijd beschik-

*Johan van der Sluis: “Het leuke van mijn acties is dat je op die manier snel mensen leert kennen. Mensen blij maken is echt mijn ding” (Tekst en foto: Ella Veenstra-Monteban).*

baar voor een klusje als één van de bewoners daarom vraagt.

Van der Sluis: “Van oorsprong kom ik uit Amsterdam, uit de Kinkerbuurt, maar mijn ouders zijn van Friese komaf. Mijn werk is gelukkig ook mijn hobby en er zijn weinig klussen die ik niet kan klaren. Ik heb 16 jaar op een boot gewoond. Die lag bij Zaandam en daar heb ik heel veel kluswerk aan gehad. Eigenlijk ben je op zo'n boot altijd bezig met herstelwerkzaamheden. De boot heb ik nog steeds, die ligt nu in Rijnsburg in het water, dus daar ga ik met mijn vrouw als het even kan nog vaak naar toe. Ons

adres is uiteraard Parkzicht.”

“Ik merkte al snel nadat ik hier kwam wonen dat er veel behoefte was, vooral bij de ouderen, aan een klusjesmannetje. Ik heb in het begin een kaartje opgehangen met mijn telefoonnummer, niet omdat ik klanten wilde hebben maar omdat ik graag mensen wil helpen. Ik kreeg meteen een reactie van een oudere dame die een probleem met een kastje had. Ik heb direct duidelijk gemaakt dat ik niet voor mijn klussen betaald wil krijgen maar dat ik als medebewoner mensen wil helpen. Vaak zijn de mensen zo dankbaar dat ze me toch iets willen geven en dan laat ik het maar aan henzelf over wat ze me betalen.”

“Ik wilde graag contact met de burens en omdat ik sociaal ben ingesteld heb ik in het eerste jaar rond Pasen bij de burens op mijn verdieping zakjes met paaseitjes neergelegd met een briefje erbij waarop ik me voorstelde en aangaf dat ik kon helpen met klusjes. Die actie had al snel resultaat en ik heb al veel klussen voor mijn medebewoners kunnen doen. Het leuke van mijn acties is dat je op die manier snel mensen leert kennen. Mensen blij maken is echt mijn ding.”

“Sinds een paar jaar ben ik ook lid van een groepsapp in de flat. Daar zijn al zo'n 50 deelnemers voor en we wisselen informatie uit over zaken in het gebouw. Soms hebben mensen eten over en soms hulp nodig en een andere keer wordt er iets geleend aan elkaar. Ik sta er in als Johan de Klusjesman en ik kan je wel vertellen dat ze me weten te vinden. Ik probeer altijd na een vraag om hulp voor het één of ander dezelfde dag nog te komen kijken. Vaak is dat 's avonds na mijn werk maar ik doe het graag!”. ●

