

Leidse theologen springen in de bres voor Gods aarde

LEIDEN - Vorige maand verscheen het boek "Hemels groen. Nieuw licht op duurzaamheid als Bijbels thema". Het is geschreven door de twee Leidse theologen Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf. De Bijbelwetenschappers laten zien hoe je de Bijbel op een verantwoorde en inspirerende manier kunt betrekken bij de actuele, complexe kwesties rondom klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid.

door Cent van Vliet

Ze hebben eind 2022 een aantal webinars over Bijbel en duurzaamheid georganiseerd, die enorm aansloegen. "We zijn er zelf ook door gegrepen en we zijn ervan overtuigd geraakt dat duurzaamheid een veel groter thema

Bijbelwetenschappers Cor Hoogerwerf en Matthijs de Jong bij de Hooglandse kerk (Foto: pr/Carla Manten).

is in de Bijbel dan vaak wordt gedacht. Het leek ons belangrijk om dat uit te werken. Dit boek is daarvan het resultaat." Is Bijbellezen dus de oplossing voor duurzaamheidskwesties? "We beweren uiteraard niet dat het allemaal vanzelf goed komt als de Bijbel beter gelezen zou worden. Maar als kerk en samenleving doen we onszelf tekort als we de Bijbel als bron van waarden en reflectie dicht laten bij een van de grootste vraagstukken van onze tijd. Bijbellezen met het oog op ecologie, biodiversiteit en duurzaamheid is van fundamenteel belang. Het gaat om het inzicht

dat de Bijbelse boodschap betrekking heeft op het volle leven." Het boek geeft een dwarsdoorsnede van Genesis tot Openbaring en alles er tussenin. Het schetst de positieve boodschap dat het anders kan. "Een andere omgang met elkaar en met de schepping, minder gericht op materialisme en het veiligstellen van bezit. De Bijbel is in een totaal andere tijd geschreven, maar niettemin roepen de teksten een levenshouding op die ons ook vandaag kan aanzetten tot een andere manier van leven. De Bijbel is een natuurlijke gesprekspartner voor je eigen kijk op de problemen van vandaag."

De verrassing van Hoogerwerf bij het schrijven van het boek is dat het niet gaat om een groen tekstje hier of daar in de Bijbel, maar dat de hoofdthema's uit de Bijbel steeds raken aan zorg voor de aarde en de armen: "Zoals het thema van nederig heersen, dat de schepping een eigen band met God heeft, en de scherpe kritiek van de Bijbel op zelfzuchtige omgang met geld en uitbuiting van anderen." De Jong: "Te lang is de Bijbel vooral geestelijk gelezen, als boek over God en mens, met alle nadruk op inkeer, vergeving, verzoening en redding. Aan het belang daarvan doen we niets af, maar het is eenzijdig. De waarheid die de Bijbel biedt is geen abstracte waarheid, maar doortrekt alle aspecten van het leven. Wat je eet en drinkt, waar je geld en aandacht aan besteedt, hoe je je leven leidt. Onze relatie met God staat niet los van onze plek in het sociale leven en van onze voetafdruk op Gods aarde. Het besef dat we leven op Gods aarde, en dat alles wat daarop leeft iets van Gods glorie en Gods liefde voor het leven weerspiegelt, maakt dat we niet stil kunnen blijven". ●

