

Zijlpoort, begraafplaats met een bijzonder verhaal

LEIDEN - Een begraafplaats in hartje Leiden en ook nog binnen de singels, dat is wel iets bijzonders. Sinds het Singelpark is geopend kan men tijdens een wandeling ook over de sfeervolle begraafplaats De Zijlpoort lopen.

De R.K. Begraafplaats Zijlpoort bestaat al sinds 1828. Begravenissen binnen de kerken werden toen verboden en de katholieken moesten dus op een algemene begraafplaats worden begraven. Voor hen was dat geen gewijde grond en dat klopte helemaal niet met hun opvattingen over het leven na de dood. Het terrein naast de Zijlpoort werd na enige strubbelingen met het gemeentebestuur, vooral het protestantse deel, toegewezen aan de

Hans Schuitemaker, secretaris: "Ik ben nu bijna drie jaar betrokken bij het wel en wee van deze begraafplaats en ik vind vooral de geschiedenis zeer interessant" (Tekst en foto: Ella Veenstra-Monteban).

drie parochies van de stad. Eigenlijk waren er toen nog geen echte parochies maar zes zogenaamde staties (standplaatsen).

Ik heb een ontmoeting met Hans Schuitemaker, secretaris van het Bestuur van de R.K. Begraafplaats De Zijlpoort. Schuitemaker: "Ik ben nu bijna drie jaar betrokken bij het wel en wee van deze begraafplaats en ik vind vooral de geschiedenis zeer interessant. Mijn in 2020 overleden vrouw Karin was katholiek en wilde graag op deze begraafplaats komen te liggen. Bij de voorbereidingen heb ik meermalen met de beheerder gesproken en die wees

mij erop dat er voor het bestuur altijd wel mensen nodig waren. Ik heb mij toen aangemeld en sindsdien ben ik zeer betrokken geraakt bij De Zijlpoort."

"In 2008 bestond de begraafplaats 180 jaar en toen is er een prachtig boek verschenen met veel mooie foto's en illustraties. Er staan niet alleen veel originele documenten in over de perikelen rond het verkrijgen van toestemming voor een R.K. begraafplaats maar je krijgt als lezer ook een goed tijdsbeeld. Ik ben zelf van huis uit bioloog en zeer geïnteresseerd in de flora en fauna op en rond deze plek. De Zijlpoort en de begraafplaats De Groenesteeg maken deel uit van de groengordel van de stad. Ik vind de grote bruine beukenbomen, geplant in 1880, prachtig. Naast beuken staan er ook veel berken en bij de ingang een veertig jaar oude Atlasceder. In het jubileumboek uit 2008 wordt een uitgebreid hoofdstuk gewijd aan de bijzondere, vaak symbolische betekenis hebbende, planten en bomen."

"De taak van het huidige bestuur is zeer veelzijdig. Het meeste werk gaat zitten in het beheer en onderhoud. Door de ligging moet het grondwater goed in de gaten gehouden worden. In één oude grafkelder staat zelfs een waterpomp om het grondwaterpeil laag te houden. In 2023 is de muur van het kerkhof gerestaureerd waarbij we, om de uitstraling van de begraafplaats intact te houden, zoveel mogelijk gebruik hebben gemaakt van de oude muur. Zo zijn er veel zaken die aanhoudende zorg nodig hebben. We hebben veel vrijwilligers die onder leiding van de beheerder helpen met het onderhoud van het park, het te woord staan van de bezoekers enzovoort." Voor meer info: www.begraafplaatszijlpoort.nl ●

