

Pelgrimeren is van alle tijden en populair

Leiden staat centraal in bijzondere pelgrimsreis

LEIDEN – Pelgrimeren is van alle tijden en tegenwoordig weer enorm populair. De meest bekende pelgrimsroute loopt naar Santiago de Compostella. Sinds de Middeleeuwen zijn er ook vanuit Nederland routes naar deze Spaanse stad ontstaan. Deze wandelpaden worden Jacobswegen genoemd. Eén van die wegen loopt tussen Haarlem, Leiden en Den Haag. Langs die route staat een aantal prachtige kerken: de pittoreske Dorpskerk in Bloemendaal, de oude Jeroenskerk in Noordwijk, de Hooglandse Kerk, bekend als Kathedraal van het Licht in de Leidse binnenstad en de statige Haagse Kloosterkerk aan het Lange Voorhout.

door Cent van Vliet

Op pelgrimsreis van Bloemendaal via Noordwijk en Leiden naar Den Haag (Foto: pr/Simon van Wijlen).

Deze vier kerkgebouwen zijn het huis van vier levendige geloofsgemeenschappen. Ds. Margreet Klokke van de Hooglandse Kerk: "Wat als die nu eens samen in beweging komen om mensen van de weg te worden? Wat als deze gebedshuizen veranderen in pleisterplaatsen voor moderne pelgrims?" In het weekend van Hemelvaart is het zo ver. De pelgrimstocht begint op vrijdag 10 mei in Bloemendaal. Met een reis-zegen lopen de pelgrims via de Bollenstreek met een overnachting in Noordwijk naar Leiden. De pelgrims slapen zaterdagochtend in de Hooglandse Kerk

of bij gastgezinnen. Zondag 12 mei is de laatste etappe naar de Kloosterkerk die eindigt met een viering en een maaltijd.

Vijf jaar geleden is de tocht voor het eerst gelopen. Monica en Marius van der Heul: "Het is zeker geen stille tocht geweest en wij hebben bijna nooit alleen gelopen. Er zijn boeiende gesprekken met pelgrims uit andere plaatsen en op de zware stukken is er zorg voor elkaar. Het slapen in de Hooglandse Kerk is een fantastische ervaring." Rietje van Wijlen: "Ik herinner me de rust, de stilte en de ontmoetingen. Je loopt soms op met de ene en dan weer met een andere groep. Met elkaar op reis zijn. De vespers in de verschillende kerken heb ik als zingevend ervaren. Het slapen in de Hooglandse is bijzonder en rustgevend. Wel koud met veel slaapgeluiden van medereizigers." Ik vraag aan Simon van Wijlen of het een tocht in stilte is of ook ontmoeting? "Voor mij is het beide. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ik heb me op het lopen voorbereid, maar de bezinning en verdieping aan het begin hebben me geraakt. Een mooie start en het vormt ook de groep. Stil, pratend en rustend onderweg zijn."

Er zijn nog enkele open plaatsen. Belangstellenden moeten wel op zoek gaan naar een reisgenoot. Ds. Klokke: "Aanmelden voor deze pelgrimage kan uitsluitend in tweetallen. Het is de bedoeling dat elk aangemeld tweetal uit een vijftig-minner en een vijftig-plusser bestaat. Op deze manier ontstaat een mooi gemeëerd reisgezelschap. Mocht dat toch lastig zijn, dan kunnen we zeker helpen." Deelname kost € 125,-. Er is plaats voor vijftig pelgrims. Aanmelden kan tot 7 maart via pelgrimstocht2024@gmail.com. ●

