

Jong en oud is welkom bij De Regenboog

Een gastvrij huis voor wie behoefte heeft aan warmte

LEIDEN – Het Kerkelijk Centrum de Regenboog in de Merenwijk bestaat al meer dan 50 jaar. Mary Pouw kwam met haar man in 1973 in de nog in aanbouw zijnde wijk wonen. Het echtpaar was oecumenisch kerkelijk ingesteld en omdat Mary Pouw protestant was van huis uit en haar echtgenoot Piet van Rooms-Katholieke huize, besloten ze zich aan te sluiten bij de pas opgerichte Oecumenische Geloofsgemeenschap De Regenboog.

door Ella Veenstra-Monteban

Pouw: "Ik was werkzaam als lerares Frans op een lyceum in Voorburg. Al snel kreeg ik kinderen en omdat mijn man veel in het buitenland was voor zijn werk besloot ik te stoppen en me aan

In De Regenboog komen christenen uit verschillende kerkelijke tradities bijeen om samen het geloof te beleven, te vieren, te belijden en te verdienen (Foto: pr).

te melden voor vrijwilligerswerk in de kerk. In die tijd was er niet veel te doen voor ouderen. Samen met de Gemeente Leiden en andere instellingen in de wijk die zich met ouderen bezighielden sloegen we de handen ineen en gingen we kijken wat we konden betekenen voor de ouderen in de nieuwe wijk. Voor jonge gezinnen werd er al snel van alles georganiseerd; voor ouderen was er niets eigenlijik."

Betrokkenheid

"Openbaar vervoer werd geregeld, maar dat nam niet weg dat de Merenwijk in de beleving van

veel ouderen ver van de binnenstad lag. We zijn begonnen met ouderenverenigingen, een keer in de maand 's middags in het gloednieuwe kerkelijk centrum. Na afloop gezellig koffiedrinken en kennismaken met elkaar. Verder organiseerden we een woensdagmiddagsoos. Je kon daar spelletjes doen. Wij als werkgroep van de kerk waren beschikbaar voor een praatje en voor koffie en thee. In de Regenboog dachten we na hoe we de ouderen meer konden betrekken bij de vieringen in de kerk. Pastor Theo Scholtes organiseerde gesprekken met ouderen over wat ze misten in de kerk."

Leegloop

"De Merenwijk had in de jaren 80 het hoogste percentage ouderen. Dat kwam vanwege de mooie seniorenflats en het prachtige wijkpark. In die tijd kwamen er veel echtparen op de activiteiten af, maar ook veel alleenstaanden. Nu zijn er ook andere instanties die activiteiten voor ouderen organiseren, de wijkraad en welzijnsinstanties. Wat de kerkelijke acties betreft: het is in die 50 jaar dat de wijk bestaat zo dat het kerkbezoek erg is teruggelopen. Wij hebben dan ook de laatste jaren onze activiteiten wat anders georganiseerd. In de jaren 90 zijn wij al gestart met een bezoekgroep en een pastoraatsgroep. Onze pastores hebben door het afnemende aantal kerkleden helaas ook minder uren gekregen en konden vooral bij het bezoeken van de mensen thuis wel wat hulp gebruiken. De pastoraatsgroep bezoekt leden van de geloofsgemeenschap op verzoek. Ik sta samen met Atty Talsma met een telefoonnummer in het Bulletin voor een luisterend oor." Voor meer info kan men kijken op: www.deregenboogmerenwijk.nl. •

