

“Wat is dat voor een kerk die dit op de gevel zet??”

LEIDEN - Bij de oudere Leidenaren is deze kerk in hartje centrum ook wel bekend als de Coelikerk. Op de gevel aan de voorkant van deze beeldbepalende kerk in de Haarlemerstraat bevindt zich een opschrift in het latijn dat eindigt op de twee woorden 'Porta Coeli', wat 'Hemelpoort' betekent. Het is altijd een parochiekerk geweest, geleid door de paters Franciscanen. Het kerkgebouw is een zogenaamde Waterstaatskerk. Dit zijn kerken die gebouwd werden met steun van de overheid in de eerste helft van de 19e eeuw.

door Ella Veenstra-Monteban

De kerk hoort tegenwoordig bij de RK parochie HH Petrus en Paulus. Afgelopen zomer brach-

Pastoraal werker Marlene: “De vertaling is laagdrempelig, iedereen moet de tekst kunnen begrijpen. Het plaatje is een amuse, een smaakmaker. Men moet nieuwsgierig worden naar wat achter de gevel is” (Foto: pr).

ten twee kunstenaars twee muurgedichten aan op de gevel van de kerk. De gedichten zijn afkomstig uit het Zonnelied van de heilige Franciscus van Assisi. Ik heb een ontmoeting met pastoraal werker Marlene Falke-de Hoogh. Zij geeft een toelichting op de vraag waarom er gekozen is voor het Zonnelied. “De parochie is al enige tijd bezig met het project ‘Het Binnenste Buiten’: naar buiten, de straat op! Het wezen van dit project is eigenlijk: Jezus klopt op de binnenkant van de deur en wil naar buiten, de straat op. Veel mensen hebben tegenwoordig geen idee meer wat er in de ker-

ken gebeurt. De muurschildering van het Zonnelied moet je in dat licht bekijken. De mensen die stil staan om de tekst te lezen denken dan “wat is dat voor een kerk die dit op de gevel zet?”

“Het Zonnelied, geschreven door de heilige Franciscus, uit de dertiende eeuw, is een lofzang op de Schepping en de Schepper. De verzen van het Zonnelied zijn een mooie vertaling van waarvoor we staan in de kerk. Het is een schitterend loflied, niet alleen op de Schepping, maar vooral op de Schepper. Het lezen zet aan tot verantwoordelijkheid voor wat ons van Godswegen is toevertrouwd. Vorig jaar september vierde de Kerk ‘Wereldgebedsdag voor de Schepping’. Het moment in augustus, waarop de muurgedichten zijn aangebracht, is toen welbewust gekozen. Er volgden nog de dierenzegen en een uitvoering van het Zonnelied door het koor. Wij hopen dat de muurschilderingen helpen om in contact te treden met mensen van buiten de geloofsgemeenschap. We hebben er echt op toegezien dat de tekst er op een prachtige manier op zou komen te staan. Het aanbrengen vorig jaar trok veel bekijks en ook nu staan veel voorbijgangers stil om naar de tekst te kijken. Dat de achtergrond zonnig geel is en de letters goudkleurig, is een blikvanger”.



Altijd Handig
Aanhangwagens

Onderhoud, reparatie en onderdelen van
AANHANGWAGENS,
paarden-, boottrailers, vouwwagens en
caravans

Rijksstraatweg 64A Wassenaar
(ind. tel. Markt) 070 544040