

# Rinny Kooi kennen we als stem van de Leidse natuur

LEIDEN - Rinny Kooi vraagt aandacht voor de bodem, de onzichtbare ondergrond van bomen, planten, parken en van straten. Ze vraagt zich af hoe het met de Leidse bodem is gesteld.

door Eddo Velders

Rinny Kooi kennen we als stem van de Leidse natuur. Zij bewaakt de groene kwaliteit van het Singelpark, staat op als diverse par-

ken en groengebieden dreigen te worden aangetast en behoedt zeldzame orchideeën voor de maaiër van de groenbeheerder. Ze let op wat er met het groen gebeurt en de afdeling groen van

Rinny Kooi bestudeert de Leidse bodem (Foto: pr/Eddo Velders).

haar houding op betrokkenheid, maar vooral op deskundigheid. Ze is opgegroeid in een protestants gezin en had van jongs af een grote belangstelling voor de natuur. Of deze belangstelling een religieuze herkomst had kan ze niet zo zeggen. Wel dat de mensen opdracht hebben de schepping zo goed mogelijk te beheren. Of uit haar afkomst

de opvatting voortkomt dat de aarde in zeven dagen tot stand kwam gelooft ze niet. Ze denkt dat er meer is dan mensen kunnen begrijpen en dat er goede gronden zijn om aan te nemen

aantal jaren. Wetenschappelijk onderzoek heeft dat volgens haar ook aangetoond en doet dat nog steeds. Of er iets of iemand de aarde heeft geschapen of mischien wel sprake was van een oerknal? Die discussie laat zij maar aan zich voorbijgaan. Zij vindt wel dat de mens deel uitmaakt van het leven op aarde en een grote verantwoordelijk-

heid heeft om zorg te dragen voor goed beheer. Hij of zij moet ervoor zorgen dat er geen sprake is van uitputting of van bedreigingen van de leefbaarheid nu en in de toekomst. Rinny maakt

van een evolutie

moet. Rinny doet