

“De rode draad is wat ons in deze samenleving verbindt”

LEIDEN – Al acht jaar staat er elke week een artikel in het Leids Nieuwsblad van de Raad van Kerken in Leiden. Dat komt niet vanzelf tot stand. Achter de schermen zitten twee krachten die onmisbaar zijn voor de kwaliteit en de continuïteit. Dat zijn Elly Venekamp-van Hal en Herman de Geus. Met enige inspanning lukte het ze één keer voor het scherm te halen.

door Cent van Vliet

Herman zoekt de onderwerpen uit waarmee scribenten aan de slag kunnen. “De rode draad in de artikelen is wat ons in de samenleving verbindt. Dat steunt steeds op religie en samenleving. Elly heeft de afgelopen zes jaar zo’n 300 artikelen gelezen en eventu-

Elly Venekamp-van Hal en Herman de Geus zijn de drijvende krachten achter de wekelijkse artikelen in het Leids Nieuwsblad (Foto: pr/Cent van Vliet).

eel correcties aangebracht. Elke zondagmiddag een paar uur aan de slag. Zelfs in de vakanties. Met veel plezier zorgen dat het artikel ongeveer 500 woorden heeft, inclusief de teksten onder foto en kop en staart. Het is soms een hele kunst om de tekst geen geweld aan te doen en toch het gewenste resultaat te bereiken. Zo ook nu: 26 woorden moesten er weg en er kwamen er ook nog wat bij. Door de kwaliteit van de schrijvers zitten er gelukkig geen taalfouten in.”

Er klinkt zeker geen hoera dat Elly eind van het jaar stopt, integendeel: “Ik heb zelf aangegeven

te willen stoppen, maar het doet pijn om mijn correctiepen neer te leggen. Ik zal het best missen. Zo ging het trouwens bij het stoppen van andere vrijwilligersactiviteiten ook.” Herman en zij zitten er niet op te wachten in het zonnetje gezet te worden, maar voor één keer mag het. Herman gaat verder met het plannen van de artikelen en het motiveren van de tekstschrijvers. Hij onderhoudt de contacten met het Leids Nieuwsblad. Tijdens zijn laatste gesprek is hem duidelijk geworden dat zowel de Raad van Kerken als de redactie van het Nieuwsblad tevreden zijn met deze samenwerking. Ze zijn hierop dan ook zuinig.

Elly en Herman hebben veel ervaring opgedaan tijdens werkzaamheden in de kerk. Ze zijn er van jongs af aan ingegroeid en hebben de Pieterskerk, Zuiderkerk, Kooikapel, Maranathakerk, Hooglandse Kerk, Vredeskerk en De Pelgrim van binnen en buiten gezien. Herman: “Je moet oog hebben voor wat er gebeurt. Ik struin veel websites af en leg verschillende contacten om mijn planning van twee maanden te maken. Het is in mijn periode nagenoeg niet voortgekomen dat er geen bijdrage was.” Herman is in 2017 door ds. Ad Alblas gevraagd op de koffie te komen. “De vraag liet niet lang op zich wachten. Of ik de planning van de artikelen voor mijn rekening zou willen nemen. Ik heb snel en positief gereageerd. Met mijn redactie-ervaring bij kerkbladen had ik er alle vertrouwen in. Bovendien zit het kerk-zijn in mijn genen, net zoals mijn wortels in de samenleving liggen.” Het kostte enige moeite om beiden op de foto te krijgen. Een eensgezinde reactie volgde meteen: “Ee werken veel liever achter de schermen”. ●

