

Wereldmuseum zet zichzelf op de kaart

LEIDEN – Het Wereldmuseum Leiden, voorheen Museum Volkenkunde, is gevestigd in een historisch pand aan de Steenstraat. Gebouwd in een tijd dat er rondom de stad nog bolwerken lagen. Op een van die bolwerken is het beeldbepalende gebouw gevestigd. Vanaf 1837 is het een rijksmuseum; van 1873 t/m 1928 deed het dienst als academisch ziekenhuis. Sinds 1937 was hier de collectie van het Museum Volkenkunde te bewonderen.

door Ella Veenstra-Monteban

In maart 2023 is de naam op de gevel veranderd in Wereldmuseum. Vier musea, Tropenmuseum-Amsterdam, Afrika Museum-Berg en Dal, Wereldmuse-

Myrna Fehrmann: "De naam Volkenkunde is eigenlijk uit de tijd. Wij willen graag bijdragen aan een gelijkwaardige wereld" (Foto: Ella Veenstra-Monteban).

um-Rotterdam en Museum Volkenkunde-Leiden, gaan verder onder één naam: Wereldmuseum. Ik heb een ontmoeting met Myrna Fehrmann, marketing manager, zij vertelt mij graag over de veranderingen. Fehrmann: "De naam Volkenkunde is eigenlijk uit de tijd. De laatste jaren legt het museum de nadruk op de kolonisatie. Wij willen graag bijdragen aan een gelijkwaardige wereld. De museumstaf doet onderzoek naar de herkomst van de objecten samen met overheid, wetenschappers, en vooral met mensen afkomstig uit de landen waar de spul-

len vandaan komen. Afgelopen zomer zijn er bijvoorbeeld 485 voorwerpen teruggegeven aan Indonesië."

"Het nieuwe beeldmerk, de letters W en M, vormen samen een menselijke figuur, ze kunnen elke keer door iemand anders geschreven worden. Zo tonen ze net als de mens een oneindige verscheidenheid. De tentoonstelling 'In Schitterend Licht' gaat over de werken van 32 Afrikaanse kunstenaars. Naast de werkelijk schitterende tentoonstelling zijn er ook verschillende activiteiten tijdens de kerstvakantie.

Rondleiding

Dagelijks is er een rondleiding met als onderwerp 'Kijken naar Afrikaanse Kunst'. 'Feestend de wereld rond' is een bijzondere rondleiding. Natuurlijk ook de rondleiding door de tentoonstelling 'In Schitterend Licht'. Heel leuk is ook een muzikale reis met Stichting Karibu-Events. Singer/Songwriter MS.ABA leidt dit spektakel, een akoestisch concert, dat op 26 december 's middags te horen is in het museumcafé.

Niet te missen zijn de dansworkshops. De nieuwste moves uit Afrika worden je bijgebracht door Recab Keaz, een Ugandees. Hij vertelt tussendoor verhalen en tijdens het horen van de bruisende muziek ondervind je dat Afrika een werelddeel is vol kracht en mogelijkheden. Sapin Makegele is een artiest uit Congo. Hij is naast kunstenaar ook 'ndombolo-danser. Op 7 januari geeft hij een wervelende workshop. Een wandeling door het museum is natuurlijk altijd aan te bevelen. Alle informatie over het programma tijdens de kerstvakantie is te vinden op www.leidenwereldmuseum.nl. ●

