

Een plek van betekenis voor de bewoners van Leiden

# “Rhijnhof is veel meer dan zomaar een begraafplaats”

LEIDEN - Aan de rand van Leiden ligt een prachtig groengebied van 12 hectare groot: Rhijnhof. Ik ontmoet Marjan de Jonge die zich als bestuurslid van Rhijnhof en als medewerker van het Nabestaandencafé al jaren bezighoudt met Rhijnhof.

door Ella Veenstra-Monteban

De Jonge: “Veel mensen kennen Rhijnhof omdat ze er wel eens een crematie of begrafenissen hebben bijgewoond. Natuurlijk is er dan niet veel oog voor de natuur, de aandacht gaat dan uit naar de overledene. Maar Rhijnhof is meer dan zomaar een begraafplaats. Het is ook een gedenkpark met veel groen en waterpartijen en zorg voor biodiversiteit en kunst.”

“De geschiedenis van Rhijnhof

*Marjan de Jonge: “We hopen dat Rhijnhof een plek van betekenis wordt: als herdenkingsplek, als begraafplaats en als groene oase aan de rand van de stad” (Foto: pr/Ella Veenstra-Monteban).*

is interessant. Het landgoed met herenhuis aan de Rijn werd in 1909 aangekocht door de Hervormde Gemeente om er een begraafplaats te vestigen. Het landhuis werd ingericht als aula en de buitenplaats werd geschikt gemaakt voor begrafenissen. In 1910 vond de eerste begrafenissen plaats. In 1994 kwam het bestuur in handen van de Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof. Er werd een crematorium (nu DELA) op het terrein gebouwd en de ingang kwam aan de Haagsche Schouwweg.”

“De laatste jaren is er veel veranderd. Er is een nieuw gedeelte bijgekomen op het oude volks-

tuincomplex Veldheim. Het oudste gedeelte van Rhijnhof, de oorspronkelijke buitenplaats van het herenhuis, is aangepast met behoud van de oude sfeer: de grote vijver is verruimd, er is een nieuwe toegangsbrug gekomen. Veel bomen en struiken zijn aangeplant. Er is veelzijdige en gevarieerde flora en fauna. In elk jaargetijde is er wel iets bijzonders te zien. Ook architectuur en kunst zijn niet vergeten. Overal in het park staan kunstwerken. Er is een kunstroute en ook een bomenroute (wandelroutes zijn verkrijgbaar in het theehuis).”

“Rond Kerst organiseren we ‘Hart van Herinneringen’. Nabestaanden hangen dan aan de leuning van de grote brug een hartje met de naam van hun dierbaren. De brug verbindt heden, verleden en toekomst. Voor veel mensen een mooi ritueel. Met Dela wordt 's winters een lichtjesavond georganiseerd, de eerstvolgende op 21 januari. De begraafplaats is dan verlicht met fakkels en mensen kunnen een kaarsje neerzetten bij graf of urn. Jaarlijks is er op 21 juni een Midzomernachtconcert. Bezoekers en nabestaanden worden dan rondgeleid.”

Theehuis Veldheim is een ontmoetingsplaats waar mensen iets kunnen drinken na het bezoek aan de begraafplaats. De plek wordt ook gebruikt voor bijeenkomsten van het Nabestaandencafé. Met deze initiatieven hopen wij dat Rhijnhof nog meer een plek van betekenis kan worden voor de bewoners van Leiden: als herdenkingsplek, als begraafplaats en als groene oase aan de rand van de stad.”

Voor meer informatie: [www.nabestaandencafeleiden.nl](http://www.nabestaandencafeleiden.nl) en [www.rhijnhof.nl](http://www.rhijnhof.nl) ●

