

Gulle Sint Maarten gaf al zijn spullen aan de armen

LEIDEN – Wie zaterdag 11 november in de Merenwijk is kan Sint Maarten op zijn paard tegenkomen. Aan het eind van de middag zullen kinderen en volwassenen hem opwachten. Vorig jaar waren dat zo'n 60 mensen. Net als eerdere jaren zal Sint Maarten weer, hoog gezeten op zijn paard, bij De Regenboog om 17.30 uur aankomen.

door Truus de Haan

Zodra Sint Maarten aangekomen is zullen kinderen en volwassenen in een stoet met hem en zijn paard meelopen. Daarna zal ds. Mirjam Buitenwerf de legende vertellen over het leven van Mar-

Op 11 november wordt het feest van Sint Maarten gevierd. 's Avonds mogen kinderen met een lampion in de hand langs de deuren lopen. Na het aanbellen zingen ze liedjes en krijgen daarvoor een traktatie (Foto: pr/Jan Vis).

tinus, want zo heette hij eigenlijk. Martinus was de zoon van een rijke Romeinse koopman. Hij was soldaat in het leger van de Romeinse keizer. Op een heel koude dag in de winter toen hij met een groepje soldaten op zijn paard richting huis reed, zag Martinus een arme man zonder jas in de sneeuw zitten. De man had geen schoenen aan, hij had het erg koud en bedelde om geld zodat hij eten kon kopen. Martinus kon zijn ogen er niet voor sluiten, maar hij had geen geld voor

de man. Hij stapte van zijn paard af en sneed met zijn zwaard zijn eigen mantel doormidden en gaf de arme man een helft tegen de kou. Pas daarna vervolgde Martinus zijn weg naar huis. Dat alles gebeurde volgens de legende héél lang geleden, aan het einde van de 4e eeuw van onze jaartelling. In de Merenwijk kunnen kinderen en volwassenen de arme bedelaar weer ontmoeten. En ook nu zal Martinus hopelijk weer zijn jas met hem delen.

Martinus, later bij ons Sint Maarten genoemd, overleed in het jaar 397 en werd op 11 november begraven. Deze datum werd daarmee de dag om hem te gedenken. Nu is 11 november een gewone dag, maar vroeger vierden ze op deze dag dit herfstfeest. De mensen konden dan nog even genoeg eten en drinken, want daarna begon de vaak strenge winter en moesten de mensen zuinig zijn met brandstof en voedsel. Arme mensen konden met Sint Maarten, (maar ook met Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen) langs de deur gaan. Ze zongen dan een liedje waarvoor ze geld, voedsel of brandstof kregen. Ook nu zal het donker zijn en waarschijnlijk best koud. De bomen zijn bijna kaal en het is vroeg donker. Daarom nemen de kinderen zelf een lampion mee van karton, een uitgeholde suikerbiet of pompoen met een kaarsje erin. Ze vormen in de Merenwijk een feestelijke stoet. Na het verhaal kunnen de deelnemers ook Sint Maarten liedjes zingen, zoals: 'Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Martinus aan'. Daarna gaan kinderen met hun lampionnen bij de huizen langs en net als de mensen vroeger zingen ze liedjes en vragen om wat lekkers. ●

