

# De groene kerk werkt aan een duurzame toekomst

LEIDEN – In Leiden hebben alle vijf kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Leiden een bordje op de gevel waarop staat dat de geloofsgemeenschap die hier samenkomt is aangesloten bij de Groene Kerken. Ook op de gevel van de gebouwen van drie Rooms-Katholieke kerken is zo'n bordje te zien.

door Ella Veenstra-Monteban

Een van die PGL-kerken is De Regenboog in de Merenwijk. Jan Vis is daar voorzitter van de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad. Hij houdt zich al lange tijd bezig met het onderwerp Groene Kerk. Vis: "Ik ben contactpersoon in

Jan Vis: "Het is belangrijk vind dat wij als kerken aan de slag gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de geloofsgemeenschappen" (Foto: pr).

de projectgroep van de Groene Kerken in Leiden omdat ik het heel belangrijk vind dat wij als kerken aan de slag gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de geloofsgemeenschappen in Leiden. Groene Kerken is een initiatief van Kerk-in-Actie en de Maatschappij-van-Welstand. Je kunt twee speerpunten onderscheiden in deze beweging: Ten eerste: Hoe zitten de kerkgebouwen in elkaar? Kunnen we de gebouwen duurzamer maken en

het energieverbruik naar beneden brengen? Hierbij denken we aan zonnepanelen en isolatieverbetering. Vroeger gebeurde het wel eens dat men vergat de radiatoren uit te zetten of de lichten in de bijgebouwen van de kerk brandden te veel, enz. Hier in de Regenboog hebben we nu, een app geïnstalleerd waarop je op afstand kunt controleren of de verwarming laag staat. Een aantal jaren geleden hebben we veel lampen in het gebouw vervangen door led-verlichting. Dat scheelde gelijk een hoop."

"Het tweede speerpunt is: Hoe gaan de kerkgangers om met deze onderwerpen. Ons leven en onze houding ten opzichte van de schepping heeft veel invloed op het klimaat en het milieu. Omgang met de natuur, met geldmiddelen, geloof en inspiratie, dat alles moet het besef versterken dat de aarde van God is en dat er voor de schepping hoop is. Mensen zijn rentmeesters van de aarde. Ze moeten er goed voor zorgen. Dat is de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van je medemens en van God die, zoals wij geloven, alles geschapen heeft. Ook de gemeente Leiden werkt aan deze onderwerpen. In Leiden kan men een beroep doen op energiecoaches. Deze coaches komen dan kijken in het gebouw of in een huis en geven advies om het energieverbruik naar beneden te brengen."

"In de projectgroepen die de verschillende kerken in Leiden hebben opgezet zijn contactpersonen benoemd en die werken weer met elkaar samen. Er wordt geprobeerd toe te werken naar een gedragsverandering bij de mensen. Het rentmeesterschap dat wij uitdragen, raakt de mensen soms in de portemonnee en vraagt gedragsverandering". ●

