

'Alles is toegestaan, maar niet alles is even nuttig'

LEIDEN - 'Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen'. Deze radicale en actuele uitspraak is van Paulus, een volgeling van Jezus. Hij reist 2000 jaar geleden rond in het gebied van de Middellandse Zee. Hij schrijft veel brieven naar gemeenschappen die het soms met elkaar aan de stok hebben en zoeken naar verbinding. Hij is een prototype van eenheid in verscheidenheid. Daarmee staat hij midden in onze samenleving.

door Cent van Vliet

Zijn optreden is zo interessant dat ds. Margreet Klokke er een serie diensten in de Hooglandse Kerk aan wijdt. Daarnaast is er in oktober en november een cur-

Ds. Margreet Klokke en Cor Hoogerwerf vóór het Hooglandse Huijs (Foto: pr).

sus van vier avonden. Dan wordt één van zijn brieven besproken tegen de achtergrond van actuele maatschappelijke discussies. Dat doet ds. Klokke samen met Cor Hoogerwerf, van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. "Paulus had oog voor de problemen van toen en voor de bouwers aan een liefdevolle samenleving. Die komt er zeker niet vanzelf, het is hard werken en Paulus benadrukt dat je alles opbouwend en vanuit liefde moet doen. Paulus kijkt met een zeer kritische blik naar strakke regels, hij schudt ze op om ruimte te geven om te leven", aldus Hoogerwerf. "Maar hij bestrijdt ook losban-

digheid. Het belangrijkste citaat van Paulus is 'Alles is toegestaan, maar niet alles is nuttig.' Midden in de samenleving staan betekent ook dat je verschillen erkent en de vraag stelt hoe daarmee zo goed mogelijk om te gaan. Paulus roept op om in vrede samen te leven en anderen te respecteren. Actueler kan bijna niet. In de cursus wordt stilgestaan bij de persoon Paulus en bij de kernbegrippen geloof, liefde en gerechtigheid. Ds. Margreet Klokke neemt bij de serie diensten de actualiteit als vertrekpunt. "Als je om je heen kijkt, zie je op verschillende plaatsen nieuwe zulen ontstaan. Kinderen in groep 8 moeten veel te vroeg kiezen voor het vervolgonderwijs. Die scheiding is later nauwelijks te herstellen. Een ander voorbeeld is de onrust op de Pride Leiden rond de LHBTIQ-gemeenschap die kinderen voorlas in de bibliotheek. Die leidt tot demonstraties en polarisatie. Veel mensen kunnen elkaar niet meer bereiken." Ds. Klokke: "Paulus wordt in zijn ziel gegrepen. De liefde wordt in zijn leven de grote inspiratiebron. Daarom is hij op zoek naar wat mensen innerlijk verbindt in plaats van wat hen uiterlijk scheidt. Het is als een huis waar de deuren en ramen niet op slot zitten, maar open zijn. Dan kan de Geest erdoor waaien en kan iemand open staan voor nieuwe ideeën." Paulus is in zijn tijd een revolutionair. Zijn gedachten bieden ook nu een alternatief voor polarisatie. 'Met liefde kunnen verschillen nog steeds worden overbrugd: "Als de binnenkant centraal staat, is de buitenkant minder belangrijk. Dan is sprake van eenheid in verscheidenheid." Voor meer info kan men kijken op www.leidsebinnenstadsgemeente.nl. ●

