

# “Helpen waar nodig is is de boodschap van dit verhaal”



LEIDEN - Op 11 november werd rondom het Kerkelijk Centrum De Regenboog in de Merenwijk een bijzonder feest gevierd: Sint Maarten!

door Ella Veenstra-Monteban

Het feest is al heel oud, maar niet zo bekend. Het is een van de vele volksfeesten die in bepaalde regio's van Nederland en België werden gevierd voordat de Adventstijd begon. Sint-Maarten wordt gevierd op 11 november en heeft net als bijvoorbeeld Sinterklaas, Nieuwjaar en Driekoningen kenmerken van een bedelfeest. Bij sommige feesten gaan groepjes kinderen en jongeren langs de huizen. Ze dragen lichtjes en als ze wat krijgen, zingen ze als dank een liedje. Bedelfeesten zijn al heel oud en het is niet voor niets dat er zoveel in

*Sint-Maarten wordt gevierd op 11 november en heeft net als bijvoorbeeld Sinterklaas, Nieuwjaar en Driekoningen kenmerken van een bedelfeest (Foto: pr/Ella Veenstra-Monteban).*

de wintermaanden zijn. Gewone mensen hadden het dan meestal moeilijk.

Het Sint-Maartensfeest is genoemd naar Martinus van Tours. Martinus leefde in de vierde eeuw. Zijn naamdag is op 11 november. Zijn niet-christelijke Romeinse ouders waren van eenvoudige komaf. Martinus had als kind belangstelling voor het christendom. Zijn vader was soldaat in het keizerlijke leger en Martinus werd ook soldaat. Martinus voelde zich in het leger niet thuis. Hij kon het niet laten om arme mensen wat te geven. Op het laatst had hij alleen zijn mantel nog over. Toen er weer een bedelaar op zijn pad verscheen,

scheurde hij zijn mantel in tweeën en gaf de ene helft aan de bedelaar. De andere helft was eigendom van het Romeinse leger.

Dit bijzondere verhaal is steeds weer doorverteld en zo beroemd geworden. Martinus werd later bisschop van Tours, hij was zeer geliefd. Zelfs de keizer had bewondering voor hem omdat hij altijd deed wat hij zei en zich niet naar de mond liet praten. Na zijn dood werd hij een beroemdheid en later werd hij heilig verklaard. 11 November was vroeger ook de dag dat de oogst werd binnengehaald en het vee op stal werd gezet. De boeren staken dan vuren aan op de velden. Die waren een symbool van dankbaarheid en reiniging. In onze tijd is het vooral een kinderfeest.

Dominee Mirjam Buitenwerf van De Regenboog: "Vorig jaar hebben wij voor het eerst een Sint-Maartensfeest georganiseerd. Ik ben op de scholen in de wijk wat gaan vertellen over het feest, de oorsprong en betekenis ervan. Natuurlijk was er een paard met Sint-Maarten en een bedelaar. Dit jaar hebben we het feest weer gevierd op het pleintje voor de kerk. De betekenis is natuurlijk dat wat Martinus voor de arme bedelaar deed, overeenkomt met wat Jezus in de bijbel zegt: "Wat je voor die bedelaar gedaan hebt, heb je voor mij gedaan. Het is goed te delen met anderen. Voor arme mensen zorgen en helpen waar nodig is, dat is de boodschap van dit verhaal". ●