

# De essentie is rust en ruimte om dichterbij jezelf te komen

LEIDEN – Een Taizéviering is eigenlijk een gebed in zangvorm. Het zijn vieringen met verstillig, meditatieve inkeer en zingend bidden. Vaak is er ook een korte overweging van de voorganger. De liederen met korte teksten worden vaak herhaald. Het zijn heel melodieuze liederen die makkelijk meegezongen kunnen worden.

door Ella Veenstra-Monteban

De essentie van de bijeenkomst is rust en ruimte om dichterbij jezelf te komen, danken voor wat je geschonken is, bidden voor wat je zou wensen. Taizé is laagdrempelig. De vieringen worden in de avond gehouden en hebben het karakter van een vesperdienst. Ze geven een moment van rust en bezinning in

*Pastor Willy Hoogendoorn: "Dat Taizé vooral jongeren aanspreekt is bijzonder. Het fijne is natuurlijk dat waar veel jongeren samen zijn, er altijd andere jongeren bij komen" (Foto: pr/Ella Veenstra-Monteban).*

een wereld, waarin het lijkt alsof geld en tijd het allerbelangrijkste zijn in een mensenleven.

De gemeenschap van Taizé is in 1940 gesticht door broeder Roger Schutz. Het plaatsje ligt in de Bourgognestreek in Frankrijk. Broeder Roger hielp in die oorlogstijd joodse mensen te ontsnappen naar Spanje. Er ontstond een gemeenschap rondom deze man en het werd een oecumenische broedergemeenschap. Hierin staan verzoening en saamhorigheid centraal. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw is zij uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor jongeren uit de hele wereld. Jongeren, maar

ook ouderen komen vaak voor een week naar Taizé toe en nemen dan deel aan gebedsvieringen, eenvoudige maaltijden en discussiegroepen. Het kloostercomplex is een eenvoudige en ongecompliceerde omgeving. Ontmoetingen tussen mensen uit andere culturen en met andere overtuigingen zijn altijd verrijkend voor een mens.

Ik heb een ontmoeting met pastor Willy Hoogendoorn in het oecumenisch centrum De Regenboog in de Merenwijk. Samen met Theo Krispijn van de Vredeskerk en Herman de Geus van De Pelgrim in Leiden Zuidwest heeft zij de organisatie van de Taizéviering ter hand genomen. Hoogendoorn: "De Taizé-groep wil graag twee keer per jaar een dergelijke vesperdienst houden. Op 20 november is de tweede viering dit jaar in De Regenboog. Ik zal daar voorgaan en als thema voor de avonddienst heb ik gekozen voor Ezechiël 37. In die tekst staat beschreven dat de profeet Ezechiël de opdracht krijgt te gaan profeteren tegen de wind. De wind staat voor leven en geest."

"De boodschap van Taizé blijft actueel. Het centrale thema is altijd verbinden. Mensen uit verschillende christelijke tradities komen samen om te zingen, te mediteren. Meestal worden de vieringen dan ook georganiseerd door plaatselijke kerken. Zowel protestanten als katholieken doen er aan mee. Dat Taizé vooral veel jongeren aanspreekt is inderdaad bijzonder. Het fijne is natuurlijk dat waar veel jongeren samen zijn, er altijd andere jongeren bij komen. Dat trekt elkaar nu eenmaal aan. Dat het internationaal is geeft een viering ook iets extra's. Deze vieringen zijn behalve op zondag meestal op gewone weekdays, altijd in de avond. Even helemaal tot jezelf komen, een geschenk aan jezelf, om stil te staan met wat je wezenlijk bezighoudt. Welke achtergrond iemand ook heeft, het zal diep raken en het Taizé-gevoel laat men niet snel weer los". ●

