



Nieuwsbrief Raad van Kerken Leiden

Inhoud

Inleiding
Agenda
Leids Pastoresconvent 8 maart 2022
Oecumenelezing
Assemblee Wereldraad van Kerken
Oecumenische initiatieven
Website perikelen
Ledenbijdrage 2022
Ledenbijeenkomst 18 oktober 2022
Leids Pastoresconvent 11 oktober 2022
Week van gebed voor eenheid
40 dagen / vasten tijd – Ramadan initiatief
Revalidatie – hoe lang kan covid zijn!
Groet

Inleiding

Nieuwsbrief nummer 13! Of het nu in het nummer van deze Nieuwsbrief zit, maar het heeft even geduurd voordat deze Nieuwsbrief tot stand kwam. De reden van de vertraging: het long-covid revalidatie traject van de samensteller van de Nieuwsbrief, Lex Ras.

De Leidse Raad van Kerken heeft een klein bestuur. Het gedurende kortere of langere tijd wegvallen van een bestuurlid heeft gelijk grote gevolgen. Versterking van het bestuur blijft daarom een uitdaging voor het bestuur.

We zijn echter wel blij dat er recent een versterking van het bestuur heeft plaatsgevonden. Annemarie Visser treed vanuit de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente toe tot het bestuur. Zij heeft vanuit de Remonstrantse Broederschap ervaring en affiniteit met de Raad van Kerken. In een volgende Nieuwsbrief zal zij zich nader voorstellen.

De komende periode is het vakantietijd. Velen gaan de komende maanden er op uit, of zijn dit al geweest. Wij wensen u een fijne vakantie periode. In onze gemeenschappen zijn er mensen die om wat voor reden dan ook niet op vakantie kunnen gaan. Laten wij aan hen denken, en, waar mogelijk, door een gebaar tonen dat ook zij gewaardeerde leden van onze geloofsgemeenschappen zijn.

Agenda

31 augustus t/m. 8 september – Assemblee Wereldraad van Kerken in Karlsruhe
4 september – Viering 50 jaar Oecumenische geloofsgemeenschap 'de Regenboog'
17 september t/m. 25 september – Vredesweek 2022
11 oktober – Leids Pastoresconvent
16 oktober – Ledenbijeenkomst
15 januari t/m. 22 januari – Week van gebed voor eenheid van christenen

Leids Pastoresconvent 8 maart

Door Marlène Falke – de Hoogh

Stilte in de stad

Het is alweer enige tijd geleden, 8 maart, dat we genoeglijk zijn samengekomen in de Parochiezaal van de St. Petrus. Behalve dat we elkaar hebben ontmoet en ervaringen hebben uitgewisseld, hebben we ook thematisch stil gestaan bij 'Stilte in de Stad'. Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker in de HH. Petrus en Paulus parochie in Leiden en Ommelanden hield daartoe een kleine inleiding. Een zoals zij dat noemde kleine opwarmer. Ze vertelde dat over stilte boeken zijn vol geschreven met verschillende invalshoeken. Maar het was niet haar bedoeling daar uitgebreid op in te gaan.

Want zo zei zij, het is veel spannender om met elkaar te verkennen wat wij bedoelen met 'Stilte in de Stad'. Ten behoeve van dat gesprek in kleine groepen en het maken van een Mindmap had ze drie vragen geformuleerd: Wat is 'stilte' voor jou? Wat is 'Stilte in de stad'? Gaat het om een plaats of een beweging? Als opwarmer verwees ze naar een promotie van de NS: 'Vind je momenten van rust in de hectiek van de stad' waarin gesproken wordt van de verborgen parels in een stad 'waar het niet zo druk is en waar je even kunt bijkomen van alle hectiek'. Ze vroeg zich daarbij af of onze kerken ook niet van die verborgen pareltjes zijn. En of we ze vaker zouden moeten openstellen met het oog op de 'Stilte in de stad'?

In kleine groepen is vervolgens over het thema gesproken. Uit deze groeps gesprekken kwamen de volgende quotes en beelden naar voren:

- Samen stil? De A/ander is er
- Natuur, rust
- Stilte is een vindplaats
- Tot jezelf komen
- Tot de bodem komen
- Soms is stilte leegte
- 'Houd je maar stil' is negatief
- Wachten als vorm van stilte is irritatie
- Stille eenzaamheid bv door armoede
- Een preek neigt tot activiteit, de sabbat tot rust en stilte
- Stilte in mij, negatief = afwezigheid, leegte
- Stilte in mij, positief delen van ruimte = samen
- Wat ga ik doen? Het begint als een leegte maar die wordt gevuld, ik weet niet waarmee
- Stilte is Spiritualiteit
- Stille trouw, mensen die Gods liefde geven zonder applaus
- Ruach cfr Elia
- Concerten geven: in de stilte na muziek of zang
Gebeurt veel
- Laten vallen bezigheden = niet drukte
- Stad is plaats van passanten, zoekers, woonplaats, leven en werken
Maar ook van onrust, haast en commercie
- De drukte van de stad vraagt om op adem komen
- Stilte plaats zijn voor ontmoeting en inspiratie

- Maria
- Aanbiddingskapel JP II is stilte
- Hofjes in Leiden als plaatsen stilte, verborgen Parels
- Midweekse Vespers
- Begraafplaats Groenesteeg, Zijlpoort

Oecumenelezing 2022

Op 13 mei j.l. sprak prof. Dr. Peter Nissen, theoloog en kerkhistoricus, de jaarlijkse oecumenelezing uit. Als thema had deze lezing het thema van de komende assemblee van de Wereldraad 'De Liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid'. Voor als u de lezing wilt nalezen, op de [website van de Raad van Kerken Nederland](#) vindt u een weergave van deze lezing.

Assemblee Wereld Raad van Kerken

Iedere acht jaar vindt de assemblee van de wereldraad van kerken plaats. Tijdens de assemblee komen de lidkerken bij elkaar voor gebed, viering, afstemming en verbinding. Dit keer vindt de assemblee plaats van 31 augustus t/m. 8 september in Karlsruhe. Over het thema van deze assemblee heeft u al kunnen lezen in het verslag van de oecumenelezing (hierboven). Op de website van de landelijke Raad van Kerken kunt u [meer informatie](#) vinden over de ze unieke bijeenkomst van wel 4000 deelnemers van over de gehele wereld. U kunt zich zelf aanmelden om deel te nemen aan de assemblee.

Website perikelen

De provider van onze website heeft aangegeven te stoppen. Wij moeten dus op zoek naar een nieuwe provider die ons ook functionele ondersteuning biedt. Nu hebben veel van onze lidkerken ook zelf een website. Onze vraag aan u is dan ook: Wie wil ons helpen bij het vinden van een nieuwe provider, en wie wil bij de overgang naar die nieuwe provider ons helpen om dit zo goed en makkelijk mogelijk te realiseren?

Vanwege problemen met mijn e-mail programma, krijgt u recent e-mail van de Raad van Kerken met in de header als afzender Lex en Tineke Ras Marees. Ik probeer dit op te lossen, maar er zit ergens een instelling die geen medewerking verleent!

Ledenbijdrage 2022

Op 12 april jongstleden heb ik als penningmeester, de rekeningen verstuurd voor de ledenbijdrage voor 2022. Nog niet al onze leden is het gelukt om de bijdrage over te maken. Als uw penningmeester nog geen gelegenheid heeft gehad om de bijdrage te voldoen, dan wil ik vragen of dat zo snel mogelijk kan gebeuren. Scheelt mij weer werk, en houd ik energie over voor andere zaken.

Ledenbijeenkomst 18 oktober

Op 18 oktober willen wij weer een ledenbijeenkomst organiseren. Het thema van deze bijeenkomst is Oecumenes. Samen met u allen willen wij nagaan op welke wijze wij het oecumenisch gedachtegoed praktisch vorm kunnen geven in Leiden. In september ontvangt u van ons een uitnodiging voor de ledenbijeenkomst, met daarin verdere informatie.

Leids Pastoresconvent 11 oktober 2022

Op 11 oktober aanstaande is er het derde Leids Pastoresconvent. Wij nodigen alvast alle pastores uit voor deze bijeenkomst. Voor deze bijeenkomst zijn wij te gast bij het Apostolisch Genootschap, Cesar Franckstraat 38, 2324 JN Leiden. De aanvang is zoals gebruikelijk 12.00 uur, voor de lunch wordt gezorgd, en het convent duurt tot ongeveer 14.00 uur.

Het thema van het Pastoresconvent is Oecumenes. Ook met de pastores willen wij van gedachten wisselen over hoe oecumene in Leiden praktisch vorm gegeven kan worden. assemblee.

Week van Gebed voor eenheid

De volgende week van gebed voor eenheid onder de Christenen vindt plaats van 15 t/m. 22 januari 2023. De week staat in het teken van: 'Doe goed, zoek recht'. Dit thema is geïnspireerd door Jesaja 1 vers 17. Bijzondere aandacht is er voor verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.

Het bestuur van de Leidse Raad van Kerken wil kijken of het mogelijk is om één of meerdere gezamenlijke activiteiten in de week van gebed voor eenheid te organiseren. Neem contact met ons op als u wilt meedenken over een mogelijke invulling. Ons emailadres is: rvkleidensecretariaat@gmail.com.

40 dagen / vastentijd – Ramadan

In deze Nieuwsbrief willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor het initiatief van Levensbeschouwend Platform Leiden over een gezamenlijke activiteit in 2023 rond Ramadan – 40 dagen / vastentijd. Wij hebben u hierover een e-mail gestuurd met een uitnodiging om mee te denken over de mogelijke invulling van dit initiatief.

Het bestuur van de Leidse Raad steunt dit initiatief van harte. Wij willen u dan ook vragen of er vanuit uw gemeenschap vrijwilligers zijn om deze mogelijke activiteit samen met de moslimgemeenschap in Leiden vorm te geven. Graag uw reactie per e-mail rvkleidensecretariaat@gmail.com

Groet

Wij wensen u de komende periode veel inspiratie en zegen toe. U kunt uw reacties en overig nieuws sturen naar: rvkleidensecretariaat@gmail.com.

Hartelijke groet,
Ruud Meester, Hannie van der Boog – Piels,
Herman de Geus, Annemarie Visser en
Lex Ras