

Boek met portretten van mensen uit de Merenwijk

LEIDEN – Ruim twintig mensen uit de Merenwijk spraken met drie interviewers over de zin in hun bestaan. Daarmee vertelden zij veelal hun levensgeschiedenis en zo kwam een prachtig boek tot stand dat een beeld geeft van mensen in de Merenwijk. Het eerste van de duizend gedrukte exemplaren mocht ik samen met één van de interviewers Herman Gombert aan Saïd Amghar overhandigen.

door Truus de Haan

Saïd is sociaal werker bij Huis van de Buurt "Op Eigen Wieken". Hij is één van de mensen van wie een portret geschreven is. En terwijl we even napraten komt eenzelfde beeld naar voren, als dat wat in het boek zo inspirerend is: van iemand die mensen verbindt, die kansen scheidt en mogelijkheden

Herman Gombert en Saïd Amghar (Foto: Truus de Haan).

voor mensen creëert. Net als in het boek vertelt hij gedreven over zijn werk en dat wat hij wil bereiken: met kleine, maar belangrijke stappen mensen vooruit helpen. Dat gebeurt vooral door simpelweg iemand een plek in een team en verantwoordelijkheid te geven. Zorgen voor de koffie of de leiding in het schoonhouden van de omgeving zijn daarvan al concrete voorbeelden.

Ook benadrukt hij meermaals: stap niet in de slachtofferrol en vraag je af of je dat wat je waarneemt wel goed begrepen hebt. Eén van zijn uitspraken is: "Het is belangrijk om te kijken, vragen en luisteren". En al pratend denk ik: dáárvoor is dit boek dus geschreven en dáárvoor zal op 21 mei

een dag georganiseerd worden: om samen met veel mensen van de Merenwijk aan deze drie werkwoorden gestalte te geven: Kijken, vragen, luisteren! Ik zou daar nog aan toe willen voegen: meedoen! Op die 21e mei, die de titel kreeg "Zin in de Merenwijk", kan dat op allerlei manieren: in de ochtend zijn er acht workshops die gehouden worden in 'De Regenboog' en in 'Op Eigen Wieken'. Deze worden bijna alle geleid door Leidenaren: 'Poëzie maken' samen met (oud) stadsdichter Marianne van Velzen, 'Levensverhalen schrijven' met Oscar Gennissen, 'Fotograferen' met Hans Kleijn en Simone Both, 'Bloemschikken' met Maja van Spaandonk en Annemiek Aertsen, 'Bijbelse Gerechten koken' met Karin van Dorsselaer en Joke Langeveld, 'Gezondheid en Zin' met Eva van Steenberg en Ellen van Steekelenburg, 'Jiddische liederen instuderen' met Lucette van den Berg en 'Deelnemen aan een Scratchorkest' met Wilfred van de Wal. Bij alle activiteiten staat het samen doen en plezier maken voorop.

Na de lunch zal om half twee Martin van der Brugge, Merenwijker en bekend dirigent, op het grasveld achter de Regenboog, iedereen laten meezingen met Beethoven en Verdi. Het middagprogramma geeft gelegenheid om samen met een aantal geïnterviewden en Peter Henk Steenhuis (schrijver voor o.a. dagblad Trouw) en Judith Jansen (Movisie, krachtige buurten) een goed gesprek te houden. Hoe moet ik die middag zien, vraag ik. Herman: "We willen met elkaar spreken over hoe we als buurt gestalte geven aan de zin in ons leven." Is dit gebeuren alleen voor Merenwijkers? Nee, is het antwoord, natuurlijk hopen we dat zij zullen komen, maar iedereen die mee wil doen is welkom! Meer informatie en inschrijven: <https://deregengboogmerenwijk.nl/nieuws/zin-in-de-merenwijk>. ●

