



Nieuwsbrief Raad van Kerken Leiden

Inhoud

Inleiding
Agenda
Ledenbijeenkomst 25 januari 2022
Week van gebed
Oecumenelezing
Interreligieuze ontmoeting van belang
Niets nieuws onder de zon
Een lege kerk?
Groet

Inleiding

Leven vanuit verwachting en hoop. Woorden uit de Kerstbrief van de Landelijke Raad van Kerken. Woorden zeker van toepassing in deze Adventstijd. Een Adventstijd waarin wij toch weer geconfronteerd worden met de duisternis van Corona. En daarom is het van belang dat wij kunnen en mogen leven vanuit verwachting en hoop. In deze periode gesymboliseerd door het Kerstfeest. Een feest waarin de duisternis verdrongen wordt door het Licht. Het Licht dat wij verwachten, en dat ons hoop brengt.

Vanuit die verwachting wenst het bestuur van de Raad van Kerken Leiden u Gezegende en Zalige Kerstdagen en een heel hoopvol 2022.

Agenda

14 januari 2022 – Oecumenelezing
16 – 23 januari 2022 – week van gebed voor eenheid
25 januari 2022 – Ledenbijeenkomst
8 maart 2022 – Leids Pastoresconvent

Ledenbijeenkomst 25 januari 2022 - Online

Om alvast in uw agenda te noteren: de ledenbijeenkomst zal nu plaatsvinden op dinsdag 25 januari aanstaande. Deze bijeenkomst zal online plaatsvinden. Medio januari ontvangt u van ons de definitieve uitnodiging. Als u zelf onderwerpen voor de bijeenkomst wilt aandragen, dan kunt u die aan ons mailen.

Week van gebed voor eenheid

Tijdens de week van gebed voor eenheid van christenen (16 tot en met 23 januari 2022) staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Kerken uit het Midden-Oosten kozen als thema voor dit jaar 'Licht in het duister'.

Het bestuur van de Leidse Raad van Kerken roept u op om op of rond zondag 23 januari aanstaande in de vieringen in de eigen gemeenschap aandacht te besteden aan de week van gebed voor eenheid. mailen.

Oecumenelezing 2022

Op 14 januari aanstaande, van 15.00 tot 18.00 uur, houdt Prof. Dr. Peter Nissen online de Oecumenelezing. Het thema van de lezing is: 'De Liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid'. Het thema van deze lezing is ook het thema van de assemblee van de Wereldraad van Kerken. Deze vindt plaats van 31 t/m 8 september in Karlsruhe.

In de lezing zal Peter Nissen ingaan op de vraag waarom de toekomst van de mensenwereld en van de aarde, ons gemeenschappelijk huis, de kerken ter harte moet gaan. Hij laat zich hierbij inspireren door het beeld van de kerk als een veldhospitaal in een gewonde wereld. Dit beeld is gebruikt door paus Franciscus in het eerste jaar van zijn pauschap. De kerk is geen doel in zichzelf, en ook de eenheid van kerken, die nagestreefd wordt in de oecumenische beweging, is dat niet. De kerk is er ten dienste van de eenheid en de verzoening van de mensenwereld. Dat vraagt ook in Nederland om een publieke stem van de kerken, een publieke theologie, die bereid is het slagveld op te zoeken en wonden te helen. Hoe kunnen wij daar gestalte aangeven?

Nadere informatie over hoe de Oecumenelezing en het aansluitende forumgesprek zijn bij te wonen volgt binnenkort. Zodra wij daar mee over weten informeren wij u in een aparte mailing.

Interreligieuze ontmoeting van belang

Tijdens de 447^e vergadering van de landelijke Raad op 8 december is uitvoering stil gestaan bij het interreligieuze gesprek. Hier is de Raad op verschillende manieren bij betrokken, zoals in de contactgroepen Islam en Christenen-Hindoes. Ook ondersteunt de Raad het werk van Geloven in Samenleven, dat op plaatselijk niveau bruggen wil bouwen tussen mensen van verschillende religieuze achtergronden en werkt aan onderlinge verbondenheid. Meer over dit onderwerp is te vinden in het artikel [interreligieuze ontmoeting](#) op de website van de landelijke Raad van Kerken.

In Leiden neemt de Leidse Raad deel aan het [Levensbeschouwelijk Platform](#) om de interreligieuze ontmoeting te waarborgen.

Niets Nieuws onder de Zon

Prediker zei dit reeds eeuwen geleden (Prediker 1 vers 9). Ook voor de huidige situatie met Corona gaat dit op. In een brief uit 1527 schreef kerkhervormer Maarten

Luther over de maatregelen die hij in acht nam bij een landplaag, te vergelijken met een epidemie of pandemie. Luther leefde in een tijd waarin uitbraken van besmettelijke ziekten op grote schaal zeer regelmatig voorkwamen. In deze brief roept Luther op om tijdens een landplaag je te gedragen als iemand die graag een grote brand wil helpen blussen. Want een landplaag is niets anders dan een vuur dat niet de omgeving, maar het lichaam en leven opvreet. Daarom roept hij op om tot God te bidden dat hij ons genadig wil zijn. Daarnaast roept hij op om behulpzaam te zijn bij het bestrijden. Dit door het uitroken, lucht verversen, medicijnen te nemen en te geven en door plaats en persoon te mijden waar je niet nodig bent. Dit alles opdat je jezelf niet zal verwaarlozen en bovendien anderen niet zal verzieken en besmetten, zodat jij niet door jouw nalatigheid de oorzaak van andermans dood zou zijn. Verder roept Luther op de naaste onbezorgd te helpen daar waar nodig is. Woorden en aanmoedigingen die ook nu zeer actueel zijn.

(Bron: Luther Heraut december – Den Haag)

Een Lege Kerk met Kerstmis?

Met de huidige maatregelen zal voor menig voorganger de livestream weer de verbinding met de eigen gemeenschap zijn. Om toch de gemeenteleden aanwezig te laten zijn, vraagt de Herengrachtkerk aan hun leden om een foto van zichzelf te sturen. Deze krijgen dan een plek op de lege stoelen. Zo zijn de gemeenteleden toch aanwezig.

Groet

Eind januari 2022, na de ledenbijeenkomst, komt Nieuwsbrief nummer 12 uit. Uw nieuws en reacties zijn uiteraard weer te sturen naar rvkleidensecretariaat@gmail.com.

Ondanks de lockdown, inspirerende kerstdagen en een betekenisvol 2022 toegewenst, hartelijke groet,
Ruud Meester,
Hannie van der Boog – Piels,
Herman de Geus,
Sandra Breugem, en
Lex Ras