



Nieuwsbrief Raad van Kerken Leiden

Inhoud

Inleiding
Somberen wij?
Ledenbijeenkomst 13 oktober
Leids Pastoresconvent
Viering geef de aarde door
Cantates klinken weer
Kerken staan open
Afscheid Ds. E. Ezinga
In memoriam Ds. A. Dronkers
Groet

Inleiding

Nieuwsbrief nummer 10! Een eerste klein jubileum. Om te vieren? Heel even, maar wij zijn voornamelijk blij dat de Raad van Kerken Leiden in deze tijd van uitdagingen met u kan blijven communiceren. Communiceren, en daarmee een bijdrage kan leveren aan de toekomst van onze geloofsgemeenschappen. Over die toekomst zijn wel eens twijfels, en het is wel eens moeilijk. Echter na een donkere periode komt er altijd weer licht. Als raad willen wij samen met u blijven werken aan licht voor onze kerken, zodat wij vitale kerken mogen zijn. Wij hopen dat wij u nog met veel nieuwsbrieven mogen blijven informeren en inspireren .

Somberen wij?

Kerkbesturen zien de toekomst somber in, is de titel van een artikel In het Leids Nieuwsblad van 22 oktober jl. Het artikel is door de auteur op persoonlijke titel geschreven. Naar eigen zeggen gebaseerd op de verschenen Kerkvisie van de Gemeente Leiden. Over deze visie hebben wij u een e-mail gestuurd.

Van belang is te onderkennen dat de nota handelt over de verantwoordelijkheid van de Gemeente over het behoud van het Leids religieus erfgoed. De nota doet geen uitspraken over godsdienstinhoudelijke aspecten van kerken.

Het bestuur van de Raad van Kerken Leiden benadrukt dat zij op geen enkele wijze betrokken is bij dit artikel. Wij betreuren het dat door dit artikel de indruk gewekt wordt dat kerkbesturen de moed opgeven. Het bestuur van de Raad van Kerken Leiden wil en juist uitdragen dat geloofsgemeenschappen wel degelijk perspectief hebben. Een perspectief dat wij gezamenlijk vorm en inhoud kunnen geven. Ons thema 'Vitale Kerk' is hierop gericht. Wij hopen binnenkort samen met u hier nader inhoud aan te mogen geven. Somberen over onze toekomst past ons toch niet, vertrouwen wel!

Ledenbijeenkomst 13 oktober

Deze kon helaas geen doorgang vinden. Het bestuur kijkt naar een nieuwe datum om elkaar weer in het 'echt' te mogen ontmoeten. Ontmoeten en samen inhoud te geven aan 'Vitale Kerk'.

Leids Pastoresconvent

Op dinsdag 5 oktober vond het Leids Pastoresconvent plaats. Het werd een inspirerende bijeenkomst van zestien geestelijk verzorgers. De gedachte aan deze bijeenkomst is om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten, maar ook om bij te dragen aan verbinding tussen de pastores, contacten stimuleren en daarvoor mogelijkheden te vinden op stads- en

wijkniveau. Er worden een aantal voorbeelden besproken waar de Raad beter zou kunnen bijdragen aan cohesie in Leiden:

- Er zijn al initiatieven om in de stad een **stadsklooster** te ontwikkelen. Dat er altijd een plaats is waar je heen kan gaan, waar een ogenblik van bezinning mogelijk is in een gewijde sfeer, en waar een onverwachte ontmoeting zoveel betekenen kan. Door corona is dit initiatief tot nu toe te weinig uitgewerkt. De aanwezigen zagen direct in hoe nuttig dit is, maar ook hoeveel het uitmaakt dat zij daar samen aan bij kunnen dragen;
- Wat zijn de mogelijkheden om samen het thema **Vitale kerken** inhoud te geven?
- Hernieuwde aandacht voor de **Week van Gebed voor de Eenheid**. Mogelijk een gezamenlijke bijeenkomst om dit sterker naar voren te brengen.
- Er is contact gelegd met de organisatie van de viering van 3 oktober. Zij staan ervoor open om dit contact niet te beperken tot het luiden van de klokken. Dat contact zal verder worden uitgewerkt.
- De nieuwsbrief die door de Raad wordt geschreven en verspreid blijkt goed te worden gelezen. Er kan door de geloofsgemeenschappen nog meer gebruik van worden gemaakt om elkaar te informeren over activiteiten, cursussen en activiteiten, die buiten de eigen gemeenschap van betekenis kunnen zijn.
- Tot een goede afstemming en betere zichtbaarheid komen van oecumenische initiatieven die nu al binnen Leiden plaatsvinden.
- Het bestuur wil in de komende periode tijd investeren in de contacten met de besturen van de lidkerken. Met name in de vraag wat geloofsgemeenschappen voor elkaar kunnen betekenen.
- Het bestuur zoekt versterking. Duidelijk is dat wij allemaal in dezelfde vijver van vrijwilligers vissen. Wellicht kunnen we kijken naar andere mogelijkheden om taken te vervullen dan enkel via een bestuursfunctie.

Tenslotte hield Margreet Klokke, dominee van de Binnenstadsgemeente, een boeiende voordracht over vormen van pastoraat . Op basis van het boek *Zorg voor het verhaal* van

Ruud Ganzevoort ging zij in op vier benaderingen van het pastoraat:

- De pastor als getuige
- De pastor als helper
- De pastor als metgezel
- De pastor als tolk en gids

Elke situatie vraagt een eigen, passende aanpak. Afhankelijk van de situatie, en de eigen voorkeur zal een pastor haar of zijn keuze kunnen maken. Hierover ontstond een mooi gesprek tussen de aanwezige pastores. De samenkomst werd afgesloten met een dankwoord aan allen, ook onderling. Afgesproken werd de volgende bijeenkomsten van het Leids Pastoresconvent te organiseren op 8 maart 2022 en 11 oktober 2022

Viering ‘Geef de aarde door’

Op zaterdag 6 november vindt om 11.30 in de Westerkerk in Amsterdam een viering plaats onder de noemer: *‘Geef de aarde door – in ’s hemelsnaam!’* Deze viering wordt georganiseerd door de Interreligieuze Klimaat & Geloofsgroep, en vindt plaats voorafgaand aan de Klimaatdemonstratie. Meer informatie over deze viering en de klimaatdemonstratie kunt u vinden op de pagina [Geef de aarde door](#) van de Raad van Kerken Nederland.

Cantates klinken weer

Ook dit jaar worden door de Stichting Cantate Domino weer cantatediensten georganiseerd. Deze diensten hebben voornamelijk de cantates gecomponeerd door J. S. Bach als leidraad. Dit jaar worden er weer zes cantatediensten georganiseerd; drie in de Hooglandse Kerk en drie in de Pieterskerk. De aanvang van de diensten is 17.00 uur. Het hele programma is te vinden op de website van de [Stichting Cantate Domino](#).

Kerken staan open

De afgelopen periode hebben twee kerken open huis gehouden. Hierbij een impressie van het open huis in De Pelgrim en de Herengrachtkerk. Het bestuur van de Leidse raad was bij beide vertegenwoordigd.

Open huis in de Pelgrim. De Protestantse wijkgemeente Zuidwest, onderdeel van de Protestantse Gemeente Leiden, heeft op 25 september de deuren opengezet om iedereen de gelegenheid te geven om kennis te maken met hun nieuwe vierplek aan de Apollotoren. Dat is vooruitlopend op de officiële opening die in verband met coronamaatregelen moest worden uitgesteld. Het is een verrassend warm ingerichte ruimte waar in alle eenvoud alles aanwezig is. De grote zaal is half-ingericht als kerkruimte en voor de andere helft als ontmoetingsruimte. Er is een gedachtenishoek waar ruimte is om een kaarsje te branden om wat voor reden dan ook. Een hoek om te gedenken en stil te zijn.

De naam die zij hun kerk hebben gegeven is: 'De Pelgrim'. Dat is ook zichtbaar in de inrichting van de ruimte. Merkbaar is ook de vreugde om nu een eigen plek te hebben om samen te komen. Wij wensen de mensen van de gemeenschap van harte geluk.

Open middag Herengrachtkerk. Op zaterdagmiddag 9 oktober was er gelegenheid kennis te maken met de verbouwde Herengrachtkerk, thuisbasis van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leiden. Meest zichtbaar is de verandering aan het interieur. De oude donkere stoelen zijn bijna allemaal vervangen door blauwe stoelen. En ook de kleurstelling van het interieur zelf is veel lichter geworden. Dit is ook doorgevoerd in het vernieuwde liturgisch centrum.

Naast de zondagsdiensten is het gebouw ook door de weeks open. In de oneven weken op donderdagochtend en in de even weken op dinsdagochtend, beide van 9.00 tot 12.00 uur. Er is dan gelegenheid voor stilte of een praatje. Op de woensdagavond zijn er van 19.30 tot 20.00 uur Vespers. Deze worden georganiseerd samen met o.a. de Marekerk, de Opstandingskerk .

Afscheid Ds. E. Ezinga

Zondag 17 oktober heeft De Protestantse wijkgemeente Zuidwest in een speciale kerkdienst na ruim zes jaar afscheid genomen van dominee Ellis Ezinga. Zij heeft

deelgenomen aan diverse oecumenische activiteiten in Leiden. Ook heeft zij meegewerkt aan de opzet van het Leids Pastoresconvent. Haar nieuwe roeping is geestelijk verzorger in een verpleeghuis in Hoofddorp. Het werken in een verpleeghuis was een wens van Ds. Ellis Ezinga. Wij wensen haar heel veel kracht en zegen toe in haar nieuwe werkzaamheden.

In memoriam Ds. A. Dronkers

Op 30 september jl. is ds. Anton Dronkers overleden. Van 1980 tot 2001 was hij werkzaam als diaconaal predikant in Leiden. Hij nam het initiatief om de vervallen gebouwen van de Armenbakkerij aan de Oude Rijn om te bouwen tot een diaconaal centrum. In januari 1986 opent het Diaconaal Centrum de Bakkerij haar poorten. Het centrum, waarin de diaconieën van de protestantse kerk Leiden en de Rooms-katholieke parochies in Leiden gingen samenwerken, groeide uit tot: 'een plek in de stad voor hulp en dienstverlening. Het motto hierbij was en is nog steeds: 'Helpen waar geen helpers zijn'. Naast zijn betrokkenheid bij de diaconie heeft hij nog vele andere initiatieven genomen gericht op hulp aan hen die hulp nodig hadden in binnen- en buitenland. Op vrijdag 8 oktober is de afscheidsdienst in de Marekerk gehouden. Wij gedenken hem met heel veel respect.

Groet.

Medio december komt Nieuwsbrief nummer 11 uit. Daarin willen wij heel graag aandacht geven aan activiteiten die rondom het kerstfeest georganiseerd worden. Wij vragen u om speciale kerstactiviteiten aan ons door te geven, zodat wij die kunnen opnemen. U kunt deze naar onze e-mail: rvkleidensecretariaat@gmail.com.

Wij wensen u veel inspiratie en zegen toe voor de komende periode,

Hartelijke groet,
Ruud Meester, Hannie van der Boog – Piels,
Herman de Geus, Sandra Breugem, en Lex Ras