



Nieuwsbrief Raad van Kerken Leiden

Inhoud

Inleiding

Ledenbijeenkomst 13 oktober as.

Leids Pastoresconvent

3 Oktober

Vredesweek – Dag van de vrede

Website Raad van Kerken Leiden

Bescherm de schepping

Petitie tegen uitbuiting van mens en milieu

Kerken en slavernij

Week tegen eenzaamheid

Buurtinitiatief Zuidwest

Hooglandse kamer

Tolerantie lezing

Inspiratie opdoen – inspiratie geven

Groet

Inleiding

Het coronavirus heeft ons leven de afgelopen anderhalf jaar behoorlijk beïnvloed. Er was duidelijk sprake van een crisissituatie. Zowel binnen onze geloofsgemeenschappen als in de maatschappij hebben de genomen maatregelen erin gehakt. Wat deze situatie ook zo bijzonder maakt is de wijze waarop er door diverse groepen mee omgegaan wordt. Daar waar een crisis het saamhorigheidsgevoel meestal versterkt, lijkt het nu wel of de tegenstellingen tussen de diverse groepen enkel maar toenemen. Zij die alle aandacht en maatregelen maar overdreven vinden versus zij voor wie het er niet voorzichtig genoeg aan toe kan gaan. Vanuit eigen gelijk bubbels bestoken groepen elkaar met hun eigen waarheid, waarbij men vaak niet wil luisteren naar de argumenten van de ander. De vraag dringt zich op waarom deze tegenstellingen zo uitvergroot worden, en wie daar baat bij heeft? Zou hier de

komende tijd voor alle kerkgenootschappen niet een mooie gelegenheid zijn om te werken aan het herstel van onderling begrip en saamhorigheid? Verenigen in plaats van verdelen. Wij zijn heel benieuwd naar uw ideeën hierover.

In deze Nieuwsbrief onder andere aandacht voor activiteiten van de Raad van Kerken Leiden waar we elkaar weer in het echt kunnen ontmoeten. Dit naast aandacht voor interessante berichten en initiatieven die ons opgevallen zijn. Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Ledenbijeenkomst 13 oktober

Alle lidkerken zijn uitgenodigd voor de ledenbijeenkomst van 13 oktober aanstaande. Een bijeenkomst waar we elkaar, na lange tijd, weer in het 'echt' kunnen ontmoeten. Op deze bijeenkomst zal het bestuur u bijpraten over het reilen en zeilen van de Leidse Raad van Kerken.

De ledenbijeenkomst staat in het teken van ons thema: 'Vitale kerk'. Vanuit Laudato Si, Schepping ons een zorg, gaan we verder op het thema in. Wat heeft het tot nu toe gebracht en hoe gaan wij verder als kerken.

Voor de ledenbijeenkomst zijn wij te gast bij de HH Petrus en Paulus parochie. Vanaf 19.45 bent u allen van harte welkom in de **Petruszaal van de St Petruskerk, Lammenschansweg 40a in Leiden.**

Leids Pastoresconvent

De pastores van de lidkerken hebben allen de uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst

op 5 oktober a.s. in het Kerkelijk Centrum de Regenboog, Watermolen 1, 2317 ST Leiden.

Naast onderlinge kennismaking staat deze bijeenkomst in het teken van het pastoraat. In een volgende Nieuwsbrief geven wij een impressie van deze bijeenkomst.

3 oktober

Net als vorig jaar heeft het bestuur van de 3 October Vereeniging aan de Raad van Kerken Leiden het verzoek gedaan om 5 minuten voor de aanvang van de herdenkingsdienst in de Pieterskerk alle kerkklokken in Leiden te laten luiden. Dit verzoek hebben wij inmiddels aan alle kerken overgebracht.

De herdenkingsdienst wordt op maandag 4 oktober om 10.00 uur gehouden. De 3 October Vereeniging zal de perscommunicatie rond het luiden van de klokken verzorgen. Wij vinden dit initiatief waardevol, omdat het de verbinding van de kerken met de stad Leiden symboliseert.

Vredesweek – Dag van de Vrede; 21 september 2021

De Leidse Raad van Kerken is partner van de Vredesweek. Traditiegetrouw organiseert het Diaconaal Centrum De Bakkerij op de dag van de vrede een VredesOntmoeting. Voorzitter Ruud Meester deze ontmoeting bijgewoond. Hieronder vindt u zijn impressie.

‘Op 21 september, de internationale dag van de Vrede vond op de Hooglandse Kerkgracht de VredesOntmoeting 2021 plaats, georganiseerd door het Diaconaal Centrum De Bakkerij, in samenwerking met partnerorganisaties, waaronder PAX.

Het thema van de ontmoeting was “Wat doe jij in Vredesnaam?” Jaarlijks staan we een uur stil bij dit thema. Vrede sluit niemand uit, je maakt het samen en wij delen wat ons zorgen baart. Een inspirerende samenkomst met een afwisselend programma. Een goedgebekte feministe, een militaire vredesduif, een humanitaire levensgenieter en een kunstzinnige duizendpoot. De korte en veelzeggende reflecties werden afgewisseld

met enkele ‘Come Together Songs’ van Hagara Feinbier en uitgevoerd door Tide van Haaster van zangschool Sirene. Prachtige volksliederen van soms oeroude culturen, waarmee universele levensthema’s werden bezongen.

Een aanzienlijke groep mensen luisterden naar inspirerende presentaties, die met moedige openhartigheid werden gedeeld.

Praktische vrede, mensen van het Rode Kruis zetten zich in om in oorlogsomstandigheden te zorgen voor basis levensbehoeften. Vrijwilligers zorgen daar voor voedsel, een gedekte tafel en een gevoel van welkom voor de mensen die dat zo nodig hebben. Of zij zetten je fantasie aan het werk met de herhaalde vraag wat u zou doen als u een tijdmachine zou bezitten. Het lezen van Suske en Wiske biedt je zo’n tijdmachine en je zou daar wel eens een betere kijk op vrede door alle tijden, af over de gehele wereld van kunnen krijgen. Een vredebrenger in militair uniform (ik draag een wapen) maar gemotiveerd om een land te herstellen en schade te herstellen. En dan met het besef dat je in dat spanningsveld ook problemen niet kan aanpakken. Een vader die als kind in een totaal andere cultuur terecht komt waar de waarden en gewoonten zo heel anders zijn. Vrede is er in het groot en in het klein. Een vader kan een gevoel van vrede overkomen door zijn dochter die met z’n haren speelt. Er werd een voorbeeld gegeven door studenten die over de wereld reizen en met veel onrust worden geconfronteerd en tenslotte bij elkaar rust vinden. Het is een greep uit het gebodene, die tot nadenken stemt.’

Website Raad van Kerken Leiden

Op de website van de Raad van Kerken Leiden, www.raadvankerkenleiden.nl, vindt u naast andere informatie over ons, ook alle nummers van onze Nieuwsbrief. Handig voor als u een uitgave kwijt bent geraakt.

Bescherm de Schepping

Op 1 september jl., de wereldsgebedsdag voor de schepping, kwamen drie geestelijke leiders

met een gezamenlijke verklaring voor de bescherming van de schepping. De Oosters-orthodoxe patriarch Bartholomeus, de Anglicaanse Aartsbisschop Welby en de Rooms-katholieke Paus Franciscus roepen daarin op om naar de roep van de Aarde en de armen te luisteren en te kiezen voor het leven. 'Kies voor het leven, opdat uw kinderen kunnen leven.'

De kerkleiders vragen onder andere te bidden voor de regeringsleiders die in november in Glasgow bij elkaar komen voor de klimaatop. De besluiten die daar genomen worden zijn van grote invloed op de toekomst van de Aarde, en van en voor toekomstige generaties. Dit kan alleen maar als we onze levensstijl aanpassen en samen kiezen voor en werken aan een toekomst gericht op het algemeen welzijn. Meer over deze verklaring kunt u lezen op de [website van de Raad van Kerken](#).

Petitie tegen uitbuiting van mens en milieu

Het Leger des Heils heeft samen met een coalitie van organisaties onder de vlag van het MVO-platform een petitie gelanceerd. Deze petitie roept de tweede kamer op om het initiatiefwetsvoorstel duurzaam en verantwoord ondernemen aan te nemen. Hierin worden bedrijven verplicht om met respect voor mens en milieu in hun hele keten te ondernemen. Op 12 oktober zal de petitie aangeboden worden aan de tweede kamer. Het Leger des Heils roept iedereen op om deze petitie in de eigen kring onder de aandacht te brengen en daarmee de mogelijkheid te geven om vanuit geloof de petitie te ondertekenen. De petitie is te vinden en te ondertekenen via www.legerdesheils.nl/artikel/petitie Op de website van de [Raad van Kerken](#) vindt u ook nadere informatie over dit initiatief.

Kerken en slavernij

De Raad van Kerken Nederland onderzoekt of een volgende stap gemaakt kan worden in de discussie over slavernij. In de plenaire Raadsvergadering van 8 september j.l. is hierover gesproken. Gekeken is of de kerken

in 2023 een proces op gang moeten brengen om de eigen geschiedenis met slavernij, kolonialisme en racisme te bespreken. Leidraad in de vergadering van 8 september was hoe wij als mensen met verschillende achtergronden naar elkaar kijken en met elkaar omgaan. Meer over dit thema vindt u op de [pagina over het slavernij verleden](#) van de Raad van Kerken.

Week tegen eenzaamheid

Van 30 september tot en met 7 oktober is de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. De landelijke Raad neemt deel aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Deze coalitie zet zich in voor het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. Eenzaamheid die door de coronatijd verder lijkt toegenomen. De Leidse Raad wil u vragen om in uw eigen geloofsgemeenschap op zondag 3 oktober hier in uw gebeden aandacht aan te geven. Op de website van de landelijke Raad staat uitgebreide informatie over [de week tegen eenzaamheid](#) en initiatieven die genomen worden.

Buurtinitiatief Zuidwest

Een initiatief dat goed aansluit op het voorgaande onderwerp is het buurtinitiatief Leiden Zuidwest. Het initiatief wordt gedragen door de Protestantse wijkgemeente Zuidwest, de Rooms-katholieke parochiekern Lam Gods en het Apostolisch Genootschap.

Op woensdag 22 september j.l. vond er weer een bijeenkomst plaats. Hieronder vindt u een impressie van deze samenkomst geschreven door onze voorzitter Ruud Meester.

'Op woensdag 22 september vond in de Bevrijdingskerk de bijeenkomst plaats van het buurtinitiatief Leiden Zuidwest. Een drukbezochte samenkomst waar de deelnemers elkaar zo langzamerhand leren kennen en gezellig met elkaar wat drinken. Op het programma stond dat de Leidse Wethouder Marleen Damen, die actief is op het gebied van Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn een inleiding zou houden en dat de

musicienne Carolien Devilee de samenkomst met zang en pianospel opluisterde.

Wethouder Damen gaf inzage in de plannen van de gemeente over het beleid en de maatregelen om de doelstelling te bereiken die erop gericht zijn om prettig ouder te worden in deze wijk.

Er is een duidelijke toename in het aantal ouderen in de wijk. Er wordt gesproken over een proces van dubbele veroudering. Ook de covid-19 pandemie speelt daarin een rol. Er blijken vele vragen te leven en er wordt ook goed meegedacht bij het zoeken naar oplossingen. Behalve kritiek is er ook waardering voor het werk dat wordt gedaan om de wijk te verbeteren. Het belangrijkste probleem is misschien wel 'wonen'. Dat gaat om vragen zoals: is het huis waar ik woon wel geschikt? Hoe bevorder je doorstroming? Het speelt op veel plaatsen in Nederland, maar zeker ook in onze wijk. Het is een lastig onderwerp. Concreet was de vraag van een wijkbewoonster: Hoe kan ik mijn te grote huis verlaten en beschikbaar stellen aan een compleet gezin? De kosten daarvan zijn hoog en de bureaucratie verhindert dat deze stap kan worden gezet. Om hier wat aan te doen werkt de gemeente samen met Incluzio, een welzijnsorganisatie in Leiden, die niet alleen op beleidsniveau meedenken, maar ook persoonlijke ondersteuning aanbieden. Er zijn buurtcoaches die contacten leggen met buurtbewoners. Twee daarvan waren ook bij deze samenkomst aanwezig om contacten te kunnen maken met mensen en organisaties. Een geslaagde samenkomst met mogelijkheden om onze wijk te verbeteren, maar vooral ook een ontspannen en gezellige ontmoeting waar het buurtinitiatief uiteindelijk voor is bedoeld.'

Hooglandse kamer

Op zondag 13 september jl. heeft burgemeester Henri Lenferink de Hooglandse kamer geopend. De Hooglandse kamer is een initiatief van de Binnenstadsgemeente, onderdeel van de Protestantse Kerk Leiden. De kamer wil een verbinding zijn tussen de kerk en de samenleving, door de deuren van de Hooglandse Kerk te openen voor de stad.

In de Hooglandse kamer komen exposities met kunst van vooral Leidse kunstenaars, er is ruimte voor gesprekken met boeiende mensen en er is ruimte voor muziek. Meer informatie is te vinden op de eigenwebsite: www.hooglandsekamer.nl.

Tolerantielezing

Op 30 september 2021 organiseren de Remonstranten voor de tweede keer de Tolerantielezing. Het thema van de bijeenkomst is 'Over polarisatie en het vergeten wij'. Sprekers zijn o.a. Jaap Smit, theoloog en Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en Marianne van Praag, rabbijn in de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag. Meer informatie over de lezing is te vinden op de [speciale pagina op de website](#) van de Remonstranten. Meer informatie over de uitgangspunten van de lezing van Jaap Smit staat op een speciale pagina: '[We moeten het over de grenzen van onze vrijheid hebben](#)'. De locatie is Museum Catharijneconvent in Utrecht.

Inspiratie opdoen – inspiratie geven

Met onze Nieuwsbrieven willen wij u inspiratie geven door u informatie over ontwikkelingen in lidkerken en vanuit de landelijke Raad te geven. Zijn er speciale activiteiten of ontwikkelingen binnen uw eigen Leidse gemeenschap, dan kunt u die met ons en de andere leden van de Leidse Raad delen. Elkaar inspireren om samen te werken aan Vitale Kerken in Leiden. Samen sterk!

Groet.

Eind oktober staat onze volgende Nieuwsbrief gepland. Uw reactie en informatie over relevante initiatieven vanuit uw geloofsgemeenschap, kunt u sturen naar: rvkleidensecretariaat@gmail.com.

Hartelijke groet,
Ruud Meester, Hannie van der Boog – Piels,
Herman de Geus, Sandra Breugem, en Lex Ras