



Nieuwsbrief Raad van Kerken Leiden

Inhoud

Inleiding
Leids Pastoresconvent
Week van gebed voor eenheid
Bidden in het pastoraat
Veilige kerk
Vluchtelingen
NBV21 voor nieuwe generaties
Tolerantie lezing
Verre Naasten- bordspel
Databank Islam Christendom
Walk of Peace
Keti Koti herdenkingen
Covid
Groet

Inleiding

Vakantie: deze Nieuwsbrief komt uit in de vakantieperiode. Voor velen een periode om nieuwe energie en inspiratie op te doen voor komende tijd. Wij hopen dat onze lezers in deze periode energie en inspiratie opdoen voor het seizoen dat komen gaat, en dat onze Nieuwsbrief hier aan mag bijdragen.

Leids Pastoresconvent

De bijeenkomst van 5 oktober a.s. vindt plaats in het Kerkelijk Centrum de Regenboog, Watermolen 1, 2317 ST Leiden. Recent zijn de uitnodigingen naar de pastores van de aangesloten geloofsgemeenschappen verstuurd, en de eerste aanmeldingen zijn reeds binnen.

Het thema van deze bijeenkomst is pastoraat. Een heel belangrijk element in de uitoefening van het 'pastoresvak'. In het oktobernummer van de Nieuwsbrief blikken wij terug op het Pastoresconvent.

Week van gebed voor eenheid: Wijst op het Licht in het Duister

Het thema van de jaarlijkse week van gebed voor eenheid van christenen is in 2022 'Licht in het duister'. Dit thema is gekozen door Kerken uit het Midden-Oosten naar aanleiding van het 2^e hoofdstuk van Mattheüs. Het verwijst naar de ster van Bethlehem, het licht dat schijnt in de duister en dat de weg wijst naar Jezus Christus.

De week van gebed voor eenheid In 2022 is van 16 tot en met 23 januari. Informatie over deze week van gebed voor eenheid is te vinden op de website van de [week van gebed](#) en de website van [de Raad van Kerken Nederland](#). De Raad van Kerken Leiden wil nagaan of het mogelijk is om in deze week gezamenlijke activiteiten te organiseren.

Bidden in het pastoraat

Een gebed een plek geven in een pastoraal gesprek blijft voor veel betrokkenen lastig. De website van de Protestantse Kerk Nederland gaat in een artikel op de diverse aspecten van het gebed in een pastoraal gesprek in. Het artikel bidden in het pastoraat vindt u onder deze [link](#).

Veilige kerk

Alle kerken willen in principe een veilige kerk zijn. Een kerk waarvormen van machtsmisbruik, geestelijke manipulatie en/of seksueel misbruik ontoelaatbaar zijn. De Oud-katholieke kerk heeft op haar website een plek ingeruimd waar handreikingen staan om een veilige kerk te bevorderen. Meer hierover kunt u vinden op de site van de Oud-Katholieke Kerk via deze [link](#).

Barmhartigheid en Vluchtelingen

Dit najaar worden er twee grote events georganiseerd rond de thema's barmhartigheid en omgaan met je naaste.

De vreemdeling herbergen:

De Roos van Culemborg organiseert samen met de landelijke Raad van Kerken een groot project rondom de zeven werken van barmhartigheid (honger, dorst, naakt, ziek, vreemd, gevangen & begraven).

Op zaterdag 18 september start dit project met een landelijke ontmoetingsdag in Culemborg. Het programma van de ontmoetingsdag vindt u via de [link](#)

Werkdag Vluchtelingen:

De werkgroep vluchtelingen van de landelijke Raad organiseert op 20 november aanstaande een werkdag. Op deze werkdag wordt aandacht gegeven aan de situatie van ongedocumenteerden in Nederland. Voor deze dag kunt u zich reeds aanmelden op de [desbetreffende pagina](#) van de site van de Raad van Kerken.

NBV21 voor nieuwe generaties

De nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is niet onopgemerkt. Op de website van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten staat een interview met een van de vertalers Cor Hoogerwerf. U kunt dit interview lezen via deze [link op de website](#) van de Adventisten.

Tolerantielesing

Op 30 september aanstaande, de oprichtingsdatum van de Remonstranten vindt de tweede remonstrantse Tolerantielesing plaats. Jaap Smit, theoloog en Commissaris van de Koning in Zuid-Holland verzorgt deze. De locatie is Museum Catharijneconvent in Utrecht. Op de [Facebook pagina](#) van de Remonstranten vindt u de eerste aankondiging.

Verre Naasten

Verre Naasten stelt op haar website een bordspel voor in de zomervakantie ter beschikking. Het spel zelf is te downloaden op de [website van Verre Naasten](#), u moet zelf wel voor een dobbelsteen en pionnen zorgen.

Databank Islam-Christendom

Het hele archief van het tijdschrift 'Begrip Moslims-Christenen' is gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Het tijdschrift werd van 1974 tot 2016 uitgegeven om meer onderling begrip te kweken tussen moslims en christenen. Meer over de [databank Islam Christendom](#) kunt u via de link te weten komen.

Walk of Peace

Jij hoort er bij! Is dit jaar het thema van de landelijke Walk of Peace. Zwolle is op 18 september aanstaande de plaats waar deze Walk of Peace gehouden wordt. De landelijke Raad van Kerken is een van de organisatoren. Meer informatie is te vinden op de site van de landelijke Raad via deze [Link](#).

Keti Koti herdenking

Over Keti Koti, de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Nederland in 1863, in deze Nieuwsbrief twee bijdragen.

Landelijk:

Op 1 juli jongstleden vond in de Koningskerk in Amsterdam een herdenkingsdienst plaats. Hierin prak Mgr. Dr. Dirk Jan Schoon, lid van het moderamen van de Raad van Kerken in Nederland, namens de raad een groet uit die [hier te lezen](#) is.

Leiden:

Op 30 juni werd bij het Museum voor Volkenkunde de herdenking van de opheffing van de slavernij herdacht. Keti Koti, wat wil zeggen de verbreking van de ketens. Het is de eerste keer dat deze herdenking op deze manier plaatsvond. Door een aantal sprekers werd de aandacht gevestigd op de gezamenlijke geschiedenis die witte en

gekleurde mensen delen, en die geschiedenis wordt tot op de huidige tijd op een heel verschillende manier ervaren. In onze geschiedenisboekjes wordt het amper genoemd. De rol van de kerken in de geschiedenis is niet te verdedigen. Het mag zo zijn dat de thans levende mensen geen aanklacht treft; meermalen werd gezegd: de wonden zijn niet geheeld. En dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Wie deze bijeenkomst wil zien kan dat met onderstaande link : [Keti Koti bijeenkomst Leiden op YouTube](#), met dank aan Sleutelstad.

Ruud Meester, voorzitter van de Raad van kerken Leiden, sprak bij deze herdenking van opheffing van de slavernij in Leiden de volgende woorden:

“Vandaag herdenken wij de opheffing van de slavernij. Dat gebeurt deze dagen op veel meer plaatsen in ons land. We zien dat de oproep om te herdenken in de maatschappij sterk toeneemt en dat geeft een gevoel van verbondenheid. Het is nu 2021, de slavernij werd officieel opgeheven in 1863, dat is dus 158 jaar na de opheffing.

Herdenken is het onder ogen zien van het leed dat is aangericht. Misschien een poging om zich dat voor te stellen, of zich in te leven in het leed dat mensen anderen hebben aangedaan.

Wij delen de geschiedenis, maar nabestaanden van slavenhouders en nabestaanden van slaafgemaakten hebben niet dezelfde achtergrond. Zien wij kans om elkaar te vinden?

We moeten erkennen dat de gevolgen van slavernij in de samenleving van nu nog steeds zichtbaar aanwezig zijn. De wonden zijn niet geheeld. Nog steeds leven tijdgenoten in omstandigheden van uitbuiting, corruptie en mateloze hebzucht. De wereld is uit balans. Het geeft een gevoel van onvermogen; kan ik er wat aan doen?

Er is de boodschap van liefde en compassie, bijna 2000 jaar oud. Is deze herdenking een hoopvolle ontwikkeling om deze boodschap in de samenleving met meer kracht te doen

klinken? En wij met meer compassie werken aan een menswaardige samenleving?

Wij herdenken, maar doet dat ertoe als we onze naasten niet respecteren en hun rechtmatige plaats in de samenleving onthouden?

Het antwoord is: Ja, wij kunnen er wat aan doen, in elk geval op de plaats waar wij leven en naar vermogen.

Een zeer kort verhaal hierover:

Wachtend op het licht van de nieuwe de dag waar zo naar wordt verlangd wordt de vraag aan de Rabbi gesteld: Wanneer begint de dag? Zijn antwoord: Als je in het licht van de morgen in de ander het gelaat van je broeder herkent begint de nieuwe dag. Wie hier zou dat niet kunnen?”

Covid

De situatie rond Covid maakt dat geloofsgemeenschappen waakzaam moeten blijven. Ging het in eerdere Nieuwsbrieven over initiatieven die genomen werden om de vieringen doorgang te laten vinden, nu zijn we in een situatie beland waar de actualiteit de te nemen stappen bepaald. De diverse geloofsgemeenschappen hebben op hun landelijk niveau richtlijnen over hoe te handelen in veranderende Covid situaties. Een bron die wij graag nog onder uw aandacht brengen is de Facebook groep Kerk zijn in tijden van corona, te bereiken via deze [link](#).

Groet.

Voor medio september staat onze volgende Nieuwsbrief gepland. Uw reactie en informatie over relevante initiatieven vanuit uw geloofsgemeenschap, kunt u sturen naar: rvkleidensecretariaat@gmail.com.

Voor de komende periode wensen wij u zegen en inspiratie toe,

Hartelijke groet,
Ruud Meester, Hannie van der Boog – Piels,
Herman de Geus, Sandra Breugem, Els Krijger
en Lex Ras