



Nieuwsbrief Raad van Kerken Leiden

Inleiding

Deze maand is het een jaar geleden dat we geconfronteerd werden met het corona virus. De impact hiervan op ons dagelijks leven is nog steeds merkbaar. Zowel voor ons persoonlijke als in het functioneren van onze geloofsgemeenschappen. Maar er schijnt licht aan het einde van de coronatunnel. Daarmee wordt de vraag actueel, 'hoe geven we vorm aan onze geloofsgemeenschappen na corona?'. Kunnen we gewoon de draad weer oppakken, of is er toch wat veranderd in dit lockdown jaar. Deze Nieuwsbrief gaat onder andere op deze vraag in. Enerzijds door aandacht te schenken aan recent onderzoek naar de gevolgen van de crises voor het kerkbezoek, anderzijds door te kijken naar wat er samen mogelijk is voor alle kerken. In dit kader vragen wij ook hier uw aandacht voor onze zoombijeenkomst van 7 april aanstaande.

We zijn onderweg naar Pasen. In deze Nieuwsbrief schenken we aandacht aan allerlei activiteiten op weg naar Pasen. Wij hopen dat u ook in deze tijd een betekenisvol Paasfeest mag vieren.

7 april: Zoomen met de Raad van Kerken Leiden

Wij nodigen u van harte uit om op 7 april aanstaande van 20.00 uur tot 21.00 met ons te zoomen. Het afgelopen jaar is het helaas onmogelijk geweest om elkaar in persoon te ontmoeten. Gelukkig kunnen we elkaar ook 'digitaal' ontmoeten, en op die wijze samen

van gedachten te wisselen over Kerk zijn na Corona. U kunt zich voor deze ontmoeting tot en met 6 april aanstaande aanmelden via onze e-mail: rvkleidensecretariaat@gmail.com. U ontvangt van ons de link voor de ontmoeting op 7 april aanstaande op het e-mailadres waarmee u zich heeft aangemeld.

Opvolging en versterking team Leger des Heils Leiden

Het team van het Leger des Heils in Leiden wordt per 1 april aanstaande versterkt met Jan en Sjoukje Kruidhof (Sjoukje begint in augustus). Jan is geen onbekende in Leiden. Hij is onder andere de oprichter van de Stichting Voor Elkaar Leiden, waar diverse initiatieven voor hulp aan de naaste zijn ontstaan. Hij zal Maarten Hocque opvolgen als voorganger en Sjoukje zal het huidige buurt- en stadswerk coördineren en verder uitbouwen. In een artikel op de website van het Korps Leiden, te vinden via deze [link](#), stellen Jan en Sjoukje zich even voor. Het bestuur van de Raad van Kerken Leiden feliciteren het Korps Leiden en Jan en Sjoukje met deze nieuwe uitdaging, en wij hopen op een fijne samenwerking.

Op weg naar Pasen in Leiden

Op onze oproep om activiteiten in Leiden te delen hebben wij de volgende reacties mogen ontvangen:

- Zaterdag 20 maart: Opgeruimd naar Pasen: De RK parochiekernen van Leiden Zuid (Lam Gods, Sint-Petrus en Hartebrug) gaan met

groepjes de wijken in om vuil te rapen. Dit in het kader van hun project 'Laudato Si', genoemd naar de gelijknamige encycliek van Paus Franciscus over de schepping en de schepselen. De start is om 14:00 uur vanuit drie locaties: de Maria Middelaeskerk aan de Rijndijk 283 (Stevenshof), De Petruskerk (Lammenschansweg) en de Harteburgkerk (Haarlemmerstraat). Materialen zijn beschikbaar. Meedoen? Meldt het op secretariaat@lamgodsleiden.nl.

- Palmpasen 28 maart om 17.00 uur: Muzikale vesper rond de "Miroir de peine" van H. Andriessen met Emma Brown – Sopraan, Willeke Smits – orgel en Margreet Klokke – liturg. Youtube livestream vanuit de Hooglandse Kerk.

- Stille week 29 maart – 1 april Vespers. Gezamenlijk organiseren de Marekerk, Herengrachtkerk en de Opstandingskerk vier Vespers met het overkoepelende thema: 'de lijdensweg van de goede Herder. Deze Vespers zijn online te volgen via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1970-CGK-Leiden---Opstandingskerk>.

De aanvang van de Vespers is 19.30 uur. Aan de hand van teksten uit het evangelie naar Markus wordt Jezus in vier dagen gevolgd op zijn zoektocht naar zijn schapen.

- maandag 29 maart – de goede Herder zoekt zijn schapen;
- dinsdag 30 maart – de goede Herder huilt om het lot van zijn schapen;
- woensdag 31 maart – de goede Herder kent zijn schapen;
- donderdag 1 april – de goede Herder beschermt zijn schapen.

- Goede Vrijdag, 2 april is er vanuit de RK Parochie Petrus en Paulus in Leiden om 15:00 uur de gelegenheid om – digitaal - de Kruisweg van Jezus te lopen. Hierbij wordt stil gestaan bij de negen momenten uit de Kruisweg van Jezus (staties) aan de hand van schilderijen van de Leidse Kunstenaar Piet de Boer. De schilderijen die zich bevinden in de Antoniuskerk. Aanmelden via secretariaat@lamgodsleiden.nl; na aanmelding ontvangt u een link om in te loggen in 'ZOOM'.

- Goede vrijdag 2 april om 19.00 uur Vesper met kleine Matthäus-Passion m.m.v. Leidse Cantorij en Margreet Klokke – liturg – Livestream via YouTube kanaal van de Leidse Binnenstadsgemeente.

- Stille zaterdag 3 april a.s.: Op het kerkplein voor de Marekerk worden van 10.00 uur tot 16.00 uur vanuit de Protestantse Marekerkgemeente bloemen met daaraan een kaartje met een mooie boodschap uitgedeeld aan passanten. Tevens is er de mogelijkheid omwensen/verlangens/hartenkreet top te schrijven en deze te delen. Hierbij sluit de Marekerk aan bij het thema van de Passion: #ik ben er voor jou.

- Stille Zaterdag In de avond en nacht voorafgaand aan Pasen worden er door verschillende Kerken Paaswakes georganiseerd.

Bijzondere Johannes Passie

Pasen is de tijd waarin de passionen van Bach veelvuldig in Nederland worden uitgevoerd. Voor het tweede jaar op rij kunnen nu geen live uitvoeringen worden gehouden.

Op vrijdag 2 april aanstaande wordt er om 20.00 uur een bijzondere Johannes Passie uitgevoerd. Omdat samen zingen in koren niet meer mogelijk was, is bas en zangdocent Bert van de Wetering vanuit 'Zing als van zelf' begonnen met online samen zingen. Inmiddels meer dan 1000 zangers zingen elke zaterdagochtend online samen. Vanuit dit initiatief is een unieke Johannes Passie voortgekomen. Een online versie! Ruim 750 zangers nemen hun partij thuis op, en sturen die vervolgens in. Al deze opnames, vele met bijbehorend filmpje van de zanger zelf, worden samengevoegd tot één groot koor. Dit grote online koor zingt de koralen. De solo partijen worden door professionele zangers van het Nederlands Bach Consort uitgevoerd. Meer informatie, en een link naar de uitvoering is te vinden op de site van [Zing als vanzelf](#).

Werkgroep vluchtelingen

In onze vorige Nieuwsbrief hebben wij u geattendeerd op de online werkdag van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken op 6 maart jl. Uit deze bijeenkomst kwam één duidelijke wens naar voren: het moet humaner. Een verslag van deze bijeenkomst is te vinden via [deze link](#) op de website van de Raad van Kerken Nederland.

In het kader van vluchtelingen vraagt Kerk in Actie aan lokale kerkelijke gemeenten om hun college van burgemeester en wethouders te verzoeken bij te dragen aan de opvang van kinderen vanuit de kampen in Griekenland. Wij zijn vanuit meerdere kerken gevraagd om aandacht aan deze actie te geven. Meer informatie hierover op de site van Kerk in Actie, [volg de link](#).

Poppen voor Kamp Morra

Op 2 april aanstaande wordt er in Morra, Friesland, een 'Kamp Morra' gebouwd. Op een weiland worden 4222 poppen geplaatst, poppen die symbool staan voor alleen reizende vluchtelingenkinderen in en rond kamp Moria op Lesbos. De initiatiefnemers willen met deze actie aandacht vragen voor de kinderen in kamp Moria en de omstandigheden waarin zij leven. Aandacht die moet leiden tot een nieuwe aanpak van het vluchtelingen vraagstuk na de verkiezingen. Er zijn nog poppen nodig, hoe u die kunt laten deelnemen vindt u in [dit artikel](#) op de site van de Raad van Kerken Nederland.

Paus in Irak

'Jullie zijn allen broeders'! Met die boodschap bracht paus Franciscus van 5 tot 8 maart een historisch bezoek aan Irak. Met zijn reis wilde de paus verzoening uitdragen. Dit kwam ook tot uitdrukking in de term 'pelgrim van vrede' die hij bezigde. Een impressie van dit historische bezoek is o.a. te lezen op de site van de [Raad van Kerken](#) Nederland.

Lezing: 'De vroege kerk'

Op zondag 21 maart aanstaande om 20.00 uur verzorgt prof. Dr. M.A. van Willigen een online lezing over de vroege kerk. Hoe zag het leven van de eerste christenen eruit, waar woonden ze, hoe was hun leven in een verder 'ongelovige' samenleving, zijn onder andere onderwerpen die aan de orde komen. Prof. Dr. Van Willigen is verbonden aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. De lezing is gratis bij te wonen, na opgave via de e-mail bij m.vis05@gmail.com. Op dag van de uitzending ontvangt u een link met de benodigde informatie.

Tolerantie en turbulentie

Onder de noemer tolerantie en turbulentie organiseren het Doopsgezind Seminarium en het Armenius Instituut/ Remonstrants Seminarium een serie korte webinars over Nederlanders en hun (vermeende) tolerantie. Op drie donderdagmiddagen 15, 22 en 29 april aanstaande van 13.30 – 15.00 uur wordt dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken en door verschillende sprekers belicht. Meer informatie over de inhoud en de mogelijkheid tot inschrijven is te vinden via de volgende [link](#).

Eenzaamheid – daarover praat je toch niet –of?

De maatregelen rond Corona hebben als ongewenste bijwerking dat eenzaamheid toeneemt. De Raad van Kerken Leiden had hier met de voorstelling Toos, wat nu, aandacht aan willen besteden in de najaarsbijeenkomst van 7 oktober j.l. Helaas kon die bijeenkomst om inmiddels bekende redenen geen doorgang vinden. De Euregionale Oecumenische Conferentie van 2021 is aan dit thema gewijd. Deelname is, hoe kan het ook anders digitaal. De bijeenkomst vindt plaats op 19 maart aanstaande van 9.00 – 16.00 uur. Meer informatie, ook hoe u zich kunt aanmelden is te vinden via [de link](#) op de site van de Raad van Kerken Nederland.

Oecumenische coronaherdenking Amsterdam

Op 28 maart aanstaande om 19.00 uur organiseert de Raad van Kerken Amsterdam een herdenking naar aanleiding van één jaar corona. De Raad van Kerken Amsterdam wil in deze viering de ervaringen van kwetsbaarheid en van kracht, van angst en hoop een stem geven. De oecumenische viering is te volgen via de livesteam van de [St. Nicolaasbasiliek](#). Meer informatie vindt u op de site van de [Raad van Kerken](#).

In stand houden onderlinge verbondenheid in de Corona tijd

Dat Corona een grote impact heeft op al onze kerkgemeenschappen is een understatement. Hoe kunnen kerken de onderlinge verbondenheid in deze periode toch in stand houden. Op de website van de Protestantse Kerk Nederland staan een aantal voorbeelden om de onderlinge verbondenheid in stand te houden. Het hele artikel hierover is te lezen via [deze](#) link.

Kerk-zijn in tijden van Corona

Deze tijd biedt ook mogelijkheden om als kerken dienstbaar te zijn aan de samenleving. Ondanks dat vele kerkgemeenschappen zelf al invulling geven aan de dienstbaarheid vindt u op de website van Tearfund [7 tips hoe als kerk van betekenis](#) te zijn.

Kerk en Corona – Vitale Kerk!

Wordt het business as usual als de pandemie ons weer de ruimte geeft om bij elkaar te komen, of is er wezenlijk wat veranderd?, en is dat een verandering ten goede? De EO en het Nederlands Dagblad hebben onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis voor kerkelijk Nederland.

Het goede nieuws van dit onderzoek is dat 80% van de kerkgangers even vaak of zelfs vaker naar de kerk wil gaan als voor de crises.

Rest de overige 20%. Deze groep wil geheel of gedeeltelijk afscheid nemen van bezoek aan hun vertrouwde kerk.

Eind februari is over dit onderzoek in diverse media gepubliceerd. Wij geven hier een aantal bronnen zodat u zich, indien nodig, weer een beeld van de uitkomsten van dit onderzoek kunt vormen.

EO site:

- [gaan we terug naar de kerk na corona?](#)
- [EO en ND onderzoeken kerkgang na corona](#)
- [Dit doet corona met ons geloofsleven](#)

NPO:

- [Spannend hoeveel mensen na corona terugkomen](#)

De uitkomsten van het onderzoek geven aan dat het voor de kerken na Corona geen business as usual wordt. Als kerken moeten we een antwoord vinden op kerk na Corona. In onze Zoom bijeenkomst van 7 april a.s. willen wij samen met u kijken hoe wij dat als Kerken in Leiden vorm kunnen geven. Elkaar helpen en ondersteunen door te informeren en te stimuleren. Maar wellicht is vertrouwen ook belangrijk, want zoals presentator Tijs vd Brink het verwoordde 'Geen paniek: de Kerk is van God!.

Toekomstgerichte gemeente

Dit artikel sluit aan op het hiervoor besproken onderzoek. Binnen de Protestantse Kerk Nederland zijn een aantal initiatieven gericht op een aantal nieuwe vormen van kerk-zijn. U vindt het artikel via [deze link](#).

Groet

Wij wensen u een betekenisvolle tijd op weg naar Pasen, en een vreugdevol Paasfeest, en heel graag tot ziens op 7 april aanstaande.

Het vijfde nummer van onze Nieuwsbrief verschijnt medio april 2021. Bijdragen kunt u tot maandag 12 april a.s. sturen naar: rvkleidensecretariaat@gmail.com.

Hartelijke groeten,
Ruud Meester, Hannie van der Boog - Piels,
Herman de Geus, Sandra Breugem en Lex Ras