



Nieuwsbrief Raad van Kerken Leiden

Inleiding

Nog steeds beheerst het corona virus ons dagelijks leven. Het voelt als een worsteling die nu al veel te lang duurt. Een beknotting van onze vrijheid om te doen en laten wat we gewend waren. Elkaar niet meer kunnen ontmoeten tijdens onze samenkomsten. Het lijkt wel of we tot stilstand zijn gekomen. Wellicht is dit ook een kans die ons nu geboden wordt. We kunnen nu vanuit die stilstand werken aan een oprecht nieuw normaal. Hierbij mogen we vertrouwen op HEM die de kern van ons geloof is.

Ook het werk van de Raad van Kerken Leiden wordt nog steeds bepaald door de situatie rond het virus. In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over hoe wij in deze tijd in contact met u willen blijven. Tevens aandacht voor activiteiten rond de veertigdagentijd en vluchtelingen. Daarnaast nog andere onderwerpen die onze aandacht trokken. Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

7 april: Zoomen met de Raad van Kerken Leiden

Op 7 april aanstaande van 20.00 uur tot 21.00 uur organiseert de Raad een zoomvergadering voor de leden. Het doel daarvan is om elkaar weer te ontmoeten, te weten hoe het met ons allen gaat en wat er leeft. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Het jaarthema 'Vitale kerk' geeft mogelijkheden genoeg om zinvol met elkaar van gedachten te wisselen.

Als u aan onze zoom wilt deelnemen dan verzoeken wij u voor 9 maart aanstaande een e-mail te sturen naar de secretaris te sturen, rvkleidensecretariaat@gmail.com. Het zou fijn zijn als u daarbij ook eventuele onderwerpen voor op de agenda mailt. De link voor de bijeenkomst sturen wij u dan samen met de agenda voor eind maart toe.

Nieuws en activiteiten vanuit de Raad en Kerken:

Werkroep Vluchtelingen

De werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken organiseert op zaterdag 6 maart van 10.00 uur tot 11.30 een digitale werkdag. De titel van de bijeenkomst is: '[Houd moed, sta op. Hij roept u!](#)'. U kunt meer informatie over deze bijeenkomst vinden via de link hierboven. Opgeven kan tot 1 maart aanstaande via rvk@raadvankerken.nl, waarna u daags van te voren de benodigde zoomlink ontvangt.

Veertig dagen, veertig verhalen

De Raad van Kerken Nederland organiseert 40 dagen, 40 verhalen. Vanaf Aswoensdag 17 februari tot Paaszondag 5 april 2021 is er elke dag een nieuw inspirerend verhaal op weg naar Pasen. Zeven vertellers werken samen in dit initiatief, te vinden via de volgende [link](#).

Veertigdagentijd – ideeën uit het land

Eigenlijk is het ontroerend mooi. De kerkelijke kalender trekt zich niets aan van een coronacrisis. Met die woorden begint de aankondiging op de website van de Protestantse Kerk Nederland over diverse inspirerende initiatieven waarmee lokale kerken invulling geven aan de veertigdagentijd. Meer informatie vindt u via de volgende [link](#).

Hou vol

Onder deze naam organiseren de jongeren van de Doopsgezinden een ‘challenge’ voor de 40-dagentijd. Iedere dag zal op de site, doopsgezind.nl een tekst, opdracht, verhaal of een inkijk in het leven van iemand worden geplaatst. Om samen te oefenen in mens-zijn en om elkaar te helpen het vol te houden.

Bid- en dankdag

Op woensdag 10 maart of de zondag daarop volgend is het Biddag voor gewas en arbeid. De Raad van Kerken heeft in samenwerking met Kerk in Actie een bezinningsbrochure uitgegeven. De titel hiervan is; ‘Van crisisjaar naar jubeljaar’. Door de uitbraak van het coronavirus en de daarop volgende maatregelen worden velen thans geconfronteerd met onzekerheid. De brochure wil voor dit onderwerp verdieping en bezinning bieden. De brochure is verkrijgbaar via de volgende link bij de [Raad van Kerken Nederland](#).

Uit de Raad van Kerken Leiden

Op de bestuursvergadering van 10 februari j.l. zijn onder andere de volgende punten aan de orde gekomen en besluiten genomen:

- Pastoresoverleg – vanwege corona wordt dit pas in de tweede helft van dit jaar opgestart.

- Ledenbijeenkomst – fysiek contact met en tussen de leden is het afgelopen jaar niet mogelijk geweest. Daarom organiseren wij een digitale ledenbijeenkomst op 7 april aanstaande. Zie ook Zoomen met de Raad van Kerken Leiden in deze Nieuwsbrief.

- Nieuwsbrief – Positieve reacties, voorziet in een behoefte.

Pastoresoverleg

Er zijn inmiddels contacten geweest met een aantal pastores. Het idee voor een Raad van Kerken Leiden breed overleg is daarin goed ontvangen. De huidige situatie rond corona noopt ons echter om een fysieke bijeenkomst uit te stellen tot de tweede helft van dit jaar. Om nu reeds een beter en makkelijker contact tussen de Leidse pastores mogelijk te maken wordt een contactenlijst gemaakt met de relevante gegevens.

Leven in Liefde

Recent is een boek verschenen met als titel ‘Leven in liefde’ De ondertitel is ‘Dagelijkse inspiratie voor zinvolle momenten’ met een voorwoord van Karen Armstrong. Voor elke dag van het jaar wordt een tekst of gedicht gegeven dat ook, of misschien wel juist in coronatijd zinvolle overdenking geeft.

Het is uitgegeven in samenwerking met het Apostolisch Genootschap en aan alle leden uitgereikt, maar overigens gewoon te koop in de boekhandel. De teksten zijn gevonden in 75 jaar publicaties van het genootschap.

Groet

Het vierde nummer verschijnt medio maart 2021. Uw bijdrage kunt u tot en met maandag 15 maart a.s. aan ons doorgeven op onze e-mail: : rvkleidensecretariaat@gmail.com.

Hartelijke groeten,
Ruud Meester, Hannie van der Boog - Piels,
Herman de Geus, Sandra Breugem en Lex Ras