



# Nieuwsbrief Raad van Kerken Leiden

## Inleiding

Ook de start van het nieuwe jaar staat toch weer in het teken van Corona. Ook binnen de Raad van Kerken Leiden zijn we geconfronteerd met de gevolgen hiervan. Reden waarom deze tweede Nieuwsbrief later dan onze oorspronkelijke bedoeling naar u toegezonden worden

We hebben een aantal positieve reacties op onze eerste Nieuwsbrief ogen ontvangen. Daar zijn wij blij mee. Uiteraard blijven wij openstaan voor suggesties om de informatievoorziening aan u te verder te optimaliseren.

Voor dit nummer van Nieuwsbrief zijn ons weer mooie initiatieven aangereikt, die wij heel graag met u willen delen. Al die initiatieven laten zien dat een Vitale Kerk geen utopie hoeft te wezen. Wij hopen dat deze informatie u inspireert om zelf met frisse moed te blijven werken aan de toekomst van uw kerkgenootschap. Dit ondanks de lastige tijd waarin wij ons bevinden.

## Leids Nieuwsblad

Al een aantal jaren verzorgt de Raad van Kerken in Leiden artikelen in het Leids Nieuwsblad over religieus-culturele initiatieven en maatschappelijke ontwikkelingen. Hierin is ruimte voor informatie vanuit alle religies en maatschappelijke stromingen.

Een aantal scribenten schrijft regelmatig fraaie informatieve artikelen die wekelijks op donderdag in het Leids Nieuwsblad verschijnen. We mogen ons als Raad van Kerken gelukkig prijzen dat die ruimte er in dat huis-aan-huisblad is.

Ook u kunt vanuit uw geloofsgemeenschap activiteiten en onderwerpen aandragen om in het Leids Nieuwsblad als artikel te verschijnen. Neem contact op met Herman de Geus, coördinator van de artikelen in het Leids Nieuwsblad en lid van het DB van de Raad van Kerken Leiden. Het e-mailadres hiervoor is: [hermiek90@gmail.com](mailto:hermiek90@gmail.com)

## Kerk zijn in tijden van Corona

Kerk –zijn in tijden van corona is de naam van een besloten Facebook groep. De groep is er om ervaringen en Best Practices uit te wisselen rond kerk-zijn in tijden van Corona. Meer informatie op de Facebookpagina: [Kerk-zijn in tijden van corona](#).

## Nieuwe Klaagmuur

O.a. in Cothen, gemeente Wijk bij Duurstede staat een bijzondere Klaagmuur. Op voorstel van de burgenmeester hebben verschillende kerken bezinningsplekken ingericht met een Klaagmuur. Hier kan symbolisch het hart gelucht worden door bijvoorbeeld iets op een briefje te schrijven en dit in de Klaagmuur te stoppen. De briefjes zijn niet om door anderen gelezen te worden. Via de link vind u meer informatie over [de Klaagmuur](#).

## TikTok kerk - Jongerendienst

In Enter is een leuk initiatief ontstaan om jongeren op een eigen wijze te betrekken bij de kerk. Omdat TikTok populair is onder jongeren is op 13 december j.l. een heuse TikTok dienst gehouden. Wilt u snel meer inspiratie opdoen? Volg [de link](#). Ontdek op die manier of Jezus inderdaad de grootste influencer aller tijden is.

## Kansen op aansluiting bij jongere generatie

In het verlengde van het voorgaande artikel, vindt u via [de volgende link](#) informatie over kansen voor de Kerk om aan te sluiten bij de jongere generatie. Hierin vertelt online predikant Niels Gillebaard over zijn ervaringen bij het vinden van vormen van kerk zijn die aansluiten bij de jongere generatie. Hij wil van de kerk een ruimte maken waarin mensen in allerlei vormen, op allerlei manieren worden aangesproken door het Woord van God. Waarin iedereen zijn of haar eigen passie of verlangen kan delen met anderen. Die kracht, die passie zit in individuele mensen zoals jij en ik. Deze gedachte sluit mooi aan bij ons thema Vitale Kerk.

## Een groeiende Kerk!

Hoe vaak gaat het in de kerken niet over teruglopende bezoekersaantallen en steeds minder leden? Zijn kerken dan enkel aan het afbouwen? Blij verrast zijn wij dan ook door een omgekeerd verhaal, van 40 groeien naar 550 en verder! Een droom voor menig kerkbestuur. In het artikel [‘Hoe de Nieuwe Kerk in Utrecht vermenigvuldigde’](#) is meer hierover te lezen. Niet om deze aanpak te kopiëren maar om te inspireren, want is het niet geweldig om te kunnen lezen dat een kerk ook kan groeien

## Hulp in Coronatijd

Er zijn vanuit onze kerken veel initiatieven voor hulp in de Corona tijd. Een van de initiatieven waar o.a. de Leidse Binnenstadsgemeente aan meewerkt is #Nietalleen, de website behorende bij dit initiatief is: [www.nietalleen.nl](http://www.nietalleen.nl). Kent u andere initiatieven die u onder de aandacht wilt brengen, mail die aan ons: [rvkleidensecretariaat@gmail.com](mailto:rvkleidensecretariaat@gmail.com).

## Verbonden blijven in Coronatijd

Veel creativiteit is er aan de dag gelegd door kerken om Gemeente te blijven. De Dorpskerken beweging organiseert op 4, 8 en 11 februari digitale netwerkbijeenkomsten rond het thema ‘gemeenschap in coronatijd’. Meer informatie hierover, en de mogelijkheid om u aan te melden vind u via de [link](#).

## Wereldgebedsdag

Van de Leidse wereld gebedsdag groep ontvingen wij de volgende informatie:

### ***Wereldgebedsdag , vrijdag 5 maart 2021 bidt mee vanuit thuis***

Op 5-3-2021 is de Wereldgebedsdag. Ook dan hopen we met gelovigen van over de wereld te bidden voor onze wereld. Vrouwen uit Vanuatu schreven de gebeden voor 2021 en noemden de liturgie ‘Rotsvast’ naar de gekozen Bijbeltekst uit het einde van de Bergrede, waar een huis op de rots standhoudt in wind en regen. In Vanuatu wordt heel zorgvuldig de grond gekozen, waarop een huis wordt gebouwd. Want mensen op deze tropische eilandgroep in de Pacific kennen vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. Door klimaatverandering hebben ze steeds meer te maken met stormen, daardoor ook tsunami’s en dan stijgt ook nog de zeespiegel.

De bouwer in deze gelijkenis van Jezus is verstandig en bouwt op rots. Wie Jezus woorden doet, die wordt vergeleken met zo'n wijs mens. Onze zusters uit de Zuidzee bevragen ons, wat dit gelijkenis voor ons betekent.

Meer informatie is te vinden op de [website van de wereldgebedsdag](#), contactpersoon van de Leidse wereld gebedsdag groep is Rietje van Wijlen - [rietje@vanwijlen.com](mailto:rietje@vanwijlen.com)

## Streamen

Voor menig kerk op dit moment de manier om binding te houden met de kerkgangers. Er is inmiddels best wel veel ervaring hiermee opgedaan. Ondanks dit willen wij u de informatie van Protestantse Kerk Nederland niet onthouden: [Kerkdienst online streamen](#). Wellicht geeft dit een nieuw inzicht.

## Uit de Raad van Kerken Leiden

Op 17 december werd op initiatief van de Raad van Kerken een videoconferentie gehouden voor plaatselijke raden van kerken. Een nieuw initiatief van de Landelijke Raad van kerken, waar de Leidse raad aan heeft deelgenomen. Het doel hiervan is dat uitwisseling van informatie, het bespreken van knelpunten en zorgen het functioneren van lokale raden kan verbeteren. Wellicht kunnen op deze manier ideeën uitgewisseld worden.

Aan de bijeenkomst namen dertig mensen deel afkomstig uit 22 provinciale en plaatselijke raden van kerken.

Activiteiten van de verschillende raden zijn divers maar hoewel verschillend georganiseerd is er wel een duidelijke rode draad te vinden. Behalve het organiseren van ontmoetingen, en Oecumenische vieringen zijn de Raden van Kerken veelal betrokken bij diaconale activiteiten, voedselbanken, inloophuizen en schuldhulpmaatjes. Vaak is de

Raad van Kerken het contactpunt met gemeentelijke overheid, maatschappelijke organisaties en andere religies in de gemeente. De raden zijn er om bruggen te bouwen. Voor elke raad, dus ook voor onze Leidse, is het een uitdaging om plaatselijk in te vullen.

Afgesproken is om dit initiatief te vervolgen, waarbij wij graag betrokken willen blijven.

## Uitnodiging

Heel graag nodigen wij (bestuurs)leden van aangesloten kerken uit om samen met ons het jaarthema Vitale kerk verder vorm te geven. Heeft u zelf of iemand uit uw gemeenschap belangstelling, neem contact met ons op via onze email: [rvkleidensecretariaat@gmail.com](mailto:rvkleidensecretariaat@gmail.com).

## Woorden van Hoop en troost

Dit initiatief van de landelijke Raad van Kerken willen wij wederom voor het voetlicht brengen. Elke woensdagavond om 19.00 uur nieuwe korte videofilmpjes waarin vertegenwoordigers van kerken een boodschap uitspreken, om iedereen een hart onder de riem te steken. Wij willen u vragen om dit initiatief ook breed in uw kerk bekendheid te geven. Hierbij de link naar de twaalfde [woorden van Hoop en Troost](#).

## Uw mening en bijdrage:

Dit is onze tweede nieuwsbrief. als Raad van Kerken Leiden. Wij zijn wederom benieuwd naar uw mening. heel benieuwd wat u hiervan vindt, en wat wij kunnen verbeteren. Laat het ons weten: [rvkleidensecretariaat@gmail.com](mailto:rvkleidensecretariaat@gmail.com).

Het volgende nummer verschijnt medio februari 2021. Uw bijdrage kunt u tot en met maandag 15 februari a.s. aan ons doorgeven.

Hartelijke groeten,  
Ruud Meester, Hannie van der Boog - Piels,  
Herman de Geus, Sandra Breugem en Lex Ras