



Nieuwsbrief Raad van Kerken Leiden

Inleiding

Wij willen onze eerste nieuwsbrief beginnen met u Zalige Kerstdagen en een heel Gezegend 2021 te wensen. Wij hopen dat wij elkaar in het komende jaar weer in levende lijve mogen ontmoeten, om zo samen te werken aan Vitale Kerken in Leiden. Vitale kerken waar mensen weer oprecht en samen hun geloof mogen en kunnen vieren, beleven en uitdragen.

De officiële naam van Raad van Kerken Leiden is De Gemeenschap van Kerken te Leiden. Het begrip gemeenschap willen wij als bestuur het komende jaar inhoud geven vanuit ons jaarthema: Vitale Kerk.

Waarom dit jaarthema? Wij hadden heel graag op de, helaas afgelaste, bijeenkomst van 7 oktober j.l. samen met u een aftrap willen geven. De bijeenkomst kon helaas vanwege de situatie rond het Corona virus niet doorgaan. Maar juist die ontstane situatie heeft tot ons thema Vitale Kerk geleid. Ook ons kerkelijk leven in Leiden heeft te maken gekregen met de beperkingen die Corona veroorzaakte. Maar juist ook ondanks die beperkingen zijn er ook hele mooie initiatieven ontstaan in de verschillende gemeenschappen van onze Raad. En niet alleen in Leiden, maar in heel Nederland zijn hartverwarmende initiatieven genomen door individuele Kerken. In dit verband noemen wij: de Klokken van Hoop die ook in Leiden geklonken hebben, maar ook nu de wekelijkse

woorden van hoop en troost die door de Landelijke Raad van Kerken verzorgd worden.

Kortom, veel initiatieven, die echter vaak enkel in eigen kring bekend worden. En dat vinden wij jammer. Want waarom zou elke geloofsgemeenschap steeds zelf het wiel moeten uitvinden.? In dit verband gaat zeker op: beter goed afgekeken (en op de eigen situatie aangepast) dan zelf niet bedacht en geen actie ondernomen. Daarom is de eerste stap die wij in het kader van Vitale Kerk willen nemen u als relaties van de Raad van Kerken informeren over zaken die ons kerk zijn raken.

Wij willen ook van de gelegenheid gebruik maken om u te informeren over zaken waar het bestuur van de Raad van Kerken Leiden zich mee bezig houdt.

Met dit initiatief hopen wij een mooie bijdrage te leveren aan Vitale Kerken in Leiden. Kerken die actief in getuigenis en dienst gestalte geven aan het geloof in Jezus Christus.

Even voorstellen

Onbekend maakt onbemind is het gezegde. Als bestuur willen wij ons daarom bij u bekend maken. Het bestuur bestaat thans uit vijf personen, ieder met een binding met één van de kerkgenootschappen in Leiden. Wij zijn: Ruud Meester, Hannie van der Boog - Piels, Herman de Geus, Sandra Breugem en Lex Ras. U kunt ons bereiken via ons e-mail adres: rvkleidensecretariaat@gmail.com. Omdat wij ambitieuze plannen hebben met ons thema

Vitale Kerk nodigen wij graag (bestuurs)leden van aangesloten kerken uit om samen met ons hieraan te werken.

Oproep

Er is heel veel nieuws uit onze kerken dat interessant is voor alle kerken in Leiden. Het is helaas voor ons onmogelijk om al het nieuws in de gaten te houden. Wij willen u daarom vragen om nieuws waarvan u denkt dat dit ook nuttig en informatief is voor de andere kerken aan ons door te geven. U kunt hiervoor gebruik maken van ons e-mailadres: rvkleidensecretariaat@gmail.com Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Uit de Raad van Kerken Leiden

In de bestuursvergadering van 10 november j.l. zijn onder andere de volgende punten aan de orde gekomen en besluiten genomen:

- Opsturen van de financiële verantwoording voor het jaar 2019, inclusief de goedkeuring van de kascommissie, aan de leden, de kascommissie heeft aangegeven ook voor 2020 als zodanig in functie te blijven.
- De ledenbijdrage voor 2020 wordt niet geïnd, de redenen zijn: als raad hebben wij dit jaar bijna geen kosten, en wij willen een positieve bijdrage leveren aan financiën van onze leden.
- Het bestuur behoeft versterking, hiervoor gaan wij persoonlijk vertegenwoordigers van lidkerken benaderen of zij kandidaten weten.
- Invulling Vitale Kerk, het jaarthema van 2021:

A: de band met de leden versterken door meer informatie te geven over het werk dat de Raad van Kerken Leiden doet, onder de aandacht brengen van relevante informatie en activiteiten vanuit de Raad van Kerken Nederland, en de aangesloten plaatselijke en landelijke kerken;

B: Pastoresoverleg: nagaan of het zinvol en gewenst is dat de voorgangers van de

aangesloten kerken op regelmatige basis contact met elkaar hebben in een pastoresoverleg, over de exacte invulling zal met de voorgangers afstemming plaatsvinden.

Als er zaken zijn waarvan u vindt dat het bestuur van de Raad van Kerken Leiden een rol kan spelen, wees dan zo vriendelijk om die onder onze aandacht te brengen. Dan kunnen wij er op een volgende bestuursvergadering aandacht aan schenken.

Nieuws en activiteiten vanuit de kerken

Onder deze kop vindt u links naar informatie en activiteiten vanuit de Raad van Kerken Nederland, en de aangesloten plaatselijke en landelijke kerken, die onze aandacht trokken.

Woorden van Hoop en troost

Reeds onder uw aandacht gebracht, de wekelijkse woorden van Hoop en Troost. Elke woensdagavond om 19.00 uur nieuwe korte videofilmjes waarin vertegenwoordigers van kerken een bemoedigende boodschap uitspreken, met als doel iedereen een hart onder de riem te steken. Hierbij de link naar de [woorden van Hoop en Troost 5](#). Deze woorden hebben een Leids tintje.

Week van gebed

Aan de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid doen wereldwijd miljoenen christenen mee. Dit jaar wordt deze week gehouden van 17 tot en met 24 januari 2021. Het thema dit jaar is blijf in mijn liefde. Dit is gebaseerd op het Bijbelgedeelte Johannes 15 vers 5-9: Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen. Meer informatie is te vinden op de pagina [Week van Gebed](#).

Open en gastvrij, meer dan een loze kreet?

Op de site van de Protestantse Kerk Nederland werd deze vraag gesteld. Vrijwel alle kerken

geven aan dat ze 'open en gastvrij' zijn. Maar wat zijn daar de mogelijkheden voor? Het hele artikel kunt u vinden via deze link: [open en gastvrij](#).

Herwinnen van Hoop en solidariteit

De katholieke Kerk in de Europese Unie stuurde op 18 november 2020 een boodschap van hoop en een oproep tot solidariteit aan de Europese instellingen en de lidstaten. In het licht van de onlangs gepubliceerde brief van paus Franciscus Fratelli tutti, richt de boodschap "Herwinnen van hoop en solidariteit" van de voorzitters van de bisschoppenconferenties van de Europese Unie zich vooral op de strijd tegen Covid-19 en de gemeenschappelijke inspanningen die alle Europeanen moeten leveren om te zorgen voor een eerlijk, rechtvaardig en menswaardig herstel. Meer informatie op de site van de [Rooms-katholieke Kerk in Nederland](#).

Geen slaande deuren maar een glijdende schaal

In dit artikel gaat Herman Paul, hoogleraar in de geschiedenis van de Geesteswetenschappen in op de achtergronden van secularisatie. Waarom wordt shoppen belangrijker dan advent? Het hele artikel is te vinden op de [website Onderweg](#).

Bidden voor #500 kinderen & Stil staan bij vluchtelingen

Sinds maanden roepen vluchtelingenorganisaties, kerken en anderen de overheid op om 500 kinderen uit de Griekse kampen naar Nederland te halen. Ook een groep van zeven Zwollenaren zet zich hiervoor in. Zij zijn een actie gestart om [1000 handtekeningen](#) te verzamelen van pastores en deze aan te bieden aan de verantwoordelijke bewindslieden. Zij hebben een eigen nieuwsbrief, waarvan elk nummer eindigt met een gebed beschikbaar voor vieringen. Meer kunt u lezen op de [site van de](#)

[landelijke Raad van Kerken](#).

Ook op dit gebied is de actie [Stil staan bij vluchtelingen](#). In een separate mailing hebben wij het initiatief van de Ekklesia Leiden en de Binnenstadsgemeente in het kader van deze actie, 500 seconden stilstaan, gemeld. Meer informatie is na te lezen op de websites van de [Ekklesia Leiden](#).

Kerk zijn in Coronatijd

Op de websites van de [Raad van Kerken Nederland](#), [Protestantse Kerk Nederland](#) en de [Rooms-katholieke kerk Nederland](#) is veel informatie te vinden over kerk zijn in Corona.

Uw mening:

Dit is onze eerste nieuwsbrief als Raad van Kerken Leiden. Wij zijn heel benieuwd wat u hiervan vindt, en wat wij kunnen verbeteren. Laat het ons weten: rvkleidensecretariaat@gmail.com.

Het volgende nummer verschijnt medio januari 2021 – een bijdrage kunt u tot en met donderdag 14 januari a.s. aan ons doorgeven.

Hartelijke groeten,
Ruud Meester, Hannie van der Boog - Piels,
Herman de Geus, Sandra Breugem en Lex Ras