

Een (digitale) kerkdienst in coronatijd blijft behelpen

“Een dienst in de huiskamer is toch een beetje armoedig”

LEIDEN – De afgelopen maanden was het behelpen met de kerkdiensten in veel kerken in Leiden. Dat werd tenminste zo ervaren door veel trouwe kerkgangers. Een zondagse dienst thuis in de huiskamer voor een scherm is toch wel wat armoedig als je het vergelijkt met de sfeer van de echte kerkgang en de ontmoeting met anderen daar.

door Ella Veenstra-Monteban

Heeft iedereen het zo ervaren of was het ook wel een positieve ervaring voor veel mensen? Ik heb een gesprek met enkele oudere kerkleden van de Oecumenische Geloofsgemeenschap De Regenboog in de Merenwijk. Maja van Spaandonk en Tiny Lagerberg willen graag over hun bevindingen praten. Lagerberg is een van de oudste kerkleden van de Regenboog. Zij was zelfs bij de stichting van de geloofsgemeenschap op 5 september 1971. Volgend jaar dus 50 jaar geleden. Ze vertelt er met smaak over: “We kerken eerst in een houten keet vlak bij een bouwonderneming. Het was letterlijk pionieren en achteraf ook gedurfd om met katholieken en protestanten samen een kerk te beginnen. Deze laatste ontwikkelingen met de coronapandemie heb ik nog nooit in mijn lange leven meegemaakt. Maar ik beschouw het maar weer als pionieren. Vanaf de eerste zondag afgelopen maart heb ik op zondag om 10.00 uur klaar gezeten voor de kerkdienst. Ik wachtte op het luiden van de klokken en ik had van te voren al mijn Bijbel, liedboek en (tevorens gemaakte) orde van dienst klaargelegd. Ook stak ik een kaars aan tegelijk met het aansteken van de Paaskaars op het scherm. Ik heb alleen mijn telefoon dus het was wat behelpen met het kleine schermje maar ik vond het toch een fijne ervaring dat dit mogelijk was. Zo voelde je je toch niet helemaal afgesneden van de kerk.”

Appje

Van Spaandonk: Mijn man en ik hebben het ook zo ervaren, hoewel we de ontmoeting met de mensen in de kerk en het gezamenlijk zingen heel erg missen

Maja van Spaandonk en Tiny Lagerberg: “Vooral de fysieke ontmoeting rond de kerkgang hebben we erg gemist” (Foto: pr).

Maar ook wij hebben geen digitale dienst overgeslagen. Ik ben al meer dan 40 jaar erg actief in de Regenboog en daardoor bekend bij veel mensen. Ik verzorg onder andere de bloemen in de kerk en de bloemengroet aan de zieken en zij die een bemoediging nodig hebben. Elke zondag heb ik een mooie tekst opgezocht met een passende bloemenfoto erbij en die heb ik via whatsapp naar een grote groep gemeenteleden gestuurd om ze een goede zondag te wensen. Dat was mijn manier om contact met mijn medekerkgangers te houden.”

Piet Dirksen is een andere oudere kerkganger. De diensten op zondagmorgen waren en zijn voor hem een vast punt in de week.

Dirksen: “Mijn partner en ik zaten ook in het begin elke zondag trouw voor het scherm om 10.00 uur. Maar onze ervaring is toch dat er al vrij snel wat tussen kwam. Er was een familielid jarig of het was prachtig weer om te gaan fietsen en we konden ook nog op een ander tijdstip naar de uitzending kijken. Dus dat deed ik dan meestal wel maar de zondagse sfeer was er dan natuurlijk niet meer en ook de ontmoeting misten wij allebei heel erg. Ik vind het ook fijn de voorgangers even aan te spreken en iets over de dienst te zeggen en dat was er natuurlijk ook niet bij.” Al met al is iedereen opgelucht en blij dat er weer gewoon naar de kerk gegaan kan worden hoewel er natuurlijk nog restricties zijn. ●

