

# “Kerk zijn is meer dan alleen ontmoetingen op de zondag”

LEIDEN - Kerken zoeken naar verbinding. Elkaar ontmoeten op één plek lukt niet. Het Apostolisch Genootschap zoekt naar mogelijkheden. Aan het woord Karianne Barth, naast Chantal Kok-Laterveer, voorganger van de Leidse gemeente van het Apostolisch Genootschap.

door Eddo Velders

Karianne Barth: “Ontmoeten, samen zingen, met elkaar praten en op zondag bijeenkomen in ons gebouw aan de Cesar Franckstraat in Leiden-Zuidwest zijn belangrijke elementen van onze geloofsbeleving. Dat missen we. We zijn inmiddels wat vaardiger geworden in het gebruik van de computer en de kerkomroep. De kerkomroep is een faciliteit voor onze leden die de kerk niet kunnen bezoeken. Zij hebben een

*Karanne Barth: “Ontmoeten, samen zingen, met elkaar praten en op zondag bijeenkomen in het gebouw aan de Cesar Franckstraat zijn belangrijke elementen van onze geloofsbeleving. Dat missen we!” (Foto: pr).*

kastje thuis dat via een telefoonlijn de kerkdienst laat binnenstromen. Dat is nu voor alle leden via kerkomroep.nl beschikbaar. Deze vieringen ontberen echter de interactie die we gewend zijn tijdens een fysieke viering. Spontaan reageren op muziek, een onverwachte bijdrage van anderen of een projectie van een beeld ontbreekt. We zijn op zoek naar mogelijkheden. We hebben gesprekken via videodiensten, nemen filmpjes op, of putten uit een digitale muziekbibliotheek.”

## Pittige opgave

Ze vervolgt: “Ik vind het een hele opgave om voor te gaan in een

digitale dienst. Dat is best vreemd zo vanuit mijn eigen huis. Dezelfde plek als waar we samen leven, de plek waar ik rust vind, televisie kijk, stofzuig en op dezelfde computer als waarop ik mijn werk doe. Ik kies bewust een rustige achtergrond en rust om mij heen. Het helpt mij als ik met iemand anders in dialoog ben. We bereiden ons dan beiden voor op een thema en werken ieder een stuk van de viering uit. Ik maak me op voor de viering, daarmee bedoel ik dat ik iets moois aantrek en mijn haar goed doe. Dat klinkt misschien wat overdreven, maar me klaar maken voor een viering is een ritueel dat ik nodig heb. Dat brengt me in de juiste sfeer. Ik probeer telkens mijn publiek voor de geest te halen terwijl ik praat. Ik zoek naar een goede balans tussen inspiratie, bemoediging en de actualiteit. De inspiratie zit voor mij in het besef dat alles en wij allemaal deel zijn van dezelfde schepping. Het leven ontvouwt zich in al zijn schoonheid, in al zijn ruwheid, in al zijn verdriet, in al zijn compassie. Mij daarvan deel te weten ontroert me en geeft me moed. Dat gevoel probeer ik in mijn diensten onder woorden te brengen. Ook in de digitale.”

## Kerk zijn is meer

“Kerk zijn is meer dan alleen ontmoetingen op zondagmorgen. Samen zoeken we naar mogelijkheden. Niet alle mensen hebben immers een computer of toegang tot de kerkomroep. De postbode bezorgde een zakje zaad bij onze mensen thuis. Deze zaadjes ontkiemen na het toedienen van water, aarde, zonlicht en wat aandacht in vergeet-mij-nietjes. Ik weet dat onze leden ieder voor zich compassievol bezig zijn. Aandacht voor geliefden en hun burens, of hard werken om het eigen hoofd boven water te houden. Samen cement zijn van een waardige samenleving. Die rol pakken we als kerken graag op”, besluit Karianne haar betoog. ●



*Karanne Barth: “Ontmoeten, samen zingen, met elkaar praten en op zondag bijeenkomen in het gebouw aan de Cesar Franckstraat zijn belangrijke elementen van onze geloofsbeleving. Dat missen we!” (Foto: pr).*