

# Al kliederend ontdekken wat geloven nou precies inhoudt

LEIDEN - In de Regenboog, kerkelijk centrum in de Merenwijk, is de afgelopen tijd twee keer met veel succes een Kliederkerk gehouden. Wat gebeurt daar? En wat heeft kliederen met een kerk te maken? Met die vragen ga ik in gesprek met ds. Mirjam Buitenwerf.

door Truus de Haan

Buitenwerf is dé motor is achter dit initiatief: "Het idee is ontstaan in Engeland", vertelt ze "en daar heet het Messy Church. Het is een manier om de prachtige verhalen uit de Bijbel samen te beleven en al je zintuigen daarbij te gebruiken. Dat doen wij met kinderen, maar het kan met iedereen. Het gebeurt altijd door een Bijbelverhaal te vertellen, en daar ook iets mee te doen. Dat kan op allerlei manieren: een spel maken, tekenen, toneelspe-

*Kinderen zijn druk bezig met hun werkstukjes tijdens de Kliederkerk (Foto: pr).*

len, en alles wat je verder maar kunt verzinnen."

Enkele weken geleden mocht ik zo'n kliederkerk meemaken. Op die zondagmiddag om één uur komen wel zo'n 50 mensen de Regenboog binnen. Buitenwerf laat een mooi filmpje zien met het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Wie kent het verhaal niet? Over de man die onderweg beroofd en mishandeld wordt en gewond blijft liggen. Twee mannen komen langs en zien hem. Ze hebben te veel haast of willen hem niet zien. Dan komt er een Samaritaan, een vreemdeling, langs. En juist hij aarzelt niet en helpt. Hij brengt de gewonde man naar een herberg en betaalt vooruit voor de verpleging. En de vraag is dan: 'Wie is hier de naaste van de

gewonde man?'

De kinderen kijken geboeid en spreken samen over hoe je elkaar kunt helpen en hoe moeilijk dat soms is. Daarna gaan ze aan het werk. Een team vrijwilligers heeft mooie activiteiten voorbereid. Kinderen kunnen kaarten maken voor een vriendje of vriendinnetje dat ziek is of een 'gewond' mannetje van papier, er wordt gepuzzeld en gekleurd en er gebeurt nog veel meer. Als er flink gespeeld en geknutseld is, komen de kinderen bij elkaar voor een korte viering waarin ze het verhaal nog eens uitspelen. Er is een rover, een gewonde man, twee voorbijgangers, een Samaritaan en een herbergier. Niet iedereen durft te spelen, maar het verhaal komt tot leven!

Daarna kunnen de kinderen een waxinelichtje aansteken, bij de rode kaars voor iets waar ze blij over waren, bij de gele kaars voor iets waar ze zich zorgen over maken. Heel serieus komen de kinderen naar voren om hun kaarsjes aan te steken. "Waren dit nu allemaal vaste bezoekers van de Regenboog?", vraag ik. "Nee, het leuke is dat er allerlei mensen komen, vooral uit de Merenwijk. De Binnenstadsgemeente houdt ook een Kliederkerk, maar dan op zaterdagmiddagen. Vaak zie je dat de bezoekers er ook een volgende keer weer zijn en er zo een vrij vaste groep ontstaat."

Niet lang na deze middag zitten we midden in de Coronacrisis. Misschien komt het zorg hebben voor elkaar wel weer boven en misschien vertelt een vader, moeder of oma het verhaal nu nog eens. Dat zou mooi zijn. Op zondag 7 juni staat de derde Kliederkerk in de Regenboog gepland. Meer info: [www.deregenboogmerenwijk.nl](http://www.deregenboogmerenwijk.nl) ●

