

# Lenferink: "Epafras past bij compassiestad Leiden"

LEIDEN - Op 13 december 2019 opende Burgemeester Henri Lenferink samen met Jan Eerbeek, voorzitter van Epafras, een nieuw kantoorpand. Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenis. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten. De burgemeester benadrukte: "Epafras past goed bij compassiestad Leiden." Epafras is nu gevestigd in hetzelfde pand als het reeds langer bestaande Exodushuis.

Op deze dag vierden wij ook het 35-jarig bestaan van Epafras. Wij luisteren naar verhalen van ex-gedetineerden. Voor hen is deze zorg van levensbelang. Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt

*Burgemeester Lenferink en voorzitter Jan Eerbeek van Epafras (Foto: pr).*

de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Zij ontvangen hulp als zij hun hand uitsteken. Soms is deze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen. Maar zij ontvangen ook geestelijke steun. Daar zijn tenslotte professionele geestelijke verzorgers voor. Er wordt stil gestaan bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Zo helpt Epafras Nederlanders met de voorbereiding op

hun terugkeer in de maatschappij. Sinds 1984 bezoeken geestelijke verzorgers gevangenen, van Peru tot Japan.

In het pand waar Exodus en Epafras gevestigd zijn is ook 'Kerken met stip' te vinden. 'Kerken met Stip' is een vereniging van het Rooms Katholieke en Protestantse justitiepastaat in Nederland en wordt ondersteund door kerken van verschillende signatuur. Reeds tijdens de detentie kan het justitiepastaat geïnteresseerden op weg helpen naar een Kerk met Stip. De wereld van ex-gedetineerden is complex. Om na de detentie weer een menswaardige plek in de samenleving te vinden zijn er heel wat hindernissen en valkuilen te overwinnen. Reeds tijdens de detentie kunnen gedetineerden op weg worden geholpen naar een 'kerk met stip'. Als de dag van de invrijheidstelling aanbreekt. Hoe gaat het dan verder? Kerken zijn geen reclasseringsinstellingen. Maar geestelijk gesproken bieden zij een dak boven het hoofd. Dat is het eigene van de kerk. Een gemeenschap waarbinnen je als mens gerespecteerd wordt. Kerken met stip bieden die mogelijkheid. Iedere Kerk met Stip kan bij de diaconaal pastor terecht voor feedback en advies. Kerken met Stip hebben vaak een grote ervaring met diaconale projecten en zijn, als het ware van nature, gastvrij en open ingericht. Nieuwe mensen voelen zich er snel thuis. Getrainde vrijwilligers maken het deelgenoot zijn van een gemeenschap tot een warm menselijk gebeuren. Nogal wat gedetineerden ontdekten tijdens hun gevangenschap (opnieuw) de waarde van geloven en de waarde van een geloofsgemeenschap. Voor de meeste gedetineerden is de drempel naar een onbekende kerk buiten de muren te hoog. Daarom zoekt de vereniging Kerken met Stip katholieke en protestants-christelijke geloofsgemeenschappen die ex-gedetineerden zowel godsdienstig als sociaal een dak boven hun hoofd kunnen geven. Een huis voor hun ziel. ●

