

Baptistengemeente is divers en kent de Bijbel als dé bron

LEIDEN – De Kooikapel is een voormalige kerk van de Hervormde gemeente in Leiden. Het kerkgebouw is in 1934 in gebruik genomen en heeft dienst gedaan tot in de jaren tachtig. Later werd de kerk Bethlehemkerk genoemd. In de wijk De Kooi was en is het een beeldbepalend gebouw. In de oorlog werd een monumentale klok weggehaald door de bezetter. In 1946 is deze klok weer teruggevonden en in de toren herplaatst.

door *Ella Veenstra-Monteban*

In 1994 is het kerkgebouw verkocht aan de Baptistengemeente Leiden. Ik heb een ontmoeting met Jan de Brieder, hij is een van de ouderlingen van deze gemeente. We spreken af in de kerk. De Brieder: "Onze geloofsgemeenschap bestaat uit zo'n 170 mensen die betrokken zijn bij de kerk. Naast 100 leden hebben we een grote groep vrienden, kinderen en gasten. Onze gemeente is divers en veelkleurig. De Bijbel is onze bron. Ik ben zelf al 40 jaar Baptist, van oorsprong afkomstig uit de Hervormde Kerk. Ik woonde vroeger in Den Haag en via familie en de Evangelische beweging daar ben ik een kerk gaan zoeken die meer bij mij paste. Zo kwam ik uit bij de Baptistengemeente. In Leiden beschikten we eerst over twee panden aan de Oude Rijn. Daar groeiden we uit en later konden we dus deze kerk kopen." Wat is specifiek voor de Baptisten? De Brieder: "Kenmerkend is natuurlijk de doop van volwassenen. Mensen die zich laten dopen worden lid en verbinden zich zo aan de gemeente. De doop is bij ons dus echt op persoonlijk geloof. Elke gemeente is autonoom en kan zelfstandig beslissingen nemen. We geloven in het priesterschap van de leden en zo kan ook iedereen, die zich daartoe geroepen voelt, voorgaan in een samenkomst. We zijn wel aangesloten bij een groter verband: De Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Voor vorming en opleiding hebben we het Baptisten Seminarium. De Baptisten komen oorspronkelijk uit Engeland en de gemeentes zijn ontstaan in het begin van de 17e eeuw. Velen van hen zijn door vervolgingen naar



Jan de Brieder voor de Kooikapel (Foto: pr).

Amerika gegaan. In de Verenigde Staten vormen de Baptisten een van de grootste kerkgenootschappen."

Terug naar de Baptisten in Leiden. Ik ben nieuwsgierig naar de activiteiten van de gemeente. De Brieder: "Elke zondag hebben we een samenkomst in de Kooikapel om 10.00 uur. Het is echt het hoogtepunt van de week, we beschikken over een muziekbond en we hebben naast gebed ook altijd een toespraak waarin de Bijbel uitgelegd wordt. We zingen veel met elkaar en af en toe gebruiken we het orgel om echte oude baptistenliederen te zingen. Kinderen hebben hun eigen samenkomst in de zondagsschool en natuurlijk is er een crèche voor de kleintjes. We besteden ook veel tijd en aandacht

aan het ontmoeten. Daarvoor is er ook een nazorgteam dat met de mensen kan praten na de dienst. Daarnaast zijn er kringen voor jongeren, huiskringen, cursussen en senioren-bijeenkomsten. Kortom een actieve groep die ook erg met elkaar meeleeft. Doopdiensten zijn bij ons natuurlijk ook heel bijzonder. Op het podium is een groot bad geïnstalleerd waar dopen ondergedompeld kunnen worden." Sinds een jaar wordt er maandelijks een open maaltijd aangeboden voor wie komen wil: de Eetkapel. Op 24 december is er een extra Kerstspecial. Tenslotte is er op 25 december een bijzonder feestelijke dienst die begint met een familie-kerstontbijt in de kerkzaal. ●