

“We zijn als een familie en dragen zorg voor elkaar”

LEIDEN - Ik ga in gesprek met Hanneke van der Plas. Zij is samen met haar man lid van God Centre, een kerk in Voorschoten, voorheen Leiden. Samen met haar man, Ben van der Plas, is zij erg actief binnen deze gemeente. Zo heeft zij veel kinderwerk gedaan, zijn zij op zendingsreis naar Congo geweest waar het God Centre een project heeft in een weeshuis. De laatste twee jaar is zij actief in het project 'HOME'.

door Marijke v/d Kruijt

Van der Plas: “Wij hebben ons kerkgebouw nu in Voorschoten, in de oude Moeder Gods kerk. Dit gebouw stond al een aantal jaar leeg en daar kunnen wij voorlopig gehuisvest worden. In de toekomst kunnen wij hopelijk terug naar Leiden, want dat is wat wij het liefst willen, een centrale plek. Onze gemeente is opgericht in 2011, toen begonnen wij in het Partycentrum in Warmond. Daarna zijn wij verhuisd naar het oude ROC-gebouw bij de Lammerschans en nu naar Voorschoten. Onze gemeente is multicultureel wat het een bijzondere gemeente maakt. Zo zijn er veel mensen met een Surinaamse en Antilliaanse afkomst, maar ook mensen uit het AZC zoals bv. Iran, Eritrea, Rusland etc. In zo'n gemêleerde gemeenschap hoor je veel verschillende verhalen en getuigenissen van elkaar, maar ben je één door het geloof in Jezus. Dat is bijzonder. Wij zijn een actieve gemeente, bijna elke dag is er wel wat te doen. HOME is een project wat 8 jaar geleden is gestart en waar wij nu 2 jaar in meedraaien.”

HOME

Van der Plas: “HOME staat voor Hoop, Ontmoeting, Maaltijd en Evangelie. Wij willen een thuis bieden aan dak- en thuislozen, maar ook aan mensen die weinig contacten hebben of eenzaam zijn. Wij organiseren elke maandagavond een diner voor deze mensen. Hier komen meestal zo'n 60 tot 80 mensen eten. Een kookteam is al vroeg aanwezig en bereidt dit eten voor. Vanaf 17.00 uur is de inloop met koffie en een koekje, om 17.30 uur is er soep met brood. We brengen een korte Bijbelse boodschap en

“Mensen komen bij ons voor een luisterend oor, een gesprekje, de warmte en gezelligheid, of om alleen maar rustig te eten” (Foto: pr).

proberen daarmee de mensen te bemoedigen en bidden gezamenlijk. Daarna wordt de warme maaltijd uitgedeeld met een toetje. Vervolgens is er nog de gelegenheid om een kopje koffie te drinken. Ook delen we deze avond brood uit wat wij krijgen van een bakker. Verder is er kleding beschikbaar en wanneer iemand jarig is zingen wij met z'n allen en krijgt de jarige een cadeautje. Er is altijd een fijne sfeer op zo'n avond, we zijn eigenlijk als een familie met elkaar samen en dragen zorg voor elkaar.”

Luisterend oor

“Mensen komen voor een luisterend oor, een gesprekje, de warmte en gezelligheid, of om alleen

maar rustig te eten. Wanneer iemand het vraagt bidden wij ook met mensen. Sinds november vinden deze maaltijden plaats in Het Gebouw in de Kooi. Deze nieuwe ontmoetingsplek was even wennen, maar we zijn hartelijk ontvangen en we zijn blij dat we weer een plek in Leiden hebben kunnen vinden. Ook merken we dat onze bezoekers ons weer weten te vinden op de nieuwe locatie.”

Welkom

Iedereen is van harte welkom een keer naar een kerkdienst van God Centre in de oude Moeder Gods kerk te komen of een maaltijd in Het Gebouw te nuttigen. Meer informatie is te vinden op de website www.godcentre.nl. ●

