

# Historische kerk middenin het hart van de stad Leiden



**LEIDEN -** In de Pieterskerkstraat staat een gebouw waar je zomaar aan voorbij kunt lopen. Het is het onderkomen van de Doopsgezinde Broederschap en de Remonstrantse Broederschap, die samen de Dore-gemeente vormen. De kerk heet de Lokhorstkerk en is in Leiden heel bekend omdat er vaak concerten worden gegeven. Het gebouw dateert uit de zeventiende eeuw en staat op de plaats waar eerder Huis te Lockhorst stond.

door *Ella Veenstra-Monteban*

Ik heb een ontmoeting met de jonge dominee Sonja van der Meulen. Zij is predikante van de doopsgezinde gemeente in Leiden. Zij verontschuldigt zich voor de afwezigheid van haar collega Laura van Asselt, predikante van de remonstrantse gemeente, die helaas verhinderd is. Maar Van der Meulen verzekert mij dat ze het gesprek aangaat met instemming van Van Asselt en haar kerkenraad. Eerst maar even iets over de doopsgezinden: Van der Meulen: "De doopsgezinden in de 16e eeuw werden door hun tegenstanders wederdopers genoemd. Tegenwoordig worden

*Ds. Sonja van der Meulen voor de Lokhorstkerk (Foto: pr).*

ze buiten Nederland mennonieten genoemd. De doopsgezinden wilden geen kinderdoop maar de volwassenendoop op vrijwillige basis. Ze wilden ook zelf hun belijdenis schrijven, niet gebonden aan leerregels van de kerk. Met deze houding werden ze vervolgd, verbannen en in het algemeen zwaar onderdrukt. Dat leidde tot de bouw van schuilkerken die geen 'kerk' mochten heten maar 'vermaning'."

De geschiedenis van de remonstranten is weer heel anders. Zij zijn ontstaan in het begin van de 17e eeuw. In 1619 zijn ze om hun vrijzinnige opvattingen uit de toenmalige gereformeerde kerk gezet. Zij zijn evenals de doopsgezinden tegen bindende leerregels en belijdenisgeschriften. Ze staan voor een liberaal-vrijzinnig christendom, vooral gebaseerd op verdraagzaamheid en vrijheid.

Waaruit bestaat de samenwerking tussen de twee kerkgenootschappen in Leiden? Van der Meulen: "We gebruiken allebei natuurlijk

hetzelfde gebouw. We hebben een samenwerkingsverband en omdat we zoveel opvattingen gemeen hebben, zoals onze vrijzinnigheid en ondogmatisch geloof, is dat ook vanzelfsprekend." Ik krijg nog een rondleiding door het gebouw en de zalen. Alles ademt historie. De kelder is zelfs nog de authentieke kelder van het huis te Lockhorst. Voor meer info: [www.doreleiden.nl](http://www.doreleiden.nl). ●

