

Vrede verbindt over grenzen

LEIDEN - Zondag 29 september sluit men in Leiden voor het eerst de landelijke Vredesweek af met een Vredeswandeling en -wake, georganiseerd door de diaconieën van De Bakkerij samen met diverse partnerorganisaties.

door Ruud Meester en Tamara Breton

Anders dan andere jaren wordt dus niet alleen stilgestaan bij de vrede maar komt men óók in beweging. Vanaf 12.30 uur kan hiervoor bij Diaconaal Centrum De Bakkerij, aan de Oude Rijn 44b, een Vredeswandelkaart worden opgehaald. De wandelroute voert langs betekenisvolle plekken in Leiden, die verbonden zijn met vrede en gerechtigheid in het heden en in het verleden en eindigt op het Stadhuisplein.

Vredeswake

Daar zal om 14.00 uur een gezamenlijke Vredeswake zijn. Deze Vredeswandeling en -wake is bedoeld voor alle inwoners van Leiden, ongeacht leeftijd, leeftijd, of welke achtergrond of levensovertuiging dan ook. De Vredeswandelkaart biedt bij elke plek wat gedachten, informatie en verhalen die hopelijk stof tot bezinning en gesprek geven. Gaat men mee op ontdekkingstocht naar facetten van verzoening, gastvrijheid en gerechtigheid in Leiden?

Geluksroute

De Vredeswandeling en -wake valt dit jaar samen met het Leidse initiatief Geluksroute. Dat kan geen toeval zijn. Geluksroute is een ongedwongen uitwisseling van geluk die voor inspirerende ontmoetingen en mooie ontdekkingen zorgt. En geluk kan men vermenigvuldigen door het te delen, aldus grondlegger Marike van Ijssel. Het hoeft geen betoog dat vrede en het zoeken naar geluk voor iedereen met elkaar verbonden zijn en menigeen zal de vraag stellen hoe je van gelukszoeker

Gaat men mee op ontdekkingstocht naar facetten van verzoening, gastvrijheid en gerechtigheid in Leiden? (Foto: pr).

een geluksbrenger kan worden. Verlangen naar vrede en geluk is de mens aangeboren. Het begint misschien met vrede in en met jezelf als eerste opdracht. Door de cirkels van betrokkenheid te vergroten en bruggen te slaan, werk je van daaruit verder aan vrede in

je eigen huis, op straat, in de stad. Wie soms een gevoel van machteloosheid overvalt kan in het klein toch een beginnetje maken met zorgen voor vrede en veiligheid. En als dat dan lukt voel je je een gelukkiger mens. ●

(advertorial)



Gaat men mee op ontdekkingstocht naar facetten van verzoening, gastvrijheid en gerechtigheid in Leiden? (Foto: pr).