

## Christelijke Gereformeerde Kerk; oude maar relatief onbekende kerk



LEIDEN - Tot 2007 was deze kerkgemeenschap gevestigd in het historische hart van Leiden, aan de Steenschuur. Op de gevel daar staat nog steeds de oorspronkelijke naam: Opstandingskerk, al is er achter die gevel momenteel een fitnesscentrum gevestigd. De kerk werd niet opgegeven wegens ruimtegebrek maar de oplopende onderhoudskosten van het historische gebouw en de beperkte parkeermogelijkheid in de binnenstad maakten dat de gemeente uit ging kijken naar een ander gebouw. Het pand is verkocht aan een projectontwikkelaar. De Christelijke Gereformeerden hebben in 2007 de oorspronkelijk Gereformeerde Bevrijdingskerk in Zuid-West aan de Aarent Bruunstraat gekocht en aangepast. De nieuwe kerk heet ook weer Opstandingskerk.

door Ella Veenstra-Monteban

Ik breng een bezoek aan de huidige predikant van de gemeente: Rob van der Toorn. Hij is een jonge dominee die sinds 2015 aan de gemeente verbonden is. Met zijn gezin woont hij in de Merenwijk en in de pastorie vertelt hij enthousiast over zijn kerk. Allereerst wil ik graag weten waar deze Christelijke Gereformeerden voor staan. Er zijn namelijk nogal wat verschillende Gereformeerde kerken, ook in Leiden en waarin onderscheidt deze kerk zich van de andere? Van der Toorn: "Daarvoor moet je jezelf vergelijken met anderen en dan duidelijk maken waarin jij anders bent. Laat ik niet zo'n vergelijking maken maar proberen te zeggen wat voor kerk je treft als je ons bezoekt. Vanuit de geschiedenis is het nodige te zeggen over het ontstaan van onze kerk. In de 19e eeuw ontstond er een aftakking van de toenmalige Hervormde Kerk: De Afscheiding genaamd. Veel kerken werden zelfstandig en vormden in latere tijd weer aparte kerkverbanden. Uit een van die afgescheiden stromingen is in 1904 ook de Christelijke Gereformeerde kerk in Leiden

Ds. Rob van der Toorn voor de Opstandingskerk in Leiden, een oude maar relatief onbekende kerk (Foto: pr).

ontstaan." "Wat betekent eigenlijk de naam Christelijk Gereformerd?" "Om het kort te zeggen: We zijn allereerst een christelijke kerk omdat we volgelingen van Jezus Christus zijn en willen zijn. Tegelijkertijd noemen we ons ook een gereformeerde kerk omdat we in de lijn van de reformatie - een religieuze opleving in de 16e eeuw - staan. Vandaag merk je dat nog steeds en hopelijk valt dat op als je ons bezoekt. Er is veel aandacht voor wat God in de Bijbel tegen ons zegt en we zoeken er naar om dat vorm te geven vandaag de dag."

### Zichtbaar in Leiden

"Hoe is deze kerk tegenwoordig zichtbaar in Leiden en nogmaals waar staat de gemeente voor?" Van der Toorn: "Wij zijn een orthodox behoudende kerk. Als je onze website bezoekt vind je onder het welkom als eerste de tekst: 'Wij willen Jezus Christus van harte navolgen. Dat betekent voor ons: Hem aanvaarden als onze Redder, het evangelie met overtuiging uitdragen, omzien naar anderen en met beide benen in de samenleving staan. Dat is hoe we vandaag kerk willen zijn: dichtbij God en de mensen. Wij hebben een levendige gemeente van goed 300 mensen, veel jonge gezinnen, maar ook studenten en ouderen. We zijn een streekgemeente: de leden komen behalve uit Leiden ook uit Wasse-

naar, Leidschendam, tot aan Zoeterwoude en Koudekerk.

We werken als Opstandingskerk op verschillende gebieden samen met de Herengrachtkerk en de Marekerk. Zo verzorgen we gezamenlijk twee keer per jaar een alpha-cursus, beurteilungen in het Marehuis en in ons kerkgebouw (zie [alphacursusleiden.nl](http://alphacursusleiden.nl)).

Er gebeurt veel in onze kerk maar 'met beide benen in de samenleving staan' betekent ook dat we ernaar zoeken om meer zichtbaar te zijn in de wijk Zuid-West. Het kerkgebouw is in de wijk bekend als uitdeelpunt van de Voedselbank op donderdag en wellicht ook door de jaarlijkse rommelmarkt. Iedereen is welkom in de kerk en het goede nieuws dat wij van God gehoord hebben is even goed bestemd voor mensen buiten de kerk. Hoe wij als kerk zichtbaar en present kunnen zijn in de wijk vraagt echt nog wel onze voortdurende aandacht. Dat heeft alles te maken met 'dichtbij God en dichtbij mensen' willen zijn. Op onze website [www.cgkleiden.nl](http://www.cgkleiden.nl) is veel te vinden over alle activiteiten en diensten die onze gemeenschap organiseert."

De website ziet er inderdaad goed verzorgd uit en straalt vriendelijkheid uit net zoals Rob van der Toorn zelf. "Kom een keer kijken bij ons zou ik zeggen, iedereen is van harte welkom, iedere zondag!" •