

# 'Geplant door de Heer als teken van zijn luister'

LEIDEN - De International Church of Leiden, bekend als ICL, bestaat nu alweer 15 jaar. Ik ben nieuwsgierig naar deze kerk en maak kennis met pastor Andy Vince, die al sinds 2006 de leider van deze gemeenschap is. De kerk is niet zo zichtbaar in Leiden doordat de diensten plaatsvinden in een schoolgebouw en niet in een speciaal kerkgebouw.

door Ella Veenstra-Monteban

Ik ontmoet dominee Andy Vince in zijn huis in de Merenwijk. Vince: "Mijn vrouw Helen is helaas afwezig dus ik hoop dat we het gesprek deels in het Engels kunnen voeren." Andy is wat te bescheiden over zijn Nederlands want ik kan gewoon Nederlands blijven spreken. Zijn dochter Anna, die als jongere ook erg actief is in de kerk, komt er ook bij zitten; zij is volledig tweetalig en springt af en

*Vince: "De gemeenschap is interdenominationaal, wat wil zeggen dat iedereen, ongeacht de kerk waar hij of zij oorspronkelijk vandaan komt, zich bij ons aan kan sluiten" (Foto: pr).*

toe bij als haar vader even naar woorden moet zoeken. Vince: "Ik spreek eigenlijk in mijn werk altijd Engels want alle Nederlanders die zich bij ons hebben aangesloten spreken deze taal uitstekend. Wel hebben we veel jonge kinderen in ons midden die geen Engels spreken, daarom zijn onze diensten tweetalig."

Vince: "Ik heb mijn theologische opleiding gevolgd in midden-Engeland bij de Assemblies of God. Deze organisatie heeft een soort theologische school die opleidt voor pastor. Voor die tijd was ik leraar aardrijkskunde op een middelbare school. Ik heb een zogenaamde late roeping gekregen. Nadat ik een tijd in Engeland gewerkt heb als kinder- en jeugdpastor werd aan

mijn vrouw Helen en mij gevraagd om de pas opgerichte International Church in Leiden te gaan leiden. Met twee kleine kinderen zijn we hierheen gegaan en tot op de dag van vandaag bevalt het ons uitstekend." Ik vraag Vince wat voor soort kerk de ICL is, evangelisch, reformatorisch, vrijzinnig? In Nederland heb je zoveel soorten kerken dat je meteen wilt weten bij welke christelijke stroming een kerkgemeenschap hoort.

Vince: "Ook al hoort ICL bij de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten), de gemeenschap is interdenominationaal, wat wil zeggen dat iedereen, ongeacht de kerk waar hij of zij oorspronkelijk vandaan komt, zich bij ons aan kan sluiten. Als je ons zou moeten karakteriseren zou ik zeggen: evangelisch georiënteerd. De gemiddelde leeftijd is 35 jaar; we hebben veel nationaliteiten, wel een stuk of 30, ieder continent is wel vertegenwoordigd bij ons (behalve Antarctica natuurlijk) en de gemeenschap bestaat uit veel gezinnen met jonge kinderen en daarnaast 25% studenten. Deze laatste groep wisselt veel want studenten komen en gaan. Toch blijven ze vaak komen als ze in Leiden wonen, werken en een gezin stichten. Er zijn ook wel ouderen, maar het merendeel is jong. We hebben steeds zo'n 200 volwassenen en kinderen, van wie de helft Nederlands van oorsprong is. We houden onze zondagse diensten in een schoolgebouw aan de Vijf Meilaan in Leiden-Zuidwest."

Vince: "Ik heb natuurlijk een heel team om me heen. De Church Council bestaat uit mijzelf, ouderlingen en zgn. ministry leaders. Toen de kerk werd gesticht in Leiden was een sleutelzin: 'A planting of the Lord for the display of his splendour' (Jesaja 61:3: geplant door de Heer als teken van zijn luister). Ik ben 's zondags natuurlijk aanwezig om de diensten te leiden en rituelen zoals dopen en opdragen te verrichten." Voor meer info: [www.ichurchleiden.nl](http://www.ichurchleiden.nl). ●



*Vince: "De gemeenschap is interdenominationaal, wat wil zeggen dat iedereen, ongeacht de kerk waar hij of zij oorspronkelijk vandaan komt, zich bij ons aan kan sluiten" (Foto: pr).*