

Samen leven, samen eten

LEIDEN - Op 25 juni zijn inwoners van Leiden uitgenodigd voor een bijzondere Ontmoetingsmaaltijd. Vijftien koks uit verschillende culturen bereiden een weergaloze (gratis) maaltijd. Een rijkdom aan geuren, kleuren en vooral smaken. Maaltijden uit Peru, Nepal, Syrië, Marokko, Eritrea, Indonesië en Nederlandse gerechten, alles voor de fijnproevers. Kortom een culinaire reis om de wereld.

door Ruud Meester

Er is voldoende plaats, zelfs als er meer dan 200 mensen komen. Het wordt opgeluisterd door de Leidse stadsdichter Marianne van Velzen en toneelgroep Geurend Hooi. De maaltijd zal tevens begeleid worden door de klanken van muzikanten vanuit verschillende culturele achtergronden. Samen swingen of een traan wegpinken bij een

Carijn Westeneng en Tamara Breton: "Het doel is om een ontmoetingsplek te bieden waar mensen elkaar leren kennen door over gewone (en verrassende) dingen met elkaar in gesprek te komen" (Foto: pr).

ontroerend lied. Laat je zintuigen prikkelen, wees bij elkaar te gast, deel je verhalen, vier de verschillen en ga blij verrast en voldaan naar huis.

Ontmoetingsplek

Carijn Westeneng en Tamara Breton van het Leids Diaconaal Centrum De Bakkerij organiseren dit jaar voor de tweede keer met veel enthousiasme deze gratis maaltijd in Marekerk. Het doel is in de eerste plaats om een ontmoetingsplek te bieden waar mensen elkaar leren kennen door over gewone (en verrassende) dingen met elkaar in gesprek te komen. De ruimte in de Marekerk wordt hiervoor royaal beschikbaar gesteld en ingericht

door 19 jonge mensen van de Internationale Schakelklas (onderdeel van de Leonardo Da Vinci Scholengemeenschap), in het kader van hun maatschappelijk stage bij M25 Leiden. De uitnodiging is gericht aan iedereen die nieuwsgierig is naar de culturele diversiteit die onze stad rijk is. Met de gedachte aan de Bijbelse opdracht om de vreemdeling te huisvesten is de vraag aan de orde: "Wie is eigenlijk de vreemdeling? Is niet de Nederlandse gast aan deze maaltijd evenzeer een vreemdeling voor de nieuwkomer die zich graag thuis wil voelen?"

Aanknopingspunten

Naast samen eten zijn er vele aanknopingspunten voor gesprek. Het uitgangspunt is de basale gelijkwaardigheid van alle mensen. Hoe we samen één zijn, maar waarin ook iedereen zijn of haar eigen bijdrage levert binnen het grote geheel van de Leidse gemeenschap. Wie een onderwerp zoekt om over te praten vindt startersvragen op tafel. Bijvoorbeeld: "Hoe zag je geboortehuis er uit?", of "wat is een goede manier om elkaar te begroeten bij jullie?" Op het tafellaken kan boter, kaas en eieren worden gespeeld. Gezamenlijk zal men tijdens de maaltijd ook een groot kunstwerk maken. Door gekleurde post-it velletjes op een welbekende kleurige olifant te plakken, wordt uitgebeeld dat het oké is om anders te zijn. Het kunstwerk, net als de aanwezige mozaïek, staat symbool voor de verbondenheid met elkaar.

Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken de oecumenische dialoog, waarbij het zowel gaat om de dialoog tussen de lidkerken onderling, als wel van de lidkerken met kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid van de Raad zijn en de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving, waarbij het erom gaat een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving vanuit een specifiek christelijke benadering. ●



Carijn Westeneng en Tamara Breton: "Het doel is om een ontmoetingsplek te bieden waar mensen elkaar leren kennen door over gewone (en verrassende) dingen met elkaar in gesprek te komen" (Foto: pr).