

'Geen woorden maar daden'



LEIDEN - Thijs van Varick ontving onlangs van diaconaal centrum De Bakkerij de Broodpenning. Omdat hij, bescheiden als hij is, met veel passie graag op de achtergrond werkt aan verbindingen in de Leidse samenleving, betreft hij zijn maten Nathan Muurling en Rob Rijdsdijk bij het gesprek. 'Geen woorden, maar daden' is zijn motto.

door Eddo Velders

De Broodpenning is een eeuwenoude loden munt, waarmee de armen in vroeger tijden brood konden halen in de Armenbakkerij aan de Oude Rijn. De Broodpenning wordt

nu uitgereikt aan personen of organisaties die zich op bijzondere wijze sociaal of diaconaal inzetten voor Leidenaren.

Van Varick: "Die penning had voor mij niet hoeven. Ik sta niet graag in de belangstelling. Die aandacht in het kerkenblad en in de krant, dat is niets voor mij, laat mij het maar gewoon doen. Daarom heb ik je ook gevraagd om naar de Topaaslaan te komen. Daar repareren we samen met andere vrijwilligers elke donderdagavond fietsen. In een zaal van een kleine kerk

Foto van links naar rechts: Rob Rijdsdijk, Nathan Muurling, klant en Thijs van Varick in de fietskliniek (Foto: Eddo Velders).

leggen we een kleed op de vloer en gaan we aan de slag. Onze klanten zijn mensen voor wie een bezoek aan de reguliere fietsenmaker niet haalbaar is. Iets betekenen voor andere mensen. Daar word ik blij van. Die blijdschap vindt bij mij de oorsprong in mijn geloof."

De Verbinding

Van Varick vervolgt: "Enkele jaren geleden verlieten wij vanuit de Mors de Maranathakerk en vormden we samen met de Vredeskerk in de Professorenwijk de Verbinding. Maar ik wilde mijn contacten in de wijk niet kwijt. We kregen gelukkig van de gemeente in één van hun gebouwen de kans om projecten in uit te voeren. Die Broodpenning gaat dan ook over activiteiten als fietslessen, fietskliniek, wijkcafé en lees- en schrijfles. Zo kerken we elders in de stad maar zijn we nog steeds van betekenis voor veel inwoners van de Mors."

Rijdsdijk: "Onze vrijwilligers in de fietskliniek zijn mannen van alle leeftijden. Zij vinden het super leuk om te helpen. Wij hebben klanten voor een reparatie, maar ook veel

voor een praatje of een kop koffie. Die sociale functie wordt erg gewaardeerd. Vooral de ontmoeting tussen mensen van diverse culturen is mooi. Je leert elkaar kennen en legt verbindingen. De Bijbel en de Koran blijken dan veel overeenkomsten te hebben. Het is helemaal niet nodig om bang te zijn voor elkaar. We horen bij elkaar."

Muurling: "Ik ben met de fietsenkliniek in aanraking gekomen via een maatschappelijke stage. Ik kerk zelf in Oegstgeest en via school kwam ik terecht in de Mors. Samen met een andere jongen help ik in de fietskliniek."

Van Varick tot slot: "Kijk, dat doet me goed. Jonge gasten die met dezelfde passie iets willen doen voor anderen. Dat geeft me vertrouwen. Met dit soort mensen lukt het om in Leiden samen één stad te vormen. We zijn elkaar gegeven en horen bij elkaar. We zijn allen deel van één schepping". ●