

Taizé-vieringen in de Stevenshof: een nieuw begin!

# Gezamenlijk beleving van stilte, gebed en meditatie

LEIDEN - Taizé is een klein plaatsje in oost-Frankrijk, ongeveer 10 km. ten noorden van Cluny, maar het heeft tot ver buiten de grenzen van Frankrijk bekendheid gekregen door de daar ontstane en gevestigde oecumenische kloostergemeenschap. In talloos veel plaatsen en kerken vinden de door deze gemeenschap geïnspireerde Taizé-vieringen plaats. Wat zijn dit voor vieringen?

door Ella Veenstra-Monteban

Het gaat in een Taizé-viering om een gezamenlijk beleving van stilte, gebed, meditatie, lezing van teksten uit de Bijbel en vooral het zingen van prachtige meditatieve Taizé-liederen. Kerkgrenzen tellen hierbij niet mee. Mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen voelen zich door deze vieringen aangesproken. Deze vieringen voorzien in een behoefte bij veel mensen aan bezinning op wat werkelijk van belang is, een behoefte wordt versterkt door de hectiek van het tegenwoordige leven.

De oecumenische gemeenschap van Taizé heeft in de jaren na de Tweede Wereldoorlog bekendheid gekregen door het werk van de daar gevestigde kloostergemeenschap. Deze open gemeenschap van broeders ontstond in de jaren 1940-1944 als een naar buiten gerichte kloostergemeenschap, waar alle mensen welkom zijn die behoefte hebben een bezinning en spiritualiteit. Sindsdien zijn er elke week, vooral rond Pasen, duizenden jongeren naar Taizé gereisd om een week of langer in de Communauté te verblijven voor ontmoeting en bezinning. Dit gaat door tot op de dag van vandaag.

## Werkgroep Taizé

Een werkgroep van de protestantse wijkgemeente Zuidwest en de Stevenshof is bezig een serie van Taizé-vieringen te organiseren. Herman de Geus en Mieke van der Heijden, zijn samen met de predikant ds. Ellis Ezinga, pastoraal werkers Marlène Falke-de Hoogh, Wilbert van Erp en andere leden van de werkgroep, enthousiast bezig met de realisering van deze

De Taizéviering in de Maria Middelaeskerk (Foto: pr/Jan Akerboom).

organisatie.

Mieke van der Heijden: "We hadden in het verleden in Zuidwest een traditie van Taizé-vieringen, maar enige tijd geleden zijn we daarmee gestopt. We kregen echter signalen uit onze kerkgemeenschap dat dit toch wel als een gemis werd gevoeld." Herman de Geus: "Het is altijd een prachtige gelegenheid om de verbinding tussen katholieken en protestanten in deze wijk te laten zien. We vinden het eigenlijk jammer dat we elkaar op het gebied van geloof weinig ontmoeten."

## Voorbeeld

Mieke van der Heijden: "De werkgroep heeft hiervoor de Maria Middelaeskerk van de parochie Lam Gods gekozen voor de eerste avond-

viering in de stijl van Taizé. Het is een voorbeeld van oecumenisch samenwerken op kerkelijk gebied. Het is geweldig dat het gedachtegoed van Taizé vooral jongeren aanspreekt. Maar dit neemt niet weg dat ook veel ouderen geïnspireerd worden door de inhoud en de vorm van de prachtige liederen die in vele talen kunnen worden meegezongen."

Herman: "Taizé-muziek weet menig hart te raken, ook als je zelf niet in Taizé bent geweest." De vieringen in het Franse Taizé vormen een bron van inspiratie voor vieringen op veel plaatsen in de wereld. Afgelopen zondag 17 maart was er een inspirerende viering in de Maria Middelaeskerk aan de Rijndijk. ●



De Taizéviering in de Maria Middelaeskerk (Foto: pr/Jan Akerboom).