

“Werk maken van je geloof, laat het niet bij woorden!”

LEIDEN - Ik ga in gesprek met Jan Akerboom, hij is deelnemer van een werkgroep van de Lam Gods Parochiekern die elk jaar geld verzamelt voor een goed doel. Afgelopen maanden zijn ze druk bezig geweest met het verzamelen van geld om een koelvitrine te kunnen doneren aan de Voedselbank Leiden. ‘Niet alleen woorden, maar ook daden.’

door Marijke van der Kruijt

Akerboom: “Ik ben vrijwilliger bij de Lam Gods Parochiekern. Wij zijn deel van de grote Petrus en Paulus parochie, hieronder valt Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Stompwijk. De Lam Gods Parochiekern heeft twee kerkgebouwen: de Anthoniuskerk Parochie en de Maria Middelaeskerk. Samen zijn wij één gemeente. Wij hebben als Lam Gods Parochiekern de gewoonte om ieder jaar een goed doel te kiezen om actie voor te voeren. Zo hebben wij vorig jaar geld opgehaald voor individuele hulp die wordt geboden vanuit Diaconaal Centrum de Bakkerij, en de jaren ervoor voor een weeshuis in Eritrea en een bejaardenhuis in Brazilië. Dit jaar wilden we graag weer een doel dat dichtbij is, zo zijn we op het idee gekomen om geld te sparen voor een koelvitrine voor de Voedselbank. Deze koelvitrine is nodig omdat de Voedselbank het Winkelconcept heeft ingevoerd, wat betekent dat een aantal producten gekoeld moet worden uitgesteld en zo was er dus behoefte aan een tweede koelvitrine.”

Geld inzamelen

Afgelopen oktober zijn de vrijwilligers en gemeenteleden van de Lam Gods Parochiekern van start gegaan met verschillende acties om geld op te halen. Zo zijn er bloemen verkocht, koekjes en taarten gebakken door iemand in de gemeente en verkocht in Schouwenhove. Vrijwilligers hebben kerstkaarten gemaakt en verkocht en mensen konden na afloop van de kerkdienst tijdens het koffiedrinken een vrijwillige bijdrage doneren.

Akerboom: “In drie maanden tijd

De koelvitrine die door de Lam Gods Parochiekern is geschonken aan de Voedselbank Leiden (Foto: pr).

hebben we de drieduizend euro die de Voedselbank nog nodig had voor een tweede vitrine bijeengebracht. We hebben ook een beroep gedaan op het Caritasfonds van de Parochie en dat fonds heeft eveneens een bedrag gedoneerd. Ook de Protestante wijkgemeente van Zuidwest die in de Anthoniuskerk kerkt, heeft een donatie gedaan. En zo hadden we het totaalbedrag bij elkaar en hebben wij de koelvitrine kunnen schenken aan de Voedselbank. De koelvitrine is inmiddels al in gebruik.”

Daden

Akerboom: “Onze motivatie? Werk maken van je geloof zodat het niet alleen bij woorden blijft. Daarnaast is het ook erg leuk om zo’n actie op touw te zetten, het samen een project uitvoeren verbindt elkaar en versterkt de samenhang. Volgend jaar willen we weer een nieuw project starten. Wat we gaan doen is nog niet duidelijk, maar het zal wel iets zijn in de buurt van Leiden. We zetten de vraag naar een goed doel uit in ons netwerk, dus ideeën zijn er genoeg”. ●

