

De Bakkerij heeft als motto: 'Helpen waar geen helper is'

LEIDEN - Op vrijdag 18 januari werd als vanouds in het gebouw van De Bakkerij aan de Oude Rijn de Nieuwjaarsontmoeting georganiseerd. De Bakkerij is de gezamenlijke diaconie van de Protestantse gemeente Leiden en RK Diaconie Leiden. Voor wie niet weet wat een diaconie is: de Bakkerij verleent hulp. Naast alle activiteiten die kerken ondernemen om mensen die dat nodig hebben bij te staan helpt De Bakkerij. Het motto is: 'Helpen waar geen helper is'.

door Ruud Meester

Alle ruimten van het gebouw zijn gevuld met mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij een scala van activiteiten die De Bakkerij voor de Leidenaren in gang zet. Het zijn onmisbare professionals en voor het overgrote deel vrijwilligers. Zij zetten zich met overtuiging in voor de medemens die uit nood een beroep op hen doet. Zij zijn het levende bewijs van compassie in de samenleving. Op de agenda staat de uitreiking van drie Broodpenningen aan organisaties of mensen die in het zonnetje mogen worden gezet. De Broodpenning verwijst naar de geschiedenis van het gebouw waar de Bakkerij in huist. De broodpenning werd hier vroeger op zeer regenteske wijze uitgereikt aan behoeftigen en is nu symbool voor de doelstelling van de Bakkerij. De eerste penning is voor Thijs van Varick. Hij is niet iemand die erop uit is om in de krant te komen. Wel iemand die ervaring heeft met het runnen van een fietsenwerkplaats. Varick: "Een plaats waar mensen desnoods wekelijks hun fiets kunnen laten repareren, maar waarbij het vooral gaat om aandacht en menselijk contact." De tweede penning is bedoeld voor een groep mensen die samen Het Nabestaanden Café verzorgen. Dat is een café waar themabijeenkomsten plaatsvinden voor mensen die een naaste hebben verloren. Deze troostrijke activiteit wordt door een groep gemotiveerde vrijwilligers verzorgd. Tenslotte wordt Wilbert van Erp in het zonnetje gezet. Hij is initiatiefnemer van het Roomse Diaconale werk in Leiden en promotor van

De medewerkers van het Nabestaanden Café ontvangen de Broodpenning (Foto: pr).

de RK- en Protestantse samenwerking. Zijn reactie: "Dit is eigenlijk een waardering voor ons allemaal!"

Daarna is het woord aan Elody Varkevisser en Annemieke Haklander, de oprichters van de stichting Aemosa. Zij vormen een enthousiaste groep mensen die afkomstig zijn uit de reguliere hulpverlening. Varkevisser legt uit: "Wij vonden het echter onbevredigend te werken in situaties waar weliswaar aandacht is voor mensen die dagelijks hulp verlenen aan mensen die dat nodig hebben, maar we vonden het een probleem dat er door de vele werkzaamheden te weinig aandacht is voor de mensen zelf. Je moet naast de mensen gaan staan en naar hen luisteren",

aldus Varkevisser.

Zij bieden hulp aan hulpvragers met psychische en/of verslavingsproblemen en richten zich op de kwaliteit en tevredenheid van de hulpvrager. Haklander: "Dat zijn mondige burgers voor wie, ondanks de soms ernstige en complexe problemen, herstel mogelijk is. Dat herstel is een proces van de hulpvrager zelf en de medewerkers van de stichting zien het als rehabilitatie met alle middelen die wij tot beschikking hebben." Een eigentijdse en liefdevolle visie met toekomst. Tenslotte was het een ontmoeting van al die mensen die klaarstaan om de samenleving mooier te maken. Tegelijk was het een manifestatie van daadwerkelijke inzet daarvoor. ●



De medewerkers van het Nabestaanden Café ontvangen de Broodpenning (Foto: pr).