

In 2019 is Leiden tien jaar stad van compassie

Een kop soep brengt warmte tijdens donkere feestdagen



LEIDEN - Tweede Kerstdag jongstleden deelden diverse mensen op het Stationsplein in Leiden soep uit aan passanten. Soep die een bijzonder jaar inluidde. In 2019 is Leiden tien jaar stad van compassie. Bert Sluis, lid van het Levensbeschouwelijk Platform Leiden en initiatiefnemer van deze vierde editie, vertelt over de soep en de plannen voor het tienjarig jubileum.

door Eddo Velders

Sluis: "Uit diverse Leidse geloofsgemeenschappen brachten mensen ruim zeventig liter soep bijeen. Vanuit een beschutte foodtruck schonken we tussen twaalf en twee de soep aan voorbijgangers. Bij de soep gaven we een visitekaartje met een inspirerende tekst van één van de aangesloten groeperingen mee. Zoals bijvoorbeeld: 'Laat uw blik veeleer de wereld omvatten in plaats van beperkt te blijven tot uw eigen ik'. De meeste mensen waardeerden dit warme gebaar en stopten de spreuk in hun binnenzak. Dit jaar was het gelukkig niet zo snijdend koud als andere jaren. De reizigers kozen soms voor een volgende trein en namen de tijd voor een betekenisvol gesprek. Het was het vierde jaar op rij dat we mensen met deze compassiesoep

De soepbus op het Stationsplein (Foto: pr/Levensbeschouwelijk Platform Leiden).

"In 2019 is Leiden tien jaar stad van compassie. In november 2009 tekenden de gemeente en diverse organisaties het Handvest voor compassie. Ik kan daar het volgende over zeggen. Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities. Compassie doet op ons steeds weer opnieuw een beroep om anderen te behandelen zoals wijzelf behandeld willen worden. Met compassie verzachten we het leed van onze medeschepselen en plaatsen we onszelf niet in het middelpunt van de wereld. Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar speelt compassie een fundamentele rol. Compassie is niet hetzelfde als liefdadigheid. Het gaat

veel meer over jezelf herkennen in de ander. Het getekende pamflet reisde de afgelopen jaren langs diverse plekken waar mensen hun geloof beleven. We zijn in gesprek met de gemeente om deze tien jaar als compassiestad te vieren. Burgemeester Lenferink is hier een groot voorstander van en steunt ons. Compassie hoort bij Leiden. We zoeken naar diverse mogelijkheden. Studenten van de hogeschool Leiden deden een onderzoek naar hoe Leiden aan compassie doet. Zij boden hun rapport recent aan Ad Alblas en Mustafa Kus aan. Hun bevindingen zullen onder andere leiden tot een site. Een interactieve kaart van de gemeente Leiden waar elke plek waar mensen compassie tonen zichtbaar is". ●