

Voor het eerst naar de Heilige Mis

We gaan naar de mis om daar geloof en hoop uit te putten

LEIDEN - Uit recent door het Centraal Bureau van Statistiek gepubliceerde gegevens blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders zichzelf niet tot een religieuze groepering rekent. Van de overige 49 procent is bijna de helft rooms-katholiek. De Rooms-Katholieke kerk is de grootste christelijke kerk in Nederland. Zeventig procent van de mensen die zichzelf als rooms-katholiek beschouwen bezoeken zelden of nooit de kerkdiensten.

door Ruud Meester

Om kennis te maken met de Rooms-Katholieke Kerk heb ik op zondag de Heilige Mis bijgewoond in de Maria Middelaars-kerk bij het Haagse Schouw in de Stevenshof. Voor aanvang van de dienst is er een kerkkoor dat al sfeer in de zaal brengt en als de kerkgangers tegen half tien binnenkomen is de zaal behoorlijk gevuld. Het is duidelijk dat de mensen elkaar kennen en een gezamenlijke band hebben. De sfeer is gemoedelijk en vriendelijk. De gemiddelde leeftijd van de kerkgangers is tamelijk hoog.

De mis begint met de binnenkomst van de pastoor en de lector. Pastoor Broeders legt uit: "De lector is iemand van de gemeenschap die bijdraagt aan de verzorging van de mis, onder meer door bijbelteksten voor te lezen." Uit alles blijkt dat het verloop van de dienst grondig is voorbereid. De vorm is niet berekend op spontane invallen of creatieve uitingen. Dat zorgt voor de kerkgangers voor een vertrouwd beeld. Er wordt gebruik gemaakt van beurtzang die voor iedereen duidelijk is. Sommige teksten worden in het Latijn gezongen. Deze morgen is er bijzondere aandacht voor weduwen.

De preek is een belangrijk onderdeel van de kerkdienst. Daaruit blijkt dat medemenselijkheid een belangrijk onderwerp is. Deze medemenselijkheid komt tot uiting in de diaconie. Onderlinge betrokkenheid en zorgen over actuele onderwerpen komen aan bod. De pastoor vertelt: "Al zappend zag ik op de ene televisiezender Huub Oosterhuis vanuit zijn hart pleiten voor een menselijke aanpak van het kinderpardon terwijl op een andere zender de staatssecretaris

uitlegde dat er procedures gevolgd moeten worden. Ik roep jullie op om vooral vanuit medemenselijkheid beslissingen te nemen."

Het hoogtepunt van de mis was ongetwijfeld de eucharistische liturgie. Voor niet-katholieken een moeilijk te begrijpen, mystieke ervaring geladen met diep gevoelde religieuze betekenis voor de aanwezigen. Daarna vond de vredesritus plaats die ermee eindigde dat alle aanwezigen elkaar met vredeswensen de hand schudde. Aan het einde van de samenkomst werd opnieuw aandacht gevraagd voor de diaconie. Bij het verlaten van de kerk ontving iedereen een flyer van het diaconale centrum de Bakkerij met de tekst: 'Voor wie zal ik er vandaag eens zijn?' Er

was een groot uitgevoerde agenda bijgevoegd waarop voor elke dag in december een zinvol initiatief wordt voorgesteld.

Enkele gelovigen zeiden na afloop: "Dit was een goede dienst. We vinden het fijn om na de mis onder het genot van een kopje koffie of thee na te praten. Uit deze goede contacten blijkt de samenhang in onze gemeenschap. We gaan naar de mis om daar geloof en hoop uit te putten en om onze warme en prettige gemeenschap te ervaren. Daarbij hoort ook onze betrokken en oprechte pastoor Broeders." Pastoor Broeders vertelt: "Het doel van een kerkelijke samenkomst is het effect ervan, wat komt er de volgende dag tot uiting als het gevolg van deze belevenis?". ●



Koffiedrinken na afloop van de dienst in de Maria Middelaarskerk (Foto: pr).