

# Tijd van licht en ontmoeting, Allerzielen in de Merenwijk

LEIDEN - Op Allerzielen, vrijdag 2 november aanstaande, organiseert geloofsgemeenschap de Regenboog in de Merenwijk een herdenking voor alle gestorvenen van het afgelopen jaar, kerkelijk of niet kerkelijk. Iedereen uit de wijk is welkom.

door Marianne Hoogervorst en Joke Langeveld

Eén keer per jaar nemen we in de christelijke kerk de tijd en ruimte om te gedenken wie ons ontvallen zijn. In de protestantse traditie was vroeger de Oudejaarsdienst daarvoor het aangewezen moment. Op de drempel van oud en nieuw klonken de namen van hen die in het oude jaar tot hun Schepper waren

wedergekeerd. Deze datum werd later in veel gemeenten verschoven naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar als de kerk stilstaat bij de lange stoet van geloofsgetuigen die stierven in de verwachting van het nieuwe Jeruzalem, van de stad met de fundamenten waarvan God de bouwmeester was. In dit vreugdevolle visioen werden ook onze doden opgenomen.

De laatste jaren gaan steeds meer kerken ertoe over de gedachtenis plaats te laten vinden rond Allerheiligen en Allerzielen, vanouds het Keltische oud en nieuw (Samhain). Dit overgangsmoment was

door de Rooms-Katholieke Kerk aangegrepen om de heiligen die ons voorgingen en al onze geliefde doden te gedenken. Zo gedenkt ook de geloofsgemeenschap de Regenboog in haar oecumenische setting rond Hervormingsdag, Allerheiligen en Allerzielen haar gestorvenen met een liturgie waarin niet alleen gebeden en gezongen wordt maar ook een kaars wordt ontstoken voor hen die het afgelopen jaar zijn overleden. Dit jaar zal dat zijn op zondag 4 november om 10.00 uur.

Enkele jaren geleden kwam zowel bij het bestuur als het pastorale team het idee op om dit geschenk van herdenken te delen met anderen. Juist omdat er in de Merenwijk geen kerkhof is, wilden wij een plaats bieden om met woord en daad onze geliefden te gedenken. Vanuit dit verlangen om deze ervaring te delen met anderen, die misschien nooit in een kerk komen, wordt er alweer voor de derde keer een herdenking met de wijk georganiseerd. Via een deur-aan-deur verspreide flyer wordt iedere bewoner uitgenodigd om op Allerzielen zelf (2 november) naar de Regenboog te komen. De kerk zal tussen 17.00 en 19.00 uur open zijn en er is gelegenheid de namen van de overledenen op passende wijze te gedenken. De kerk zal aan twee kanten open staan om iedere passant welkom te heten. Buiten aan beide kanten is er verlichting door middel van witte lichtjes. Ieder die dit wil, kan een naam of een wens van/voor een dierbare op een kaartje schrijven. Dit kaartje kan in de kerkzaal in de gedenkboom opgehangen worden. Daarna is er gelegenheid om een kaarsje te ontsteken. In de ontmoetingsruimte is er gelegenheid voor ieder die dat wil om een kop koffie/thee te drinken en eventueel een persoonlijk gesprek te hebben. Samen gedenken geeft immers troost en onderlinge verbondenheid. ●



Eén keer per jaar nemen we in de christelijke kerk de tijd en ruimte om te gedenken wie ons ontvallen zijn (Foto: pr/Edo Elstak).