

# Spirituele ontdekkingsreis

LEIDEN - Meer dan een jaar lang bezochten schrijvers Jos van Duinen en Jeroen Windmeijer religieuze en spirituele bijeenkomsten in Leiden en omgeving. Hun wekelijkse artikelen hierover in het Leidsch Dagblad zijn nu gebundeld in het boek 'Wegwijzers'.

door Eddo Velders

Wat is hen opgevallen aan de diverse manieren waarop Leiden vormgeeft aan zingeving? "Wat mij vooral is opgevallen", zegt Van Duinen, "is de enorme diversiteit aan kerken in Leiden en omgeving, die echt veel groter is dan ik dacht. En ook het aantal kerken is groot. Het is mooi dat er in Leiden voor veel verschillende interpretaties van het christelijke geloof plek is."

## Elk wat wils

Windmeijer beaamt dat. De auteurs verbazen zich daarnaast over de verscheidenheid aan andere stromingen. Windmeijer: "Er is echt voor ieder wat wils: je kunt aan zenmeditatie of aan yoga doen, tai-chi beoefenen of bio-danza, een dienst bezoeken van de Quakers, de Mormonen of naar de moskee of synagoge gaan, een bijeenkomst bezoeken van Theosofen of de antroposofische Christengemeenschap."

## Leiden is open

Vinden zij dat die verschillende groepen elkaar de ruimte bieden om de eigen manier van zingeving te beleven? "Ik vind van wel", zegt Windmeijer. "Niemand zit elkaar in de weg of neemt elkaar de maat. Dat vond ik juist zo mooi om te zien." Van Duinen herinnert zich bijvoorbeeld de afscheidsdienst van dominee Ad Alblas, die werd gezegd door een imam en een



Jeroen Windmeijer en Jos van Duinen: "Leiden is wat religie betreft open en verbindend" (Foto: pr).

## Zonder waardeoordeel

Hoe is het hen gelukt om wekelijks hiervan zonder oordeel verslag van te doen? "Van huis uit ben ik antropoloog en heb ik geleerd om zo neutraal mogelijk, zonder waardeoordeel, te registreren wat ik zie", legt Windmeijer uit. "Ik denk dat Jos en ik er allebei goed in geslaagd zijn om iedere week weer een artikel te schrijven waarbij we opschreven wat we zagen, met respect voor ieders geloof. De mensen reageerden altijd enthousiast als ze het artikel lazen."

Tot slot, hoe geven zij hun eigen zingeving vorm? Windmeijer:

"Ik ben niet verbonden aan een gemeenschap, maar beschouw mezelf wel als een spirituele zoe-ker, met een open geest en hart." Van Duinen sluit zich daar bij aan. "Geloven is mooi, maar zodra mensen menen te weten dat het de waarheid is stopt het voor me. Twijfel hoort bij geloven."

## Presentatie

De presentatie van het boekje 'Wegwijzers' vindt op zaterdag 13 oktober om 15.30 uur plaats bij boekhandel De Kler in de Breestraat te Leiden. Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom. ●