

Veel belangstelling voor Kerkproeverij 2018

# Proeven aan het geloof

LEIDEN - Op zondag 16 september stelden een flink aantal Leidse kerkgemeenschappen hun gebedshuizen open voor een kerkproeverij. Vrienden, bekenden en burens waren uitgenodigd om kennis te maken met de kerk. En die zijn in grote getale gekomen. Ruud Meester van de Leidse Raad van Kerken heeft de Vredeskerk bezocht. Toepasselijk, omdat deze zondag ook het begin inluidde van de Vredesweek.

door Ruud Meester

Bij binnenkomst word ik ontvangen in een ruime hal, vol met kerkleden en bezoekers. Er is een gezellige sfeer en ik voel mij welkom. José van het Veld, die als diaken lid is van het bestuur van de kerk, spreekt me aan. Van het Veld legt uit: "De kerkdienst is qua inhoud niet aangepast zodat de gasten een representatief beeld krijgen van de gewone gang van zaken. We hebben wel gedacht aan noodzakelijke toelichting en duidelijkheid in taalgebruik."

Aan het begin van de dienst nodigt dominee Venema de kinderen bij zich uit en in een vraaggesprek met hen komt hij meteen bij de kern van deze morgen. De oud-testamentische koning die op een groot scherm staat afgebeeld is koning David. De kinderen zien dat de koning geen kroon heeft en geen wapens draagt, maar een harp. Ook uit andere afbeeldingen blijkt dat koning David als messiaanse koning regeerde met muziek, zang en poëzie. Niet David als persoon staat centraal, het gaat om de gezindheid van vrede en gerechtigheid die uit het verhaal spreekt.

Na afloop tref ik in de hal enkele kerkgangers die in deze kerk thuis zijn. Zij vonden het een goede dienst. Ze antwoorden op de vraag wat zij hier zoeken: "Inspiratie. Dat lukt niet elke zondag, maar soms kom je thuis met een gevoel van: Ik zie het weer zitten. Het kan een nieuw inzicht zijn of een besluit om dingen anders te gaan aanpakken." Op mijn vraag aan dominee Venema of hij een specifiek doel had voor deze morgen is het antwoord:

"Het nastreven van gastvrijheid, laagdrempeligheid, eerlijkheid en herkenbaarheid. Als geestelijk verzorger wil ik de gemeenschap nabij zijn, ook in de moeilijke periodes die de gemeenteleden soms doorleven. Als voorbeeld: de kerk heeft een beeld- en geluidsverbinding zodat de kerkleden die niet meer aanwezig kunnen zijn toch betrokken blijven bij de vieringen en andere gebeurtenissen die in de gemeenschap plaatsvinden". ●



José in het Veld en ds. René Venema: "De gasten krijgen een representatief beeld van de gewone gang van zaken in de kerk" (Foto: pr).