

Vrienden en bekenden welkom op 16 september

# Proeven aan de kerk

**LEIDEN - Het is voor het eerst dat de vijf geloofsgemeenschappen binnen de Protestantse gemeente Leiden 16 september hebben gekozen om vrienden, bekenden en burens uit te nodigen om kennis te maken met de kerk. Ontmoeting staat centraal bij deze zogenoemde Kerkproeverij die aansluit op een landelijke campagne van de Raad van Kerken. Taal en liederen zijn zo begrijpelijk mogelijk gekozen. De deuren van de kerkgebouwen staan die zondag extra wijd open.**

door Cent van Vliet

“Er ligt een ruimte braak tussen geloof en ongeloof”, licht dominee Margreet Klokke van de Hooglandse kerk toe. “Er is nieuwsgierigheid naar en behoefte aan een zingevend verhaal. Kerkproeverij zou wat mij betreft een poging moeten zijn om aan te sluiten bij deze behoefte, en niet om zieltjes te winnen. Mocht je een drempel over moeten, om iemand uit te nodigen voor een kerkdienst op 16 september dan kan het boek ‘Ongelofelijk’ van Yvonne Zonderop je misschien inspireren”, aldus Klokke.

De vieringen in de Marekerk, Hooglandse kerk, Vredeskerk, Antoniuskerk en de Regenboog beginnen om 10.00 uur. In de Hooglandse kerk is er bovendien vanaf half 9 een voorprogramma. Daar kunnen kinderen, muzikliefhebbers en geïnteresseerden vóór de viering al hun hart ophalen. Klokke: “De kinderen bouwen met elkaar een orgel. Iedereen kan luisteren naar een blokfluitensemble van Liesbeth Boertien. Ook kan het Labyrint worden gelopen dat in het Hoogkoor ligt. De Leidse Cantorij levert een muzikale bijdrage aan de dienst en repeteert voor de dienst. Ik begin die zondag een nieuwe serie diensten, met als thema ‘Voor een nieuw begin’.”

“We willen niet afwachten, maar uitnodigen”, vult Annemarie van de Plas van de Marekerk aan. “Er is een laagdrempelige dienst waarbij de verschillende onderdelen worden toegelicht. Er is speciale aandacht voor de kinderen en hun nevendienst.” Een van de organisatoren is Herman de Geus. “Het is leuk dat Kerkproeverij samenvalt

*Ontmoeting staat centraal bij de Kerkproeverij (Foto: pr).*

met de gezamenlijke viering van de protestante wijkgemeente Zuidwest en de katholieke parochie in de Antoniuskerk”, vertelt hij enthousiast. “Het thema is ‘Vrede’ en het is fijn de bezoekers te laten zien dat beide geloven voor hetzelfde gaan.” Hij is al jaren actief betrokken bij verschillende activiteiten in dit deel van de stad.

Natuurlijk worden er vaker gezamenlijke diensten georganiseerd. Volgens Truus de Haan heeft de oecumenische geloofsgemeenschap Merenwijk met gezamenlijke diensten al vele jaren ervaring. “In de dienst op 16 september is er ruimte voor kinderen en jongeren. Er is ontmoeting met koffie, thee en iets lekkers.” In de Vredeskerk is de voorbereiding al enkele weken

geleden begonnen. José van het Veld: “Het thema is ‘Verbinden’ en de dienst is toepasselijk ingedeeld in een voor-, hoofd- en nagerecht. Er zijn verschillende activiteiten en de diensten kunnen met beeld en geluid via het internet gevolgd worden. Verder is het speciaal dat kinderen kinderen uitnodigen”. ●

**Krant niet ontvangen  
of klachten over  
de bezorging?**

**Bel Bestelnet**

**tel.: 071 3643434**

**of bezoek**

**[buijzpers.nl/verspreiding](http://buijzpers.nl/verspreiding)**

