

Nieuwe vormen geven het kerkelijk landschap kleur

LEIDEN - In het Plantsoen is het op een zomerse zondagochtend vooral stil. Een buurtbewoner laat zijn hond uit, een sportieve studente rent haar vroege rondjes. Deze zomer was er ook iets anders te zien: een klein groepje mensen dat bijeenkwam in een ceremonie. Kimberly Laskowski, pastor uit de Verenigde Staten, is met deze kerk in het park begonnen. "Ik miste een plek om in het Engels, mijn eigen taal, op een spirituele manier samen te komen."

door Pieter Schrijnen

Laskowski woont sinds anderhalf jaar in Leiden en komt uit Atlanta in de Verenigde Staten. In Leiden moest zij flink wennen: het centrum van Atlanta heeft een zeer gemengde bevolking in alle kleuren, veel meer dan de binnenstad van Leiden. "Sinds ik in de veelkleurige wijk De Kooi woon voel ik me hier beter thuis."

Vergrijzende kerk

Laskowski was in Atlanta actief in de United Church of Christ (de UCC), een christelijke gemeenschap die zich sterk inzet voor de verzoening tussen mensen van alle rassen en van allerlei geaardheden. De UCC is een gemeenschap die open is voor iedereen, niet dogmatisch is en sociaal betrokken. Laskowski: "Net als in Nederland is de kerk in de Verenigde Staten aan het vergrijzen. De meeste bezoekers zijn ouder, de vorm van de diensten is traditioneel. Jongeren zoeken andere plekken voor gesprek en inspiratie. De UCC speelt daar op in door allerlei vernieuwingen te introduceren. In de bijeenkomsten van de UCC lezen mensen samen oude geschriften en nieuwe teksten. Ze zingen traditionele en moderne liederen. De diensten worden niet alleen in een kerkelijk gebouw gehouden, cafés en boekhandels zijn ook goede plekken voor gesprek, verdieping, inspiratie."

Virtueel

Laskowski: "In die traditie ben ik als pastor actief op internet. Niet om te preken, niet om les te geven,

maar om samen te leren." Eén van haar initiatieven was het ontwikkelen van een virtuele gemeenschap in Second Life: de Koinonia Congregational Church. Die plek bleek aantrekkelijk voor mensen die lesbisch, homo, biseksueel of transgender zijn (LGBT). Zij konden met hun eigen persoonlijkheid en geaardheid deelnemen aan deze community. En natuurlijk werden ze ook daarin aangesproken. Dat gaf ruimte om je geaardheid te verkennen, in een veilige omgeving. Laskowski: "In deze gemeenschap bood ik teksten aan om samen te bespreken, opende gesprekken, gaf ruimte voor het delen van verdriet en verlangens. Ik ben ook op Facebook te vinden, soms live, maar vooral met korte reflecties."

Voor Engelssprekende mensen is het lastig om in Leiden een gemeenschap te vinden die aansluit op de tradities uit het land waar ze vandaan komen. Laskowski ziet hier een duidelijke behoefte en geeft daar zelf een antwoord op. "De eerste avonden met de Theologie van de Kroeg (Pub Theology) zijn al gehouden met als thema: 'vreemdeling, wees welkom, different views & different brews'. En ik ga door, elke eerste zondag van de maand, met een open dienst voor ieder die maar wil deelnemen." Zo laten mensen uit een andere wereld zien hoe je in deze tijd ook kerk kunt zijn, hoe je elkaar kunt inspireren. Het kerkelijk landschap in Leiden wordt steeds leuker. ●



Theologie in het café (Foto: pr/Kimberly Laskowski).