

Op verhaal komen in Leiden Zuid-West

Een kerk is een plek van zingeving en levensvragen



LEIDEN - Op woensdag 30 mei aanstaande nodigen enkele kerken mensen in Leiden Zuid-West uit voor een goed gesprek. Deze bijeenkomst, Pluk de Dag genaamd, is de eerste bijeenkomst uit een reeks van vier. Jan Akerboom, Anne Wipkink, Ellis Ezinga en Rob Tijdeman vertellen met compassie en enthousiasme over hun plan.

door Eddo Velders

Anne Wipkink, initiatiefneemster en gemeentelid van de PKN Leiden Zuidwest vertelt: "Op de bijeenkomst 'Alle kerken onder één dak' vorig jaar ontmoette ik wethouder Marleen Damen. Ik vertelde haar over mijn droom. Wat zou het gaaf zijn als de kerken in Leiden Zuid-West iets konden betekenen voor ouderen. Er is veel eenzaamheid en behoefte aan zingeving in deze groep. De kerk was voor velen een vindplaats voor contact en verdieping. Die functie lijkt verloren maar ik denk dat we er nog erg goed in zijn. Ik wil heel graag uitdelen van wat ik zelf heb mogen ontvangen. De wethouder reageerde enthousiast en daagde me uit om met een plan te komen." Ellis Ezinga, dominee van de PKN Leiden Zuidwest gaat verder: "Anne kwam bij mij met haar droom en de reactie van de wet-

Van links naar rechts: Ellis Ezinga, Jan Akerboom, Anne Wipkink, Rob Tijdeman (Foto: Eddo Velders).

houder. Ik reageerde enthousiast. Het leek mij een goed idee om mee te doen. Een kerk is een plek van zingeving en levensvragen. Maar ik besepte meteen dat we dit niet alleen moesten doen. Gelukkig adviseerde ook de gemeente steun te zoeken bij anderen. Het Apostolisch Genootschap en de rooms-katholieke parochiekern Lam Gods deden vervolgens voluit mee. En het kostte weinig moeite om betrokkenheid van Libertas, Topaz, Stichting voor Elkaar, Raad van Kerken en de Christelijk Gereformeerde Kerk te krijgen. Zo ontstond een breed maatschappelijk initiatief dat niet alleen een kerkelijke kleur en geur heeft. Dat vind ik mooi."

Jan Akerboom, contactpersoon

van Lam Gods vult aan: 'Voor veel ouderen is het meedoen aan bingo alleen niet voldoende. In een goed gesprek echt met elkaar in contact komen is een behoefte die ik opmerk bij ons in de kerk. En ik vermoed dat meer mensen in Leiden Zuid-West die hebben. Een wijk die verandert qua samenstelling. Met elkaar samenleven is niet vanzelfsprekend. Elkaars verhaal kennen is een eerste stap. Pluk de dag is een uitnodiging om eens te vertellen hoe jouw dag eruitziet. Waar loop je tegenaan en hoe kunnen mensen iets voor je betekenen?'

Men is woensdag 30 mei van harte welkom van 14.00 tot 17.00 uur aan de Cesar Frankstraat 38 om deel te nemen aan 'Pluk de Dag'. ●